

FL.  
FRAN-  
CIS-  
CUS  
PAROCHIE

# FRANCISCUS TUSSEN DE RIVIEREN PAROCHIEBLAD

1  
2025



kunstwerk: Fr. Ronald Raab C.S.C.

## Colofon

Franciscus tussen de Rivieren is het parochieblad van de Parochie Heilige Franciscus in de Bommelerwaard.

**Jaargang 14, nummer 1  
maart 2025**

Versijnt: vier keer per jaar  
Oplage: 7.200 exemplaren  
Druk: WS Mediagroep, Waardenburg  
Opmaak: iMoose Zaltbommel

### Algemeen secretariaat

Voorstraat 102  
5334 JW Velddriel

Telefoon: 0418 - 63 25 04  
Bereikbaar: dinsdag en donderdag  
van 09.30 tot 13.00 uur. Buiten deze  
tijden kunt u inspreken op een ant-  
woordapparaat of bellen naar het  
ingesproken noodnummer.

### E-mail:

[info@katholiekbommelerwaard.nl](mailto:info@katholiekbommelerwaard.nl)

### Belangrijk!

Voor afspraken rond doop, huwelijk,  
jubileum, ziekenzalving, ziekencom-  
munie en overlijden, belt u met het  
Algemeen secr. / 06 - 15 17 83 57

Algemene bankrekening  
**NL83 RABO 0179 9793 45**  
t.n.v. Parochie Heilige Franciscus

### Kopij

De uiterste datum voor het aanleve-  
ren van kopij voor het volgende num-  
mer is 26 mei 2025. Het zal worden  
bezorgd rond 21 juni 2025.

## Redactie

Voorstraat 102  
5334 JV Velddriel  
[redactie@katholiekbommelerwaard.nl](mailto:redactie@katholiekbommelerwaard.nl)

Mirjam Duijts-As (06-36115739)  
[mirjamduijtsas@hotmail.com](mailto:mirjamduijtsas@hotmail.com)

### Lokale contactpersonen

#### Alem:

Sjan van Mook (06-23502779)  
[s.vanmook@live.nl](mailto:s.vanmook@live.nl)

#### Ammerzoden:

Bart van Helvoort  
[bvhelvoort@gmail.com](mailto:bvhelvoort@gmail.com)

#### Hedel:

Ben van Bronkhorst (06-21403571)  
[bjjvbronkhorst@gmail.com](mailto:bjjvbronkhorst@gmail.com)  
+ Hans van Bommel  
[hvbommel@hotmail.com](mailto:hvbommel@hotmail.com)

#### Kerkdriel:

Heidi van Houten  
[kerkdriel@katholiekbommelerwaard.nl](mailto:kerkdriel@katholiekbommelerwaard.nl)

#### Rossum:

Bertha van Doorn (06-14454168)  
[berthavandoorn@outlook.com](mailto:berthavandoorn@outlook.com)  
+ Wilma van Haaften (06-23155517)  
[wilmavanhaaften@upcmail.nl](mailto:wilmavanhaaften@upcmail.nl)

#### Velddriel:

Hetti van Kessel (0418-635987)  
[velddriel@katholiekbommelerwaard.nl](mailto:velddriel@katholiekbommelerwaard.nl)

#### Zaltbommel:

Tiny van Steenberg (0418-514262)  
[zaltbommel@katholiekbommelerwaard.nl](mailto:zaltbommel@katholiekbommelerwaard.nl)  
+ Renske Merks  
[rgmerks@gmail.com](mailto:rgmerks@gmail.com)



## Pasen in het Jubeljaar

Hoe groot kunnen de tegenstellingen zijn. Het afgelopen carnaval mocht zich verheugen in stralend weer. En in de dorpen en bij de bushaltes richting Oeteldonk stonden vele blij uitgedoste mensen om het grote voorjaarsfeest te vieren.

Die relativering konden wij goed gebruiken. Want de spanningen op het wereldtoneel zijn inktzwart. Nog nooit zijn er zoveel dreigingen en vallen er zoveel doden op ons gedeelte van dit halfrond en worden er zoveel onchristelijke maatregelen gepropageerd en genomen als op dit moment. De wereld kijkt toe als er wordt gepoogd een volk in zijn geheel te verdrijven met alle vernietiging en dood die dat met zich meebrengt.

Toch worden wij uitgenodigd weer op weg te gaan naar Pasen. Een feest met veel minder uiterlijke schijn dan die andere feesten maar een feest met grote inhoud. Het feest van de verrijzenis van Jezus. Het feest dat ons in liefde doet geloven dat er hoop is. Het feest waarin wij mogen vieren dat de dood niet het laatste woord heeft.

Een feest wordt nog mooier en smaakt nog naar meer als je er naartoe kan leven. En hoe kunnen wij dat beter doen dan door om te zien naar die ander en ons daarnaast te matigen in al onze verslavingen. Of zoals de paus ons voorstelt in dit Heilige Jaar, door pelgrims van hoop te worden. U leest hierover elders.

Als parochie nodigen wij u dan ook uit in de veertigdagentijd regelmatig onze vieringen te bezoeken om daarna met allen het Paasfeest, het ultieme feest van vrede, te vieren.

*Namens de gehele redactie: Zalig Pasen!*

*Mirjam Duijts-As*

*Zalig  
Pasen*





## Jubeljaar

“Hoe kun je spreken over een jubeljaar? Met alles wat er in de wereld gebeurt? Hoe kan de kerk spreken over een jubeljaar met alles wat er in de kerk (is) gebeurt? “ Het zijn reacties die kreeg, toen ik vertelde dat 2025 door de kerk als een jubeljaar is uitgeroepen.

### *Pelgrims van hoop*

De oproep lijkt weinig succes te hebben en velen verlangen juist naar vroeger, waar alles beter zou zijn. Het mooiste van ons geloof is, dat het zich niet keert naar het verleden, maar zich richt op onze toekomst. We geloven dat het mooiste niet is geweest, maar nog moet komen. Als pelgrims zijn we hoopvol naar de toekomst op weg.

### *Bemoediging*

We worden opgeroepen ons niet blind te staren, waar vrede maar niet wil lukken, en mensen onrecht wordt aangedaan. We volgen Jezus, die zelfs gedood werd, na alles wat hij aan goeds aan mensen gedaan had. Als hij dood was gebleven, dan was alle hoop verloren.

### *Opstaan*

Met Pasen vieren we juist dat Hij is opgestaan. In de ogen van mensen was Jezus een totale mislukking. Bij zijn opstanding heeft Hij echter

alle mensen laten zien dat je leven geven voor alle leven wat God lief is, nooit vergeefs is, laat staan een mislukking.

### *Hoop*

We zijn als gelovigen niet gericht op het verleden, maar kijken hoopvol naar de toekomst. Alles wat we vanuit het geloof in God, in gebed en andere vormen van zorg, solidariteit en gerechtigheid doen heeft zin. Een mens is niet geboren om deals te sluiten en alleen maar iets te doen om er zelf beter van te worden. Ons leven krijgt juist betekenis als wij het kunnen geven uit liefde.

### *Vooruitkijken*

We hebben wat om naar uit te zien, in het vertrouwen dat het geweld, leed en onrecht van vandaag niet het laatste woord zal hebben. Ook al zouden we het in ons leven op aarde niet meer meemaken: alles wat het leven bedreigt zal overwonnen worden. Het heeft dus altijd zin om je eigen leven daarvoor te geven.

### *Pelgrims*

Als pelgrims van hoop, zijn we onderweg, want we zijn er nog niet. Het is daarom belangrijk om pleisterplaatsen te hebben, om elkaar te bemoedigen en het geloof en de liefde niet te verliezen.



Ik wens ons daarom vele mooie ontmoetingen en goede ervaringen, waarin we die hoop ook bij anderen kunnen aanwakkeren. Op die weg van Pasen wens ik ons allen vrede en alle goeds.

## Op weg naar Pasen

### Vieringen Goede Week

Palmzondag 13 april vieren we de intocht van Jezus in Jeruzalem.

Woensdag 16 april is om 19.00 uur de Chrismamis in de Sint-Janskathe-draal.

Witte Donderdag 17 april vieren we de instelling van het Laatste Avondmaal.

Goede Vrijdag is er op verschillende plekken gelegenheid om de Kruisweg te bidden.

Goede Vrijdag om 19.00 uur is er kruisverering, u kunt bloemen meenemen, om aan 't slot van de dienst, in een kring om het kruis te leggen. Stille Zaterdag om 19.00 en 21.00 uur is de Paaswake.

Paaszondag 20 april wordt op de diverse locaties de Opstandig gevierd. Kijkt u op het vieringenschema.

### Vormselviering

#### zaterdag 7 juni 19.00 uur

Een groep van 13 kinderen heeft zich het afgelopen jaar voorbereid om het Heilig Vormsel te ontvangen. De viering zal op Pinksteravond zaterdag 7 juni zijn om 19:00 uur. Vormheer is pastoor deken Jos Verbraecken. Het jongerenkoor Pippijn uit Berkel-Enschot zal de zang met spirit ondersteunen.

### Eerste Communieviering

#### Op twee locaties: zondag 8 juni

Vanwege het grote aantal kinderen dat de Eerste Communie doet en dankzij de inzet van vrijwilligers, kunnen dit jaar weer op twee locaties de Eerste Communie vieringen plaatsvinden.

- 10.00 uur viering  
St. Martinuskerk te Velddriel
- 12.30 uur viering  
St. Martinuskerk te Kerkdriel

### Missionaire parochie

#### Waar altijd wat te beleven valt!

Als H. Franciscusparochie staan we niet stil. Er is veel te doen en te beleven. Hieronder vindt u een greep uit ons aanbod, waarmee wij de zomer tegemoet gaan.



## Parochieavonden

### *Vrijdag 11 april*

#### **Open haard avond: de verhalen uit de doeken!**

Eeuwenlang hingen in de veertigdagentijd in de kerk, zogenaamde hongerdoeken. Eind vorige eeuw, zijn die doeken, letterlijk en figuurlijk, veelkleuriger geworden, met allemaal een boeiend verhaal over het leven. Op vrijdag 11 april gaan wij hierover met elkaar in gesprek. De avond begint om 20.00 uur bij de familie Lansdaal, Pres. Kennedystraat 32, Hedel. Natuurlijk is er gelegenheid om na afloop rond 21.15 uur, nog wat te drinken en na te praten.

### *Vrijdag 9 mei*

#### **Open tuin avond: wat leeft er in samenleving!**

Er wordt in de media heel wat beweerd, maar wat moet je geloven? Prof. dr. Ir. Maroesjka Versantvoort-Straver leidt onderzoeken bij het Sociaal Cultureel Planbureau. Zij biedt een inkijkje in de huidige samenleving en stelt vragen hoe gelovigen in het leven staan. De avond begint om 20.00 uur in het huis van familie Van Oers, Bussenerweg 5 in Kerkdriel. Na afloop, bij mooi weer ook in de tuin, kunnen we nog wat blijven drinken.

### *Vrijdag 13 juni*

#### **De betekenis van het hart!**

In een wereld waarin het steeds harder en zakelijker lijkt te worden, vieren we het feest van het Heilig Hart. Pastor Jos Vriesema neemt ons mee in de betekenis van dit feest voor deze tijd. De avond begint weer om 20.00 uur op Voorstraat 21 in Ammerzoden. Bij mooi weer zitten we in de tuin, na afloop rond 21.15 uur is er gelegenheid om nog wat na te praten onder het genot van een hapje en drankje. De avond is ten huize van Mieke Boelen - van den Oord, Voorstraat 21, 't Hofje, Ammerzoden.



## Parochiebedevaart Hemelvaart

### *Donderdag 29 mei naar Heilig Landstichting!*

Vanwege alle positieve reacties, organiseren wij ook dit jaar weer een parochiebedevaart. We gaan nu niet naar België maar trekken naar de Heilig Landstichting. Om 09.00 uur vertrekken we met de bussen vanuit Voorstraat 102 te Velddriel. Na de viering in de Byzantijns aandoende Cenakelkerk, is er een veelkleurig keuzeprogramma. Natuurlijk gaan we naar Heilig Landstichting, waar delen van Jeruzalem en Bethlehem zijn gebouwd. Voor de kinderen is er een speciaal programma. Vanwege het vervoer en de lunch is het nodig dat u zich aanmeldt. Rond 16.00 uur zijn we weer terug.

Aanmelden: [info@katholiekbommelerwaard.nl](mailto:info@katholiekbommelerwaard.nl)

## Bijbelavonden

Je hoeft de Bijbel niet te kennen om een leuke en inspirerende avond over een Bijbeltekst te hebben. Net als bij de Alphacursus is de gemiddelde leeftijd jonger dan je in de kerk vaak ziet. We beginnen ook bijtijds, zodat het niet te laat wordt voor wie de andere dag weer moet werken. Een Bijbeltekst gaat meer spreken, als je het vanuit je eigen vragen en ervaringen gaat benaderen. Ieder heeft zijn eigen vragen en vraagtekens bij een Bijbeltekst. Je hoeft het ook niet met elkaar eens te zijn, maar de vragen van een ander helpen om er altijd weer iets voor jezelf uit te halen.

De Bijbelavonden zijn op donderdag 19.15 - 21.00 uur in het parochiecentrum (Voorstraat 102, Velddriel). In het komende kwartaal is dat elke 4e donderdag van de maand: 24 april, 22 mei, 26 juni. Voorkennis is niet nodig en de avonden zijn los van elkaar te bezoeken. Opgeven kan, maar hoeft niet.

info: [pastoor@katholiekbommelerwaaard.nl](mailto:pastoor@katholiekbommelerwaaard.nl)





## Van de bestuurstafel

In de afgelopen parochiebladen heb ik hopelijk al een inkijkje gegeven in wat ons als parochiebestuur zoal bezighoudt. Onze parochie is een grote parochie: niet alleen in oppervlakte en in aantallen parochianen en vrijwilligers. Wij zijn ook een grote parochie waar het gaat om aantallen kerken en om het beheer van het bezit. Dat maakt het werk als bestuurslid van de parochie soms best uitdagend. U heeft hier al vaker kunnen lezen over discussies rond de herbestemming van kerken, over veranderingen binnen de groep parochianen en over de moeilijkheid om al het werk gedaan te krijgen met een kleiner wordende groep vrijwilligers. Ook als kerk houden we ons dus veel met wereldse zaken bezig. En het zijn deze wereldse zaken waar het parochiebestuur voor verantwoordelijk is.

Lid zijn van het parochiebestuur kun je maar zijn voor een periode van 8 jaar. Bij uitzondering kan deze periode verlengd worden, maar in principe houdt het bisdom aan deze periode vast. Dat betekent dus ook dat we steeds op zoek zijn naar nieuwe leden van het parochiebestuur. En ook dat is vaak uitdagend. Potentiële leden denken dat het veel tijd kost om parochiebestuurslid te zijn. Dat is soms best waar. En potentiële leden denken dat je alleen bestuurslid kan zijn als je ook elke week in de kerk zit. Dat is niet waar.

Eerst even over die tijd. Ja, soms kost het bestuurswerk tijd. Maar we zijn dan ook een grote parochie. Maar die tijd besteden we wel aan de toekomst van onze kerk en aan de rol van onze kerk binnen onze gemeenschap. En daar besteden we dus graag tijd en aandacht aan. Als







bestuurslid van onze parochie ben je een actief onderdeel van onze dorps-/stadsgemeenschap en dat is een dankbare taak.

Dan die kerk. Natuurlijk zijn wij een katholieke parochie. Dat betekent dat een bestuurslid katholiek dient te zijn. Maar niet elke katholiek zit elke week in de kerk. Een goed katholiek zijn kan op meerdere manieren en het is niet aan ons om hierover een oordeel te hebben. Hierin kan iedereen zijn of haar eigen afweging maken.

U begrijpt vast al dat ik dit stukje niet voor niets schrijf. Onlangs namen we afscheid van een aantal bestuursleden. Het zou dus mooi zijn als we parochianen enthousiast zouden kunnen krijgen voor het werk in ons bestuur om deze lege plekken op te vullen. We hebben u nodig, u kunt echt een bijdrage leveren.

Denk er eens over na als u met Pasen in de kerk zit. Of als u een paasei wegtikt. En kom gewoon een keer een kop koffie drinken als u meer wil weten. Wij doen er een paaseitje bij!

Ik wens u allen een zalig Paasfeest!

*Theo Queis*  
Vice-Voorzitter Parochiebestuur



## Telefoon pastores

### Pastoor Roland Putman

tel.: 06 - 542 90 774 of e-mail:  
[pastoor@katholiekbommelerwaard.nl](mailto:pastoor@katholiekbommelerwaard.nl)  
N.B. op woensdag niet bereikbaar

### Pastor Bertus Bus

tel.: 06 - 22 84 77 76 of e-mail:  
[bertusbus@katholiekbommelerwaard.nl](mailto:bertusbus@katholiekbommelerwaard.nl)  
N.B. op maandag niet bereikbaar

### Secretariaat

Christianne van Dierendonck  
tel.: 0418 - 632 504 of e-mail:  
[info@katholiekbommelerwaard.nl](mailto:info@katholiekbommelerwaard.nl)





## Het Hoogfeest van Pasen

Pasen is hét hoogfeest van het christendom. Jezus van Nazareth is niet in de dood gebleven. Hij is opgewekt ten leven. Alleluia. Zo vieren we Pasen. Als overwinning op de dood. Is dat niet vreemd terwijl we zien dat de dood alomtegenwoordig is? Hoe kun je dan Pasen vieren als feest van verrijzenis? Hoe kan je zoiets zeggen wanneer je kijkt naar de wereld waarin we leven. Niet enkel Oekraïne en Gaza maar ook nog de vele ongekende plaatsen waar brutaal geweld en verkrachtingen mensen kapot maken. Het zijn er teveel om op te noemen.

Zou een klaagzang hier niet méér op zijn plaats zijn. Zoiets als “niemand kent de problemen die ik heb gezien”. De klaagzang van de mensen die het leven de moeite niet meer waard vinden. Niemand kent mijn verdriet. Dat is te groot, het is onpeilbaar. Alleen een treurlied om

zoveel verloren geliefden in oorlogen en natuurrampen is hier op zijn plaats. We vinden het afschuwelijk wat er gebeurt en wij staan machteloos.

Wij vieren de opstanding van Jezus uit de dood. De dood heeft niet het laatste woord. Hoe kan dat geloofwaardig zijn? We weten toch dat Jezus machteloos stond tegenover de Joodse overheden van zijn dagen. Hij moest onderuit gehaald worden. Zoals hij te keer gaat tegen die overheid! Dat gaat ten koste van hun comfortabele leven.

Zijn executie is er het logisch gevolg van. Hij sterft op een kruis. Van God en mensen verlaten. Er is geen stem die door de wolken breekt, geen licht dat hem troost. Enkel doodse stilte.

En toch horen we Jezus zeggen aan het kruis “Het is volbracht”. Wat



is dan volbracht? Zijn leven, getekend door zorg voor ieder mens, de tempel die hij een rovershol noemt, de Schriftgeleerden oplichters. Hij haalt de samenleving onderuit. Ook al wordt hij gekruisigd: het is volbracht! Dat blijft. Voor alle tijden en ook voor ons vandaag.

De boodschap van Jezus is niet van deze wereld. Deze wereld draait steeds meer geweld. En dat gaat maar door. Het kost ontelbaar veel mensenlevens. Nog nooit is oorlog zo voelbaar nabij geweest.

En toch is er ook het licht van Pasen. Heel bescheiden, maar ieder jaar opnieuw. Ieder jaar weer ontsteken we dat licht. Hoe klein het ook is, het gaat niet meer verloren.

Pasen, feest van de verrijzenis. Zullen ook wij uit de dood opstaan? Er zijn vele vormen van dood die ons leven bedreigen. Dood door haat

en genadeloos eigenbelang. Uit die dood is verrijzenis mogelijk. Ondanks alles zetten we ons in voor een beter en rechtvaardiger leven voor zoveel mogelijk mensen. We roepen elkaar op om hieraan mee te doen. Of het morgen beter wordt we weten het niet. Het leven is een ondoorgroendelijke mengeling van leven en dood, goed en kwaad, liefde en leed, vreugde en verdriet. Dat belet niet dat we uitzien naar de volheid van leven.

De paaskaars is maar een kleine vlam. Zo is ook ons geloof in de verrijzenis. Een licht hoe bescheiden ook, het blijft branden, onweerstaanbaar. Ook door onze donkerste dagen. Het vraagt vertrouwen en overgave en dat wens ik ons allen toe.

*Pastor Bertus Bus*





## Heilig Jaar, Jubeljaar - *Pelgrims van hoop*

Eens in de vijftig of vijftig jaar, is er een Heilig Jaar, een Jubeljaar. Het is van Joodse oorsprong en wordt beschreven in het boek Leviticus, een boek uit het Oude Testament. Een jaar waarin men persoonlijke eigendommen zoals gronden teruggaf aan families, mensen zich met elkaar verzoenden en waarin gevangenen hun straf werd vrij gescholden. Er kon een streep worden gezet onder het verleden, een nieuw begin gemaakt.

De katholieke kerk heeft deze gewoonte overgenomen en paus Franciscus heeft 2025 wederom uitgeroepen tot Heilig Jaar. De openingsplechtigheid vond op 8 december plaats met het openen van de Heilige Deur in de Sint Pieterskerk in Rome.

In 2025 roept de paus naast gebed op tot vrede in de wereld, zowel de vrede in de grote wereldpolitiek als ook in de gewone dagelijkse omgang tussen mensen. Het moet mensen de mogelijkheid geven gebroken relaties te herstellen zich met elkaar maar ook met God te verzoenen.







## *De paus roep op tot bedevaart en tot het Sacrament van boete en verzoening*

Het op bedevaart gaan zowel in een grote tocht alsook in een kleine overzichtelijke trip, kan in een stil gebed bijdragen aan een rustiger hart, het eerste wat een mens nodig heeft in een onrustige wereld.

De katholieke kerk heeft naast de Heilige Mis die altijd wordt begonnen met een gebed om vergeving nog een speciaal sacrament, een heilig teken, om ons met God en daardoor ook met elkaar te verzoenen: 'het Sacrament van boete en verzoening'. Mensen worden in het Heilig Jaar uitgenodigd om dit sacrament te ontvangen. Het draagt bij aan een diepe zelfreflectie en een herstel met de relatie met God.

Praktisch gezien betekent dit een één op één gesprek met een priester die vooral luistert waarna dit gesprek met een vaak gezamenlijk gebed, wordt afgesloten.

In Nederland zijn er kerken aangewezen als z.g. Jubileum Kerken, kerken die extra aandacht schenken aan het Heilig Jaar en waarin het gewoon is te vragen om een biechtgesprek. Kerken in ons bisdom zijn: Sint Janscathedraal Den Bosch, Sint Petrus Boxmeer, Sint Petrus Boxtel, Sint Joris Eindhoven, Sint Dionysus Tilburg, Maria Geboorte Nijmegen en de Sint Petrus Oirschot. Allemaal mooie kerken die u dit jaar, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, kunt bezoeken.





## Op Johan Toonen kun je altijd rekenen!

Wie het heeft over de contactgroep Alem, noemt direct de naam van Johan Toonen. Johan is in Alem geboren en getogen. Op een klein boerenbedrijf waar zijn vader later ook als melkboer de kost verdiende, groeide hij op. Maar anders dan zijn broers die hun hart aan de beesten verloren, was het de techniek die de jonge Johan het meest trok. Technisch onderwijs volgde hij in allerlei gradaties om daarna in Oss heel veel mooie jaren aan diverse projecten van Philips te mogen werken. Daar wil hij graag nog wel wat over kwijt. Hoe belangrijk vindt hij het, zeker in deze tijd, dat kinderen vroeg onderzoeken of de techniek niet iets voor hun is. “Je kunt er alle kanten mee op en ook een heel mooi salaris mee verdienen, wij hebben zo hard technische vakmensen nodig.”

Johan vertelt over de tijd dat iedereen gewoon was op zondag en soms ook door de week naar de kerk te gaan. Maar, in tegenstelling tot zijn broers, is hij nooit misdienaar geweest. Op het kerkhof in Alem kwam hij regelmatig nadat zijn vrouw Lia heel jong is overleden. Haast vanzelf kwamen de werkzaamheden voor de kerk en parochie daarna op zijn pad. Van het één komt het ander. Zo is hij al heel veel jaren het aanspreekpunt en voorzitter van de contactgroep Alem.





Alem is trots op zijn beeldbepalende kerk die in 1875 gedeeltelijk is bekostigd uit de zak van de rijke pastoor Godschalx uit Empel. Maar ook Alem, waar nog steeds iedere maand een zondagse viering plaatsvindt, ontkomt niet aan een terugval van het aantal kerkbezoekers. Realistisch is Johan als het gaat over de toekomst van deze kerk. Hij wil er graag over meepraten en meedenken. Maar eerst komt er nog op 15 juni een prachtig feest. Johan hoeft zich zeker niet te vervelen want hij heeft een brede belangstelling en vele hobby's. Zo is hij slagwerker en instructeur bij de fanfare, schildert hij, waarbij hij allerlei technieken uitprobeert, heeft hij een persoonlijke werkplaats waar menig man jaloers op is en is hij in de keuken te vinden om de mooiste taarten te bakken. "Want kan ik niet dat ken ik niet" is zijn motto.

Johan bedankt voor alles en geniet van het leven samen met je vrouw Ineke, je kinderen en de kleinkinderen.





## Bedevaarten naar Beauraing, België - 24 t/m 26 mei

Vanaf 1933 trekken bedevaarten naar dit Mariaoord in de Belgische Ardennen. Maria verscheen tussen 29 november 1932 en 3 januari 1933, drieëndertig keer aan de vijf kinderen Degeimbre en Voisin. Zij gaf hen een boodschap: "Bouw een kapel en laat de mensen hier ter bedevaart komen." Maria, de Moeder met het Gouden Hart, geeft er een plaats aan iedereen: zieken en gezonden. Ook de paus moedigt mensen aan om op bedevaart te gaan in een tijd van zoveel gejaagdheid en geplaagd door zo veel oorlogen.

### *Driedaagse bedevaart*

De driedaagse bedevaart van NBC Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch en Breda is van 24 t/m 26 mei 2025 met begeleiding van een priester. Er is goede medische begeleiding aanwezig. Opstapplaats is de basiliek in Oudenbosch en de bus gaat rechtstreeks naar Beauraing. Reissom vanaf € 260,- p.p. Rolstoelvervoer is mogelijk.

### *Dagbedevaart*

De dagbedevaart met gewone bus op 25 mei 2025 heeft diverse opstapplaatsen in bisdom Breda. Reissom bus is € 40,- p.p. voor volwassenen en € 25,- p.p. voor pelgrims t/m 18 jaar.

Opgave en info bij hoofdpropagandist Elma Bastianen-Luijks  
Smitsstraat 28, 4623 XR Bergen op Zoom  
0164 - 250 420

[e.bastianen@bedevaartbeauraing.nl](mailto:e.bastianen@bedevaartbeauraing.nl)  
[www.bedevaartbeauraing.nl](http://www.bedevaartbeauraing.nl)







## Matthäus Jeugdfestival

Op vrijdag 21 maart van 18.30 tot 20.15 uur wordt in de Sint-Martinuskerk te Zaltbommel het Mathäus Jeugdfestival gehouden, een feest voor jong én oud! Met onder andere: muziek, dans, kunst, silent disco en poffertjeskraam.

Meer informatie:

[www.matthauspassion.nl](http://www.matthauspassion.nl)



## Kledinginzameling

Dit voorjaar vindt wederom een kledinginzamelingsactie plaats. U kunt uw overvloedige kleding afgeven in het parochiecentrum aan de Hertog Arnoldstraat 57B in Kerkdriel. U kunt inleveren bruikbare kleding, schoenen per paar bijeen, huishoudtextiel, tassen en riemen.

- Woensdag 2 april 2025  
van 19.00 uur tot 21.00 uur
- Donderdag 3 april 2025  
van 10.00 uur tot 12.00 uur

## Informatie

Maria de Groot: 06 - 5219 2375



## 4 en 5 mei 2025 - 80 jaar Vrijheid

Ieder jaar staan we op 4 en 5 mei stil bij vrijheid, een thema dat ons inspireert om te herdenken, te vieren en historische gebeurtenissen te verbinden met de actualiteit wereldwijd. Vrijheid is niet vanzelfsprekend, en dat herinneren oorlogsmonumenten en -graven ons aan. Daarom herdenken we op 4 mei oorlogsslachtoffers en vieren we op 5 mei de bevrijding van 1945 én het feit dat we sindsdien in vrijheid leven.

### *Dodenherdenking 4 mei 2025 - Velddriel*

Op zondag 4 mei 2025 staan we in Velddriel stil bij het militaire oorlogsgraf van de Engelse Lance Corporal Patrick Kenneth Pearce, een marinier die vanaf het begin van de oorlog vocht tegen onrechtvaardigheid. U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de herdenkingsplechtigheid en samen te laten zien dat we staan voor vrijheid. Om 18.00 uur komen we bijeen op het Pastoor Dingsplein voor de kerk, gevolgd door een optocht om 18.15 uur achter fanfare La Harpe aan naar het graf. Daar spreekt Anke Meijer namens de Dorpsraad Velddriel het welkomstwoord, volgt een overweging namens de Gemeente Maasdriel, leest een leerling van de Deken Wehmeijerschool een gedicht voor en vindt een kranslegging plaats. Fanfare La Harpe en het kinderkoor Martinus Kids zorgen voor muzikale ondersteuning. Na afloop bent u welkom in de Boxhof voor koffie of thee.

### *Herdenking Kerkdriel - Monumenten en concert*

Aan de zijkant van de Sint Martinuskerk in Kerkdriel staan twee oorlogsmonumenten: één voor militairen gesneuveld in voormalig Nederlands-Indië en één ter nagedachtenis aan 27 geallieerde soldaten die tussen 1942 en 1945 omkwamen in Alem, Hoenzadriel, Kerkdriel en Velddriel. Op 4 mei 's middags worden deze monumenten bezocht, mede door 15 nabestaanden uit Antigua, Canada en het Verenigd Koninkrijk, die samenkomen voor 80 jaar Vrijheid. De parochie stelt het parochiecentrum beschikbaar als ontmoetingsplek, wat zeer gewaardeerd wordt. Om 18.00 uur vindt in de Sint Martinuskerk een herdenkingsconcert plaats door gemengd koor K.Z.M. Belcanto en het K.Z.M. begeleidingsorkest, onder leiding van Marilou Krouwel. Uitgevoerd wordt het requiem van Mozart, met een collecte bij de uitgang. Om 20.45 uur klinkt dit requiem opnieuw in de Sint Maartenkerk in Zaltbommel na de dodenherdenking aldaar.



## **Bevrijdingsdag 5 mei 2025 - Velddriel**

Stichting Oranje Verenigingscomité Velddriel (OVC) organiseert een bevrijdingsbrunch voor jong en oud. Neem burens, vrienden, familie en nieuwe gezichten mee om samen de bevrijding te vieren. De Vrijheidsmaaltijd draait om ontmoeting en gesprekken over vrijheid en onvrijheid. De toegang is gratis (op basis van beschikbaarheid, een vrijwillige bijdrage is welkom). Aanmelden kan via [5meivelddriel@gmail.com](mailto:5meivelddriel@gmail.com) - wacht niet te lang, want vol is vol!



## **Expositie '80 jaar Vrijheid' - Kerkdriel**

In het Driels Museum (Teisterbandstraat 38, Kerkdriel) is van 10 maart tot eind mei 2025 de expositie '80 jaar Vrijheid. Bruggen bouwen naar de toekomst' te zien. Deel één neemt bezoekers mee naar 1939-1945 in Alem, Hoenzadriel, Kerkdriel en Velddriel met thema's, documenten en voorwerpen. Deel twee toont kunstwerken van basisschoolleerlingen over dit thema. Bezoek de expositie tijdens de openingstijden van het museum.



## Doordeweekse vieringen

Dat wij als parochie Heilige Franciscus nog eigen vaste parochiepriesters hebben in de persoon van pater Roland Putman en pater Bertus Bus is in de huidige tijd van een priestertekort beslist niet gewoon.

Veel parochies in ons land en zelfs in ons Bisdom zijn erg blij als zij in het weekend een voorganger, wel of niet een priester/diaken, kunnen regelen. Dat wij zo bevoorrecht zijn, komt mede tot uiting in de vieringen door-de-week.

Naast de ouderenvieringen en de oecumenische vieringen (u vindt ze onder de plaatselijke gemeenschappen) is er op drie vaste plaatsen in de parochie om 9.00 uur in de morgen een eucharistieviering waarin de liturgie en ook de Heilige van die dag gevierd wordt.

Het is een Heilige Mis met twee lezingen en een heel kort preekje

meestal om die lezingen beter te kunnen begrijpen. Een vast groepje mensen is hierbij doorgaans geheel vrijblijvend aanwezig. Een kleine biddende gemeenschap.

Maar het blijft niet alleen bij bidden. Daarna is het koffie drinken, gezellig met een koekje rond de tafel om zo samen een oprechte gemeenschap te zijn.

Ook iets voor u? Schroom niet en kom gewoon. Moeilijkheden met het vervoer? Bespreek het met iemand die u kent of bel met het secretariaat. Er kan vast een oplossing worden gevonden.

Tijd: 9.00 uur

Dinsdag: parochiecentrum Velddriel

Donderdag: Sacristie/ Kapel Ammerzoden, ingang pastoriezijde

Vrijdag: Kerk/sacristie Kerkdriel







## Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV-) Groep Vastenactie 2025

Ieder jaar wordt in de tijd voor Pasen aandacht gevraagd voor de nood in de wereld. Het project van 2025 is: *'Schoner koken, beter leven'*.

Wereldwijd hebben 4 miljard mensen geen toegang tot schone en veilige manier van koken. Dit heeft veel impact op de gezondheid van die mensen, maar ook een enorme impact voor het milieu. Vastenactie wil bijdragen om tot een oplossing te komen.

### *Uw bijdrage*

Wilt u dit project ook steunen? Bij het parochieblad of achterin de kerk vindt u het vastenzakje. U kunt het deponeren in de collectebus achterin de kerk of in de brievenbus van uw pastorie of het parochiecentrum.

Rechtstreeks doneren kan ook op het volgende bankrekeningnummer:  
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. de Vastenactie 2025.

Uitgebreide informatie vindt u op onze website.

### *Scholen*

De Mgr. Zwijsenschool in Kerkdriel ondersteunt ook dit jaar weer het project. Samen met de kinderen gaan ze aan de slag om het tot een succes te maken.





## Op weg naar Pasen

Het lijdensverhaal hedendaags muzikaal verteld: 'Upon Him'

Zaterdag 12 april neemt SOUL je mee op een muzikale reis naar Pasen: Met liederen van nu brengt 'SOUL' dit eeuwenoude verhaal dichterbij dan ooit.

Het is het jaar 33 na Christus. Het Joodse Pesachfeest staat op het punt om te beginnen. Ergens in een bovenvertrek in Jeruzalem breekt een Rabbi het brood met zijn leerlingen. Ze eten en praten, maar langzaam vult een onheilspellende spanning de ruimte. Toch heeft niemand door dat na deze avond niets meer hetzelfde zal zijn. Niemand, behalve Eén.

In Upon Him volgen we Jezus en Zijn leerlingen in hun laatste momenten voor de kruisiging en ervaren we het verhaal door hun ogen. Wat zien ze? Wat ervaren ze? Met muziek en verhaal brengen ze de geschiedenis opnieuw tot leven en komen personages dichterbij dan ooit.

Benieuwd naar een voorproefje? Volg SOUL op Instagram: @soul.music\_nl



- Wanneer: 12 april
- Locatie: Sint Martinuskerk, Oliestraat 28, Zaltbommel
- Aanvang: 20.15 uur

Tickets zijn gratis! Aan het einde van de avond bepaal je met een Tikkie zelf hoeveel je het waard vond. Reserveer jouw gratis kaartje hier:

[bit.ly/UponHim-Zaltbommel](https://bit.ly/UponHim-Zaltbommel)

Voor vragen kunt u contact opnemen met Renske Merks: tel. 06 - 4862 6988



## Producten voor meisjes

Enige tijd geleden is het Armoedefonds ( [www.armoedefonds.nl](http://www.armoedefonds.nl) ) gestart met het realiseren van uitgiftepunten voor menstruatie- en verzorgingsproducten. Het uitgiftepunt wordt een MUP genoemd (menstruatieproducten uitgiftepunt).

Meisjes en vrouwen die van een minimuminkomen moeten rondkomen kunnen deze producten vaak niet betalen. De stichting 'Help Elkaar Maasdriel' helpt hen, omdat er behoefte is aan deze producten.

De meisjes en vrouwen kunnen deze producten gratis aanschaffen bij het uitgiftepunt dat Erica van Nisselrooij (vrijwilliger van de stichting) in Kerkdriel is gestart.

Het nieuwe uitgiftepunt is een mooie ruimte in het Parochiecentrum, Hertog Arnoldstraat 57b te Kerkdriel. De openingstijden zijn op maandag van 19.00-20.00 uur en woensdagochtend van 9.00-10.00 uur.

Telefonisch is het nieuwe uitgiftepunt bereikbaar op telefoonnummer 06 - 4089 1994.

## Armoedefonds

Het Armoedefonds bestrijdt en verzacht armoede door hulporganisaties te steunen. Zo'n 1,7 miljoen Nederlanders hebben het financieel heel zwaar. Steun van lokale armoedehulporganisaties is voor hen essentieel.

Zo zijn er hulporganisaties die het voor kinderen mogelijk maken te gaan sporten of hulp bieden om een warme maaltijd op tafel te zetten. Denk ook aan de vrijwilligers die zich inzetten om mensen met schulden te helpen met hun administratie.

Onzekerheid of je aan het einde van de maand nog een warme maaltijd op tafel kunt zetten, stress wanneer een nieuwe rekening binnenkomt of zonder ontbijt naar school moeten. Dagelijks ervaren mensen de harde realiteit van armoede. Dit vraagt om hulp, omdat iedereen het verdient om normaal mee te doen.



# Vieringen

## **zaterdag 22 maart**

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus

## **zondag 23 maart - 3e Zondag 40dagentijd**

9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus

9.30 Velddriel Eucharistie RPutman

11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus

11.00 Zaltbommel Meditatie

## **zaterdag 29 maart**

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus

19.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

## **zondag 30 maart - 4e Zondag 40dagentijd**

9.30 Velddriel Eucharistie BBus

11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus

## **vrijdag 4 april**

10.45 Vaste Burcht Ouderenv BBus

## **zaterdag 5 april - 5e Zondag Veertigdagentijd (vigilie)**

17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman

19.00 Velddriel Eucharistie RPutman

## **zondag 6 april - 5e Zondag 40dagentijd**

9.30 Alem WoCo JVriesema

9.30 Hedel Eucharistie RPutman

11.00 Kerkdriel WoCo JVriesema

11.00 Zaltbommel Eucharistie RPutman

## **donderdag 10 april**

15.00 De Munt Ouderenv RPutman

## **zaterdag 12 april**

17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman

19.00 Ammerzoden Eucharistie RPutman

## **zondag 13 april - Palmzondag**

9.30 Velddriel Eucharistie RPutman

10.00 Rossum Oecum JVriesema

11.00 Kerkdriel Eucharistie RPutman

11.00 Zaltbommel Oecumenisch BBus

## **maandag 14 april**

14.00 Rossum Beuk Ouderenv BBus

## **donderdag 17 april - Witte Donderdag**

19.00 Velddriel Eucharistie BBus

19.00 Zaltbommel Eucharistie RPutman

## **vrijdag 18 april - Goede Vrijdag**

14.30 Alem Kruisweg met school

14.30 Leyenstein Kruisweg RPutman

15.00 Ammerzoden Kruisweg werkgroep

15.00 Velddriel Kruisweg RPutman

15.00 Zaltbommel Kruisweg BBus

19.00 Kerkdriel Kr.verering RPutman

## **zaterdag 19 april - Paaszaterdag**

19.00 Velddriel Paaswake RPutman

19.00 Zaltbommel Paaswake BBus

## **zondag 20 april - Pasen**

9.30 Alem Eucharistie RPutman

9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus

11.00 Kerkdriel Eucharistie RPutman

11.00 Velddriel Eucharistie BBus

11.00 Zaltbommel WoCo JVriesema

## **maandag 21 april - Tweede Paasdag**

9.30 Hedel Eucharistie RPutman

## **zaterdag 26 april- Koningsdag**

17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman

## **zondag 27 april - 2e Zondag van Pasen**

9.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman

9.30 Rossum Eucharistie BBus

11.00 Kerkdriel Eucharistie RPutman

11.00 Velddriel Eucharistie BBus

11.00 Zaltbommel Meditatie

## **vrijdag 2 mei**

10.45 Vaste Burcht Ouderenv RPutman

## **zaterdag 3 mei**

17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman

19.00 Velddriel Eucharistie RPutman

## **zondag 4 mei- Dodenherdenking**

9.30 Alem Eucharistie RPutman

9.30 Ammerzoden WoCo JVriesema

11.00 Kerkdriel Eucharistie RPutman

11.00 Zaltbommel WoCo JVriesema

## **donderdag 8 mei**

15.00 De Munt Ouderenv BBus

## **zaterdag 10 mei**

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus

19.00 Ammerzoden Eucharistie BBus

## **zondag 11 mei- Moederdag**

9.30 Velddriel Franciscus 2.0

## **maandag 12 mei**

10.30 Kerkdriel Zonnebloem BBus

14.00 Rossum Beuk Ouderenv RPutman



# Vieringen

## **zaterdag 17 mei**

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus  
19.00 Velddriel Eucharistie BBus

## **zondag 18 mei - 5e Zondag van Pasen**

9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus  
9.30 Rossum kapel WoCo JVriesema  
11.00 Kerkdriel WoCo JVriesema  
11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

## **zaterdag 24 mei**

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus

## **zondag 25 mei - 6e Zondag van Pasen**

9.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman  
9.30 Velddriel Eucharistie BBus  
11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus  
11.00 Zaltbommel Meditatie

## **donderdag 29 mei - Hemelvaartsdag**

11.00 Kerkdriel Eucharistie BvBronkh

## **zaterdag 31 mei**

17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman  
19.00 Velddriel Eucharistie RPutman

## **zondag 1 juni - 7e Zondag van Pasen**

9.30 Alem WoCo JVriesema  
9.30 Hedel Eucharistie RPutman  
11.00 Kerkdriel WoCo JVriesema  
11.00 Zaltbommel Eucharistie RPutman

## **vrijdag 6 juni**

10.45 Vaste Burcht Ouderenv RPutman

## **zaterdag 7 juni**

17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman  
19.00 Ammerzoden Eucharistie BBus  
19.00 Velddriel Vormsel JVerbraeken

## **zondag 8 juni - Pinksteren**

9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus  
10.00 Velddriel Euch 1eHC team  
12.30 Kerkdriel Eucharistie

## **maandag 9 juni - H.Maria, Moeder vd Kerk**

9.30 Rossum Eucharistie RPutman

## **donderdag 12 juni**

15.00 De Munt Ouderenv BvBronkh

## **zaterdag 14 juni**

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus  
19.00 Velddriel Eucharistie BBus

## **zondag 15 juni- Vaderdag - H.Drie-eenheid**

10.00 Alem Eucharistie RPutman

## **maandag 16 juni**

14.00 Rossum Beuk Ouderenv BBus

## **zaterdag 21 juni**

17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman

## **zondag 22 juni - Sacramentsdag**

9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus  
9.30 Rossum WoCo JVriesema  
9.30 Velddriel Eucharistie RPutman  
11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus  
11.00 Zaltbommel Meditatie

## **zaterdag 28 juni**

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus  
19.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

## **zondag 29 juni - 13e Zondag door het jaar**

9.30 Velddriel Eucharistie BBus  
11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus

## **Wijzigingen voorbehouden**

[www.katholiekbommelerwaard.nl](http://www.katholiekbommelerwaard.nl)

## **Dopelingen**



### **Kerkdriel 15 december**

- Mois van Rooy

### **Velddriel 8 december**

- Lisa Barneveld

### **Velddriel 12 januari**

- Marieke en Fenna Oomen

### **Kerkdriel 2 februari**

- Amy Alsalloum

### **Kerkdriel 23 februari**

- Bo Broekmeulen
- Dom Vos

**Info:** 0418 - 632 504

hedel@katholiekbommelerwaard.nl

Secretariaat: idem

NL46 INGB 0001 0193 41

t.n.v. Parochie H. Franciscus -  
H. Willibrorduskerk Hedel

Intenties:

telefonisch opgeven bij:  
Bets de Goeij, (073) 599 3595

## Ouderenviering - Eucharistieviering

Komende maanden zijn in De Munt Ouderenvieringen op:

donderdag	10 april	15.00 uur	Voorganger Roland Putman
donderdag	8 mei	15.00 uur	Voorganger Bertus Bus
donderdag	12 juni	15.00 uur	Voorganger Ben van Bronkhorst

Belangstellenden nodigen wij van harte uit deel te nemen aan de viering. Na afloop is er koffie en/of thee en blijven we gezellig even napraten. Ook u bent van harte welkom in De Munt!

## Zondagviering in basisschool de Pollenhof, Kasteellaan

In 2025 zal dat zijn op elke eerste zondag van de even maanden. Voor de komende periode is dat op de zondagen 6 april en 1 juni, aanvang 9.30 uur. Na afloop is er koffie en thee en de mogelijkheid elkaar te ontmoeten. U bent hartelijk welkom in de Pollenhof!

## Overleden

Op 3 januari 2025 overleed Cor van Bokhoven, echtgenoot van Sjan Vissers. Hij werd geboren op 27 november 1947. De uitvaart voor hem was op 10 januari en daarna werd hij gecremeerd. Op zijn bidprentje stond een hartvorm met begrippen die zijn leven kenmerkten:





## Opstaan ten leven

In de komende Goede Week is het een jaar geleden dat ik getroffen werd door een herseninfarct. Wat me toen allemaal is overkomen, weet ik niet precies. In heel korte tijd lag ik ineens in het ziekenhuis. Achteraf is pas echt tot me doorgedrongen dat ik in die dagen veel geluk heb gehad. Het had heel anders kunnen aflopen.

Op de weg van de revalidatie kreeg ik langzamerhand het gevoel dat ‘je moet opstaan om weer verder te kunnen.’ In mij brak het bewustzijn door van een klein beetje verrijzenis, een beleving die goed past bij het naderende Paasfeest.. Ik heb ervaren dat ik stukje bij beetje weer wat verder kwam en dat ik tot steeds meer in staat was. De hulp en de oefeningen van de fysiotherapie hielpen me heel goed en vooral de ervaring dat ik gaandeweg, met hulp van veel mensen om me heen, mezelf weer terugvond. Wat heerlijk om, met rollator, zelf weer boodschappen te kunnen doen!

Ik wil ieder die mij heeft geholpen heel hartelijk danken voor haar/zijn ondersteuning. Heel gelukkig voelde ik mij toen ik weer een stukje mocht fietsen; eerst onder begeleiding en later alleen. Wat een overwinning! En er mocht meer: vanaf half juli had ik weer de moed om voor te gaan in de mis. Ik had nog geen toestemming om zelf auto te rijden, maar er waren steeds hulptroepen in de buurt.

Eind augustus heb ik, met hulp van een particulier chauffeur en assistentie van Bets, fijn mijn jaarlijkse vakantie op Terschelling kunnen vieren. Heerlijk genoten van de natuur, de fietstochtjes, het mooie weer en de zee. Na de vakantie enkele keren voor testen naar artsen van de Rijksdienst voor het Wegverkeer en tenslotte ook nog een rijtest. Het liep goed af: ik mocht weer auto rijden; was niet meer zo afhankelijk van anderen. Weer een stukje verder met “opstaan ten leven”.

Momenteel, zo denk ik, kan ik voor 90 procent functioneren. Het voelt als weer opnieuw tot leven komen. Daarom wil ik u allen laten delen in mijn vreugde. Opstaan ten leven, het past heel goed bij het komende Paasfeest.

Zalig Pasen!

*Ben van Bronkhorst, franciscaan*

## Alem

St. Odradastraat 7, 5335 LK Alem  
(06) 57 34 71 29  
alem@katholiekbommelerwaard.nl

NL19 RABO 0131 7018 51  
t.n.v. Parochie H. Franciscus -  
H. Hubertuskerk Alem

## H. Hubertuskerk

Secretariaat: Mw. S. van Mook  
Meerenstraat 9, Alem  
(06) 23 50 27 79

Intenties: Mw. G. van Boxtel-Hooijmans, 't Buske 25, Alem  
(0418) 66 20 63

## H. Hubertuskerk in Alem bestaat 150 jaar!



In het kader van het 150-jarig bestaan van de H. Hubertuskerk in Alem, met een eucharistieviering op zondag 15 juni a.s., willen we in deze editie aandacht schenken aan een pastoor die in het verleden veel voor Alem heeft betekend.

Hiernaast heeft de contactgroep Alem een boekje uitgegeven met foto's en beschrijvingen van de prachtige heiligenbeelden, de kruisweg en het orgel in de kerk.

Verder is er een boekje in de maak met de geschiedenis van de H. Hubertuskerk wat uitgereikt zal worden tijdens de viering op 15 juni.

In het najaar zal de Erfgoed Vereniging Alem een presentatie verzorgen met als onderwerp "De geschiedenis van de H. Hubertuskerk Alem" in het voormalig Nederlands Hervormde kerkje dat momenteel gerund wordt door Stichting het Alems Kerkje (HAK). In deze presentatie zal uitvoeriger ingegaan worden op de geschiedenis van de H. Hubertuskerk.







## Zaltbommel

Oliestraat 26, 5301 BB Zaltbommel  
(0418) 51 22 15

zaltbommel@katholiekbommelerwaard.nl

NL07 INGB 0004 4572 38

t.n.v. parochie H. Franciscus - H.  
Martinuskerk Zaltbommel

## H. Martinuskerk

Secretariaat & intenties:

Tiny van Steenberg  
Johan de Wittstraat 68  
5301 GR Zaltbommel  
(0418) 51 42 62

### Overleden

Ronald Lo-Fo-Wong  
geboren 4 september 1932 te Para-  
maribo, overleden 15 februari 2025  
te Kerkdriel.

De uitvaart was op 21 februari bij  
UC Bommelerwaard. Aansluitend is  
hij begraven op het kerkhof aan de  
Nieuwe Tijningen.

### Meditatieve viering

Op 30 maart, 27 april en 25 mei is  
er een meditatieve viering om 11.00  
uur in de Sint Martinuskerk.

*Iedereen is van harte welkom.*

### Wielewaal

De vieringen in de Wielewaal zijn al-  
leen voor bewoners.



### Mariaviering Zonnebloem

*‘Maria, moeder van ons allemaal’*

In samenwerking met Zonnebloem  
afdeling Zaltbommel en Oud Maasdriel  
wordt op maandagochtend 12 mei  
om 10.00 uur de jaarlijkse Mariaviering  
georganiseerd speciaal voor de Zonnebloem  
gasten in de st. Martinuskerk te Kerkdriel.

Al jaren een prachtige viering met mooie teksten,  
gebeden en natuurlijk luisterrijke Marialiederen.  
Pastor Bertus Bus zal deze viering samen met het koor  
uit Kerkdriel en onze vrijwilligers tot stand brengen.

Als afsluiting wordt er gezamenlijk  
in de kerk een kop koffie of thee  
genuttigd met wat lekkers erbij.  
Dit geeft eenieder de gelegenheid  
om gezellig nog even bij te kletsen.

U bent van harte welkom!





## Sint Maartens verhalen

Wij kennen natuurlijk allemaal het verhaal van Sint Maarten die in Amiens zijn mantel deelt met een arme bedelaar. Maar er zijn veel andere verhalen over hem te vertellen. In een aantal parochiebladen willen we deze verhalen met u delen.

Toen hij eens op een feestdag naar zijn kerk ging, volgde hem een geheel naakte arme man. Martinus beval zijn aartsdiaken hem te kleden. Maar toen deze er zich niet mee haastte en eerst andere zaken ging regelen, gaf Martinus, in de sacristie gekomen, zijn eigen tuniek aan de arme, zond hem heen en bleef naakt achter.



Bekende afbeelding van Sint Maarten

Toen de aartsdiaken hem van achter de deur toeriep dat de dienst moest beginnen, antwoordde hij dat eerst de naakte gekleed moest worden. Haastig en ontstemd kocht de aartsdiaken op de markt de allergeodkoopste tuniek, keerde naar de sacristie terug, opende de deur op een kier en wierp zonder te kijken de tuniek naar binnen.

Martinus trok hem aan. De mouwen kwamen tot de ellebogen en de knieën waren niet bedekt. In dat kleed ging hij voor in de dienst. Tijdens de viering zagen zijn helpers een groot licht rond zijn hoofd.

Een andere lezing van dit verhaal zegt dat tijdens de viering de engelen kwamen en hem bekleedden in goudbrokaat.



## Vrijwilliger van het jaar 2025 in de Sint Martinuskerk

José je bent vele jaren actief als vrijwilliger. De laatste 3 jaar heb je het dagelijkse beheer van het parochiecentrum van Tiny overgenomen. Dit betreft zeer uiteenlopende werkzaamheden die jij met grote betrokkenheid en zorgvuldigheid uitvoert. Jouw ervaring als gastvrouw op een passagiersboot komt daarbij goed van pas en organiseren kan je als de beste.



Als men José belt om een ruimte te bespreken in de kerk of het parochiecentrum ervaart men veel hartelijkheid. Jij staat open om het een en ander persoonlijk toe te lichten. Je denkt mee en bent altijd bereid om te helpen. En dat gebeurt best vaak, want er is veel te doen in onze kerk en parochiecentrum.

Je bent een uitstekende gastvrouw die alles goed voorbereid en klaarzet. Of het nu koffie of thee is of als er een maaltijd gebruikt wordt, je richt daarbij de parochiezaal gezellig en sfeervol in. En alles wordt daarna netjes opgeruimd. Daarnaast zorg je ook voor de voorraad aan huishoudelijke middelen. Je grijpt niet snel mis! Jij organiseert ook het schoonhouden van het parochiecentrum door onze Oekraïense medebewoners. Wekelijks komt de huishoudelijke hulp voor Pastor Bus. José regelt dit en mocht de hulp niet kunnen, dan vervult José deze rol.

José, je bent klein van stuk maar o zo dapper: er is geen trap te hoog voor je! Wie de pastorie kent weet hoe hoog de ramen zijn. Voordat je het weet, heeft ze de gewassen vitrage al opgehangen. Daarnaast heeft ze oog voor een ander. Samen met anderen verdeel je het parochieblad over de wijken en breng je ze zelf ook rond. Je regelt de paas- en kerstgroet voor de 80-plussers samen met vertegenwoordigers van de protestante gemeente Zaltbommel. Ook zet je je in bij de maandelijkse eucharistieviering in de voormalige Wielewaal. Na afloop zorgde je voor koffie en thee met iets lekkers. Je hebt altijd aandacht voor de gasten. José is oprecht geïnteresseerd in de medemens.



José, je houd van opruimen, je bent onlangs als een wervelwind door de pastorie gegaan. Van zolder tot garage en kelder! En als je daarbij hulp nodig heb schakel je, je man Wim in. Hij zorgde vorig jaar bij hoog water voor het leegpompen van de kelder. Daarnaast heeft Wim ook enkele “kostbaarheden” vakkundig gerepareerd. En denk niet dat er geen tijd is voor een praatje. José kan werken en praten tegelijk. Bij de koffiepauze heeft ze ook altijd wel iets te vertellen en zorgt daarmee voor een gemoedelijke sfeer.

José, je bent voor de Sint Martinus gemeenschap goud waard en zorgt ervoor dat iedereen die van de parochiecentrum gebruik maakt zich welkom voelt en graag weer terugkomt. Voor dit alles zijn we je zéér dankbaar en we hopen dat je dit nog menig jaar wilt en ook kan doen. Enorm bedankt voor je inzet en van harte proficiat met deze bijzondere onderscheiding.



Prins Maerten XVIII spreekt José toe

# Kerkdriel

Hertog Arnoldstraat 57B  
5331 XG Kerkdriel

(0418) 63 12 15  
kerkdriel@katholiekbommelerwaard.nl

NL70 RABO 0125 1045 45  
t.n.v. Parochie H. Franciscus -  
H. Martinuskerk Kerkdriel

# H. Martinuskerk

Secretariaat: idem

Intenties: idem

Spreekuur voor intenties of vragen  
over het kerkhof op woensdag-  
ochtend van 9.30 tot 11.30 uur



## Eerste Heilige Communie

Op zondag 8 juni 2025 (Eerste Pinksterdag) doen kinderen hun eerste Heilige Communie in de Sint Martinuskerk in Kerkdriel.

## Opbrengst Mariakalender

De winst uit de verkoop van de Mariakalender in 2025 wordt overgemaakt naar 'Cordaid'. Deze organisatie zet zich in voor onderwerpen als klimaat, migratie, groeiende armoede en ongelijkheid. Door hun steun kunnen mensen weer toekomstperspectief krijgen.

Spreekt u dit ook aan? U kunt meer informatie vinden op de website van deze organisatie: Op de wereld om elkaar te helpen - Cordaid Wilt u doneren, dat kan, uw gaven zijn meer dan welkom. U kunt doneren via het volgende bankrekeningnummer NL57 INGB 0000 0009 34 t.n.v. Cordaid.

## Overledenen

### sinds 6 november 2024

- † Maria Hooijmans-van de Sande (74)
- † Theo de Cocq van Delwijnen (74)
- † Karel Laheij (73)
- † Antoinette van Lith (103)
- † Cor de Raden (80)
- † Nellie van Herwijnen-Hartman (88)
- † Johanna Vogel-Bruijnesteijn (85)
- † Sophia Laus-van Eeuwijk (74)
- † Adriana van Uitert-van Osch (93)
- † Emiel van Geenen (76)
- † Ben van Diejen (61)
- † Theo van Dijk (56)
- † Petrus Ackermans (84)
- † Gien Broekmeulen-Martens (93)
- † Willem van der Linden (94)
- † Ria van Leeuwen-Essing (84)
- † Jo van Eeuwijk (84)
- † Cornelia Huggers (57)
- † Frans van Wamel (76)
- † Riek van Osch-van der Kammen (92)
- † Riek Merks-de Rouw (84)
- † Henk van der Loo (74)
- † Ad van Daelen (84)

*Mogen zij rusten in vrede.*





## Kerst 2024

Zowel in de Sint Martinuskerk als in Woonzorgcentrum 'De Leyenstein' in Kerkdriel vonden rondom kerst bijzondere en gedachtenisvolle momenten plaats.

### Bezoek kerststal

In de twee weken voor Kerst is de kerststal in de Sint Martinuskerk in Kerkdriel druk bezocht door jong en oud. Zo bracht het kindercentrum 'VillaDriel' met 15 kleintjes en 3 begeleiders een bezoek en bezocht kinderopvang 'De Veldmuisjes' met 10 kleintjes en 2 begeleiders de kerststal. De Mgr. Zwijssenschool kwam met circa 350 leerlingen een kijkje nemen.

De bewoners van woonzorgcentrum 'De Leyenstein' bezochten de kerststal op 17 december. Vanaf het woonzorgcentrum vertrok de stoet bewoners, onder begeleiding van vele vrijwilligers naar de kerk. Zo'n 80 mensen bewonderden daar de kerststal en dronken in de kerk samen koffie/thee met een heerlijke kerstlekkernij. Het Gastenhuis Kerkdriel bracht met 15 personen een bezoek aan de kerststal.

Alle bezoekers, jong en oud, genoten van een mooi samenzijn in kerstsfeer.

### Kerstbijeenkomst vrijwilligers

Op 18 december 's middags vond de kerstbijeenkomst voor vrijwilligers plaats. De bijeenkomst in het parochiecentrum werd druk bezocht door mensen die zich ieder jaar weer op een of andere manier inzetten voor de kerk in Kerkdriel. Onder het genot van een hapje en drankje genoten de vrijwilligers met elkaar van deze bijeenkomst.

Aan het einde van de bijeenkomst ontving ieder een kerstkaart en kerstgeschenk als dank. Bij degenen die niet konden komen deze middag, werden kerstkaart en kerstgeschenk thuisbezorgd.

### Kerstviering De Leyenstein

Op kerstavond vond in de grote zaal van het woonzorgcentrum, de jaarlijkse kerstviering voor bewoners van 'De Leyenstein', hun familieleden en andere belangstellenden plaats. Kort voor aanvang van de viering was er een stroomstoring, maar gelukkig was deze van niet al te lange duur en kon de viering volgens plan doorgaan.

Pastor Bertus Bus ging voor in een sfeervolle en drukbezochte kerstviering. Het koor 'Lavande' zorgde wederom voor de omlijsting. Heel veel dank aan de koorleden van Lavande en de vrijwilligers die deze mooie kerstviering mogelijk hebben gemaakt!



## Kerstwens in vervulling

### *Met Wensambulance naar de Kerstmis in de Sint-Martinuskerk*

Kerstmis draait om licht, hoop en verbondenheid. Voor Adri Piels uit Kerkdriel kreeg dit feest een bijzondere lading. Als trouwe kerkganger, vaak wel drie keer per week, was de Sint Martinuskerk jarenlang een favoriete plek. Maar na het breken van zijn heup op 2 december kon hij zijn geliefde kerkdiensten niet meer bijwonen. Zijn grootste wens? Met kerst toch naar 'zijn' kerk gaan.

Wensambulance Gelderland liet zijn wens uitkomen. Op kerstavond arriveerde Adri per ambulance bij de Sint Martinuskerk, begeleid door drie betrokken vrijwilligers: een chauffeur, een verpleegkundige en een fotograaf. Zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en zelfs broers en zussen waren erbij om dit moment samen te beleven.

"Ik heb genoten van deze bijzondere dienst," vertelde Adri na afloop, met een glimlach van oor tot oor. Zijn vrouw vulde aan: "Heel speciaal om dit samen mee te maken, ondanks alles. We zijn ontzettend dankbaar."

Na afloop stak hij een kaarsje aan en bezocht hij de kerststal. Ook de warmte van zijn medekerkgangers ontging hem niet: Een knikje, een hand op zijn schouder, een oprecht "Zalig kerstfeest": kleine gebaren die een groot verschil maakten.

Voor Adri en zijn familie werd het een kerst om nooit te vergeten. Het was een avond vol geloof, liefde en saamhorigheid. De familie wil iedereen bedanken: de vrijwilligers van de Wensambulance, de mensen van de kerk en allen die hebben bijgedragen aan dit bijzondere moment.



## Vieringen

Zondag	23 mrt	9.30 uur	WoCo. viering Coen van Loon
Vrijdag	4 apr	10.00 uur	Eucharistieviering Vaste Burcht
Vrijdag	13 apr	10.00 uur	PALMPASEN oecumenische dienst aan de Maasdijk
Maandag	14 apr	14.00 uur	Eucharistieviering waarna gezellig samenzijn
Vrijdag	18 apr	10.30 uur	KRUISWEG Vaste Burcht
Zondag	27 apr	9.30 uur	Eucharistieviering B.Bus
Vrijdag	2 mei	10.00 uur	Eucharistieviering Vaste Burcht
Maandag	12 mei	14.00 uur	Eucharistieviering waarna gezellig samenzijn
Zondag	18 mei	9.30 uur	Mariaviering bij Kapel door Jos Vriesema m.m.v. Alems Rossum koor
Vrijdag	6 juni	10.00 uur	Eucharistieviering Vaste Burcht.
Maandag	9 juni	9.30 uur	2e PINKSTERDAG Eucharistieviering
Maandag	16 juni	14.00 uur	Eucharistieviering waarna gezellig samenzijn
Zondag	22 juni	9.30 uur	Eucharistieviering

## Vieringen de Vaste Burcht

Op vrijdag 18 april is het Goede Vrijdag en wordt er in de Vaste Burcht de Kruisweg gehouden. Iedereen is hierbij uitgenodigd, dus niet alleen voor de bewoners van de Vaste Burcht. We beginnen op 10.30 uur, Vooraf is het gezamenlijk koffie drinken. Voorgangers zijn pastor B. Bus en dominee Boon.

## Oecumenische vieringen

Op zondag 13 april, Palmpasen, om 10.00 uur in de Protestantse kerk aan de Maasdijk. Wij nodigen u allen hiervoor uit om gezamenlijk ons voor te bereiden op weg naar Pasen. In deze viering worden ook Palmtakjes uitgereikt. Wij hopen dat U hierbij aanwezig kunt zijn.



## Dodenherdenking

Op zaterdag 3 mei om 19.30 uur is er kranslegging bij het monument bij het Hurns kerkje met muzikale omlijsting.

## Kapelletje

Op zondag 18 mei om 9.30 uur is er weer een Mariaviëring bij ons Kapelletje. Pastor Jos Vriesema gaat hierin voor met medewerking van het Alems/Rossums koor.

We hopen op een goede opkomst met mooi weer. Bij slecht weer wijken we uit naar de Beuk.

## Kerkbalans

Onlangs heeft u van ons een verzoek gehad voor een bijdrage aan kerkbalans. Velen van u hebben hier al op gereageerd, waarvoor onze hartelijke dank!

Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest, vragen wij u alsnog om mee te doen. U kunt u bijdrage overmaken voor ons Kapelletje op rekeningnummer:

NL66 RABO 0144 6023 93

of contant in de bus bij Bertha van Doorn, Antonie Weijgertzeplein 42 Rossum.

*Bij voorbaat heel hartelijke dank!*



## Lente

*Het frisse groen op jonge twijgen,  
Een tere tak met bloesemknop.  
De natuur spreekt en zal niet zwijgen,  
De lente volgt de winter op.*

*Pasen schenkt ons weer nieuw leven,  
Het oude is voorbij gegaan.  
Een licht wordt ons gegeven,  
Om in het donker op te staan.*

*Pasen opent dichte deuren,  
Een voorportaal is ons bereid.  
Een leven vol van lentekleuren,  
Een vleugje van de eeuwigheid.*

*Wij wensen U zalige Paasdagen.*



## Overleden

† Gonnie van der Burght - Merks

Geboren: 4 maart 1928 te Driel

Overleden: 9 oktober 2024 te Kerkdriel

Ze groeide op in een groot gezin in Velddriel. In 1956 trouwde ze met Martien van der Burght en gingen in Rossum op de Achterdijk wonen. Zij hadden samen vier kinderen. Ze was een lieve, zorgzame, moeder en oma, voor haar gezin. De laatste jaren woonde ze in een appartement te Kerkdriel, waar zij tenmidden van haar gezin is overleden. Ze was altijd betrokken bij onze kerk. Moge zij rusten in vrede.

† Krijn Damsma

Geboren: 9 januari 1949 te Dordrecht

Overleden: 5 november 2024 te 's-Hertogenbosch

Hij woonde en werkte in Dordrecht en leerde 12 jaar geleden Hubdrien Brus kennen. Zij hadden samen vier kinderen. Hij woonde in Rossum en was actief in het verenigingsleven en ook een trouwe bezoeker van onze diensten. Na een kort ziekbed is hij plotseling overleden. De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden in het crematorium te Beesd. Moge hij rusten in vrede.

† Diny Gremmee - Pijnenburg

Geboren: 22 februari 1931 te Helvoirt

Overleden: 6 januari 2025 te Rossum

Zij groeide op in Helvoirt en was daar gezinsverzorgster. Ze is getrouwd met Adrie Gremmee en kwam in Rossum wonen. daar heeft zij als bakkersvrouw vele jaren de winkel gerund. Zij kregen samen twee kinderen, na een huwelijk van meer dan 62 jaar overleed in 2019 haar man Adrie. Diny ging dapper verder. Zij was een lieve zorgzame moeder en oma, die graag onder de mensen was. Ook was zij een trouwe bezoeker van onze kerkdiensten, daardoor ontving zij dan ook de ziekenzalving. Na een plechtige afscheidsdienst in de Hubertuskerk te Alem hebben we haar begeleid naar het crematorium in Tiel. Moge zij rusten in vrede.



## Ammerzoden

Kerkstraat 2  
5324 AG Ammerzoden

(073) 599 1215  
ammerzoden@katholiekbommelerwaard.nl

NL51 RABO 0102 6011 78  
t.n.v. Parochie H. Franciscus -  
H. Willibrorduskerk Ammerzoden

## H. Willibrorduskerk

Intenties: achterin de kerk liggen  
invulformulieren. Deze kunnen in  
de brievenbus van de pastorie  
worden gedeponeerd. Telefonisch  
kunnen intenties worden opgegeven  
op de pastorie 073-5991215. Of in  
de pastorie op donderdag of zater-  
dagmorgen.

### *Ammerzoden*

# Zondag 25 mei 2025 - 10.00 uur

## *Plechtige Heilige Mis*

ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de  
officiële organisatie van de bejaardenzorg in Ammerzoden.



Voorganger: pastoor Roland Putman  
Met medewerking van  
Gelegenheidskoor van onze Willibrorduskerk  
en alle vrijwilligers van ons pastorieteam.

Na afloop van de viering kunt u kijken naar een  
tentoonstelling over de bejaardenzorg in Ammerzoden.

Dan is er natuurlijk ook een kopje koffie  
met daarna een lekker glaasje.



## Naar de Schepper weergekeerd

† Joke Kwaks - Verlouw werd geboren op 10 juli 1932 in Ammerzoden. Zij stierf in Ammerzoden op 2 oktober 2025. Op haar bidprentje staan de samenvattende woorden over haar leven: 'Wat blijft is de herinnering aan haar liefde voor kleur en goede smaak, haar goede zorgen en vrolijke lach.'

† Thea van Doornmalen - van den Oord werd geboren op 25 december 1931 in Ammerzoden. Ze stierf op 30 november 2024 in het hospice 'De Samaritaan' in Zaltbommel. Thea was weduwe van Wiek van Doornmalen. Op haar bidprentje lezen we de tekst: 'Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft gedaan en betekend, delen wij u met droefheid mede dat in alle rust is overleden ons ma, groot- en overgrootmoeder.'

† Bets van Mil - Dekkers werd geboren op 27 augustus 1935 in Ammerzoden. Ze stierf op 1 december 2024 Ammerzoden in het hospice in Rosmalen. Op haar bidprentje lezen we de tekst: 'Wij missen haar, maar tegelijkertijd zijn we dankbaar dat ze zo lang in ons midden is geweest. We hebben de plechtigheid van het bedienen als een prachtig afscheid ervaren.'

† Luus van Genderen - Peters werd geboren op 16 december 1929. Ze stierf in Wellseind op 6 januari 2025. 'Strooi mijn as uit voor alle winden.'

† Gerard Rademakers werd geboren in Ammerzoden op 25 september 1935. Hij stierf op 2 februari 2025 in Het Zonnelied in Ammerzoden. Op zijn bidprentje lezen we: 'Ondanks het verlies van zijn overlijden zijn we heel dankbaar voor de tijd die we samen met Gerard de laatste weken van zijn leven zo intensief beleefd hebben. We hebben veel gesproken over vroeger en oude koeien (in ons geval Kuuzen) uit de sloot gehaald. Hij sprak dan de woorden: 't Is mooi gewiest'.

## Sint Antoniusgesticht

### Voorgeschiedenis

In 1908 werd er naast de kerk een nieuwe pastorie gebouwd. De tot dan bestaande pastorie aan de Kerkstraat werd ingericht als 'Liefdegesticht'. Het diende voortaan als onderkomen voor gebrekkigen en ouden van dagen. De schuur die achter de oude pastorie stond, werd ingericht als washuis en stal. Voor de verzorging van de bejaarden werd contact gezocht met de zusters Franciscanessen. Op 9 september 1910 arriveerden de eerste vijf zusters in Ammerzoden.

Op 1 november 1910 werd het gebouw door de pastoor ingewijd. Het gesticht werd opengesteld voor opname van 'ouden van dagen en gebrekkigen zowel mannen als vrouwen.' In de periode tot 1920 verbleven jaarlijks gemiddeld 23 bejaarden en één gebrekkige in het gebouw.

### Plannen

De in 1917 nieuw aangetreden pastoor Isidorus Trienekens kwam uiteraad geregeld in het liefdesgesticht. Hij zag zelf dat het gebouw niet meer voldeed. Ook wilde Trienekens de sacristie van de kerk verbouwen.

Gemeente-opzichter Joannes Fr. Goesten schatte dat alle veranderingen ongeveer f 35.000,- zouden gaan kosten. Op 15 januari 1923 had Van Boort een ontwerp klaar. Trienekens legde de plannen voor aan de bisschop. Deze keurde de plannen op 13 februari 1923 voorlopig goed.

## Bijgebouwen

Aannemer Joannes Fr. Goesten wilde direct aan het bijgebouw van het gesticht beginnen. Dat mocht niet, want het geplande gebouw stond op minder dan 50 meter van het kerkhof. Gedeputeerde Staten moesten daarom toestemming voor het bouwwerk geven. De bezwaren van het College werden met steun van een der Gedeputeerden, de heer W. G. Kronenburg uit Kerkdriel, weerlegd. Op 6 november 1923 kwam de toestemming tot bouwen binnen, onder de voorwaarde dat het 'nimmer als woning zou worden ingericht, zolang de bedoelde begraafplaats bestaat.'

Op 8 november 1923 ging de aanne-mer aan de slag. De winterse omstandigheden gooiden roet in het eten. Na de winterperiode werd het 'een gesukkel waaraan geen einde scheen te komen.'

### Hoofdgebouw

Architect Van Boort en de pastoor werden het op 17 april 1924 eens over nieuwe tekeningen en bestekken. Het kerkbestuur besloot tot een openbare aanbesteding. De pastoor was ontevreden over het tot dat moment geleverde werk van de Ammerzodense aannemers. Op 6 juni 1924 kwamen tien aannemers in het Bondsgebouw bijeen en leverden daar hun berekeningen bij de pastoor in.

De gebroeders Gijsbertus en Johannes Goesten schreven na de bekendmaking van de inschrijving een brief

naar de pastoor. Ze waren niet de laagste inschrijvers, maar wilden toch graag het werk uitvoeren. De werkloosheid zou daardoor buiten de parochie gehouden worden en 'den geest van ontevredenheid die overal rondwaart' zou de kop ingedrukt worden.

Het werk werd echter gegund aan Henri J. van Boort uit Zaltbommel. Op 4 augustus 1924 werd begonnen met de werkzaamheden. Op 15 augustus werd de eerste steen gelegd. 20 oktober was het hoogste punt bereikt en werd de vlag gehesen, op 23 december was de kapconstructie klaar.

In de zijmuur van het gebouw werd de beeltenis van de naamgever van het gebouw, de H. Antonius, aangebracht. Tot de maand mei 1925 werd er door de bouwvakkers hard gewerkt om ook het interieur van het gebouw in orde te maken. Er kwamen aparte kamers voor echtparen én voor personen die dat konden bekostigen. In het nieuwe hoofdgebouw kwamen ook een mannen- en een vrouwenzaal. Het achterste gedeelte van het gebouw werd dienstgebouw voor de zusters. Het geheel werd voorzien van elektrisch licht en er kwam waterleiding.

### **Inzegening**

Op 11 mei 1925 werd 's morgens om 8 uur in de kapel van de Franciscanessen door pastoor Trienekens een H. Mis ter voorbereiding van de plechtige inzegening gelezen.

De zusters onder leiding van zuster Gualberta, werden speciaal bedankt

voor het werk dat ze de afgelopen 15 jaar hadden verricht. Pastoor Trienekens droeg daarna het gesticht aan hen over en sprak de hoop uit, dat zij 'tot in het verre verschiet, naar het voorbeeld van Vader Franciscus haar liefderijke zorgen aan de zieken en ouden van dagen zouden wijden.' Hij wees er op dat 'de dikwijls zware offers, die zij daarbij moeten brengen, door God rijkelijk zullen beloond worden.'

Hierna volgde de officiële inwijding onder begeleiding van 'het lieflijke gezang der Eerwaarde Zusters.'

### **Besluit**

Na de inzegening werd het bejaardenwerk op de normale wijze voortgezet. Het bedrag dat voor de verpleging moest worden betaald werd opnieuw vastgesteld. Per jaar moest iemand die bij de eerste klasse hoorde fl 550,- betalen; voor de tweede klasse was dit bedrag fl 450,- en voor de derde klasse fl 260,-. Door de invoering van dit systeem was het mogelijk dat ouden van dagen die een onbezorgde levensavond wilden, ook gebruik konden maken van het liefdesgesticht.



# Velddriel

Voorstraat 102, 5334 JW Velddriel  
(0418) 63 13 15  
velddriel@katholiekbommelerwaard.nl

NL25 RABO 0153 4015 16  
t.n.v. parochie H. Franciscus - H.  
Martinuskerk Velddriel

# H. Martinuskerk

Secretariaat: als hiernaast

Intenties:  
Mw. J. van den Dungen  
(0418) 63 20 61

## Bijzondere vieringen

Zaterdag	15 maart	19.00 uur	Eucharistieviering pr. B. Bus en dameskoor Lavande
Zondag	13 april	9.30 uur	Palmpasenviering met pr. R. Putman en Martinuskids
Donderdag	17 april	19.00 uur	Witte Donderdag Eucharistieviering pr. B. Bus en gemengd koor
Vrijdag	18 april	15.00 uur	Kruiswegviering
Zaterdag	19 april	19.00 uur	Paaswake pr. R. Putman en Martinuskids
Zondag	20 april	11.00 uur	1e Paasdag Eucharistieviering pr. B. Bus en gemengd koor
Zondag	27 april	11.00 uur	Eucharistieviering pr. B. Bus
Zaterdag	3 mei	19.00 uur	Eucharistieviering pr. R. Putman en gemengd koor
Zondag	4 mei	18.00 uur	Dodenherdenking met o.a. B&W afgevaardigde B&W en Martinuskids
Zondag	11 mei	9.30 uur	Familieviering pr. R. Putman en Martinuskids
Donderdag	29 mei		Parochiebedevaart naar Heilig Landstichting
Zaterdag	8 juni	19.00 uur	Vormselviering met jongerenkoor Pepijn uit Berkel-Enschot
Zondag	9 juni	10.00 uur	1e Hl. Communie viering pr. R. Putman en Martinuskids







## Huwelijk

14 februari j.l. zijn Gerard van Kessel en Ellemieke Versteeg in onze St. Martinuskerk in Velddriel in het huwelijk getreden. Plebaan Vincent Blom ging voor en werd bijgestaan door pr. Bertus Bus en pr. Hans Kreuwels. De muzikale omlijsting was van het gemengd koor Velddriel o.l.v. Bart vd Wiel en Wim Voet (organist) ondersteund met koorleden van koor Alem/Rossum.

*Gefeliciteerd aan het bruidspaar en nog vele jaren met Gods Zegen toegewenst namens de parochie.*



---

## Overleden

† Nel van Herwijnen-Hartman, 88 jr. Geboren 11 apr 1936; overleden 3 dec 2024. De afscheidsviering werd in St. Martinuskerk in Velddriel gehouden. Aansluitend volgde de crematie.

† Jo van Eeuwijk, 84 jaar. Geboren 25 feb 1940; overleden 26 jan 2025. De afscheidsviering werd in St. Martinuskerk in Velddriel gehouden en aansluitend werd hij op begraafplaats aldaar begraven.

† Mien Verhoeven-Hooijmans, 84 jr. Geboren 1 mei 1940; overleden 15 jan 2025 Crematie.

† Riek Merks-de Rouw, 84 jaar Geboren 28 okt 1940; overleden 6 feb 2025. De afscheidsviering werd in de St. Martinus te Velddriel gehouden en daarna werd zij bij haar man bijgezet op begraafplaats aldaar.

† Henk van der Loo, 74 jaar Geboren 16 dec 1950; overleden 9 feb 2025. De avondwake en afscheidsviering werd in St. Martinuskerk in Velddriel gehouden en daarna werd hij begraven op begraafplaats aldaar.

† Jozef de Laat, 97 jaar Geboren 11 dec 1928; overleden 24 feb 2025. De afscheidsviering werd in St. Martinuskerk in Velddriel gehouden en daarna werd hij bijgezet bij zijn vrouw op algemene begraafplaats in Rossum.

† Thijs van Herwijnen, 83 jaar Geboren 2 mrt 1942; overleden 3 mrt 2025. Crematie

*We wensen de familie en naasten veel kracht, troost en Gods steun toe om het verlies te verwerken.*



## Adventsactie 2024

De opbrengst in onze H. Martinuskerk was € 175,27 voor dit mooie project.

## Vastenaktie 2025

### *Schoner koken, beter leven voor mensen in Oeganda*

De veertigdagentijd is begonnen. Er staat dan ook weer de bekende groene bus achter in de kerk waarin u kunt doneren of het vastenzakje kunt deponeren.

Overmaken kan ook op rekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. vastenactie Gouda

## Inlooppuurtje pastorie

Maandelijks is er na de zondagse H. Mis inlooppuurtje op de pastorie.

Zondag 30 maart  
na de H. Mis van 9.30 uur.

Zondag 27 april  
na de H. Mis van 11.00 uur.

Zondag 25 mei  
na de H. Mis van 11.00 uur.

**Iedereen van harte uitgenodigd!**



## Kaarten in Velddriel

Er wordt eens in de twee weken een leuke en ontspannende kaartmiddag gehouden op de pastorie in Velddriel. Deze beginnen op donderdag van 14.00 tot 16.00 uur en iedereen is van harte welkom. De kosten zijn € 2 voor koffie/thee en iets lekkers.

### Data

- donderdag 20 maart
- donderdag 3 april
- donderdag 24 april
- donderdag 8 mei
- donderdag 22 mei
- donderdag 5 juni
- donderdag 19 juni

Help Marion haar dromen waar te maken

Schoner koken, beter leven

WWW.VASTENACTIE.NL  
BANK 1421 INGB 0000 0058 50

VASTENACTIE



## Velddriel op zijn Paasbest

Net als vorig jaar gaat Dorpsraad Velddriel op zaterdag 19 april 2025 in het centrum van Velddriel en bij voldoende deelnemers, ook in het buitengebied, al het zwerfafval opruimen. Zo zien onze straten er op hun paasbest uit met Pasen. Deze dag is ook zeer geschikt voor kinderen.

We verzamelen om 9.00 uur bij Dorpshuis de Boxhof. Hier krijg je een hesje, handschoenen en vuilniszakken. Vorig jaar hebben we meer dan 300 kilo zwerfafval verzameld.

Natuurlijk zorgt Dorpsraad Velddriel samen met Gemeente Maasdriel voor iets te drinken en voor een heerlijk frietje met een snack na afloop. Voor alle kinderen is er een leuke paasattentie.

Kom jij ons meehelpen? Meld je dan aan via de website van Dorpsraad Velddriel of stuur een e-mail naar [velddrielveilig@gmail.com](mailto:velddrielveilig@gmail.com)

*De redactie wenst iedereen een  
goede vastentijd en een Zalig Pasen!*



*Meimaand - Mariamaand*

*Maria, Koningin van de Vrede, Bid voor ons*