

Fl.  
fr.  
nci  
sc  
us  
PAROCHIE

# FRANCISCUS TUSSEN DE RIVIEREN PAROCHIEBLAD

5  
2024



## Colofon

Franciscus tussen de Rivieren is het parochieblad van de Parochie Heilige Franciscus in de Bommelerwaard.

**Jaargang 13, nummer 5  
december 2024**

Verschijnt: vijf keer per jaar  
Oplage: 7.400 exemplaren  
Druk: WS Mediagroep, Waardenburg  
Opmaak: iMoose Zaltbommel

### Algemeen secretariaat

Voorstraat 102  
5334 JW Velddriel

Telefoon: 0418 - 63 25 04  
Bereikbaar: dinsdag en donderdag  
van 09.30 tot 13.00 uur. Buiten deze  
tijden kunt u inspreken op een ant-  
woordapparaat of bellen naar het  
ingesproken noodnummer.

### E-mail:

[info@katholiekbommelerwaard.nl](mailto:info@katholiekbommelerwaard.nl)

### Belangrijk!

Voor afspraken rond doop, huwelijk,  
jubileum, ziekenzalving, ziekencom-  
munie en overlijden, belt u met het  
Algemeen secr. / 06 - 15 17 83 57

Algemene bankrekening  
**NL83 RABO 0179 9793 45**  
t.n.v. Parochie Heilige Franciscus

### Kopij

De uiterste datum voor het aanleve-  
ren van kopij voor het volgende num-  
mer is 17 februari 2025. Het zal wor-  
den bezorgd rond 15 maart 2025.

## Redactie

Voorstraat 102  
5334 JV Velddriel  
[redactie@katholiekbommelerwaard.nl](mailto:redactie@katholiekbommelerwaard.nl)

Mirjam Duijts-As (06-36115739)  
[mirjamduijtsas@hotmail.com](mailto:mirjamduijtsas@hotmail.com)

### Lokale contactpersonen

#### Alem:

Sjan van Mook (06-23502779)  
[s.vanmook@live.nl](mailto:s.vanmook@live.nl)

#### Ammerzoden:

Bart van Helvoort  
[bvhelvoort@gmail.com](mailto:bvhelvoort@gmail.com)

#### Hedel:

Ben van Bronkhorst (06-21403571)  
[bjjvbronkhorst@gmail.com](mailto:bjjvbronkhorst@gmail.com)  
+ Hans van Bommel  
[hvbommel@hotmail.com](mailto:hvbommel@hotmail.com)

#### Kerkdriel:

Heidi van Houten  
[kerkdriel@katholiekbommelerwaard.nl](mailto:kerkdriel@katholiekbommelerwaard.nl)

#### Rossum:

Bertha van Doorn (06-14454168)  
[berthavandoorn@outlook.com](mailto:berthavandoorn@outlook.com)  
+ Wilma van Haaften (06-23155517)  
[wilmavanhaaften@upcmail.nl](mailto:wilmavanhaaften@upcmail.nl)

#### Velddriel:

Hetti van Kessel (0418-635987)  
[velddriel@katholiekbommelerwaard.nl](mailto:velddriel@katholiekbommelerwaard.nl)

#### Zaltbommel:

Tiny van Steenberg (0418-514262)  
[zaltbommel@katholiekbommelerwaard.nl](mailto:zaltbommel@katholiekbommelerwaard.nl)  
+ Renske Merks  
[rgmerks@gmail.com](mailto:rgmerks@gmail.com)



## Zalig Kerstmis

Een Zalig Kerstmis en Vrede op aarde voor alle mensen van goede wil.

Ongetwijfeld herkent u deze tekst, die u zo vaak op een kerstkaart hebt kunnen lezen, een gezegde dat zo achteloos wordt uitgesproken. Maar hoe actueel is deze wens en hoe graag willen wij elkaar dit in deze tijd wensen?

Beginnend bij de mensen van goede wil. Wie en waar zijn de mensen van goede wil? Zijn wij allen niet mensen van goede wil, maar maken omstandigheden ons niet tot andere mensen? Wat is het mooi als mensen na falen oprecht een nieuwe kans krijgen, ver weg en heel dichtbij.

Vrede: wat een beladen woord. Niet alleen de oorlog met alle vernietigingen in Europa. Maar daarnaast ook de verschrikkelijke oorlog in

de regio waar het Kerstverhaal, de geboorte van Christus, heeft plaatsgevonden. Wij lezen het in het Lucasevangelie.

Zalig: kunnen wij en mogen wij nog bidden en wensen om een Zalig, lees gezegend, Kerstmis? Een Kerstmis waar wij God in het Jezuskind willen vragen ons mensen nabij te zijn?

In de parochie en in de kerken willen wij desondanks graag Kerstmis vieren. Mooie en feestelijke dagen. U vindt alle activiteiten in dit parochieblad. Wij nodigen u hiervoor graag uit. Want wij willen blijven geloven dat vrede mogelijk is.

Van harte wensen wij u een **Zalig Kerstmis en Vrede op aarde.**

*Namens het redactieteam  
Mirjam Duijts-As*





## Vreemde namen

In het Evangelie van de Kerstnacht klinken vreemde bedreigende namen. Het Kerstverhaal begint met indrukwekkende titels en namen als “Keizer Augustus” en “landvoogd Quirinius”. In Jezus’ tijd zullen die namen zeker angst en ontzag hebben opgeroepen. Het is daarom des te opvallend dat beide heren geen rol in het verdere verhaal lijken te spelen, terwijl zij toch een hele wereldmacht hebben opgebouwd.

## Achtergrond verhaal

Ook in vele kerstverhalen komen vaak vreeswekkende grootmachten voor. Tegelijk blijken die ‘grootmachten’ uiteindelijk helemaal niet zo machtig te zijn. Van de grootste bouwwerken -en machten blijft in de verhalen vaak maar weinig over. Sterker nog, ook op de achtergrond van het Kerstverhaal, staat geen burcht, tempel of imponerend gebouw van een grootmacht maar slechts een stal, grot of ruïne in vervallen staat.

## Een ruïne onder de kerstboom

Alle aandacht in het Kerstverhaal gaat niet naar de ‘heren’ die naam willen maken door angst te zaaien, of met geweld hun zin door te drijven. De vervallen stal en de ruïne laten zien wat er van al die ‘macht’ en dat geweld overblijft. Zelfs die

bouwval valt ons vaak niet op, omdat al onze aandacht gaat naar Kind. We hoeven het Kind ook niet te zoeken, want het verschuilt zich niet achter dikke, grote of luxe muren. We zullen “het pasgeboren kind vinden, in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe.” (Lucas)

## Tekenen des tijds

Net als in Jezus’ tijd zijn er ook vandaag vreemde dreigende grootmachten. Het zijn niet meer ‘de keizer’ of ‘de landvoogd’, maar in de politiek en onze samenleving wordt hen ook grote macht toegekend. Net als in Jezus’ tijd worden ze gezien als ‘allesbepalend’ en lijkt het wel of wijzelf er geen enkele invloed op hebben. De grootmachten worden niet als een gewoon mensenkind gezien, maar krijgt namen als “de vijand”, “de president”, “de overheid” of soms zelfs “de kerk”.

## Mag ik dat zèlf bepalen?

Natuurlijk heeft ‘de’ politiek ook invloed op ons leven, maar we zijn het nog altijd zèlf die bepalen, of we met elkaar ruzie maken, mensen buiten sluiten, of dat we elkaar opzoeken en willen helpen. Ik hoor zo vaak zeggen dat anderen de schuld krijgen van wat verkeerd is, of het nu ‘de kerk’ is, of ‘de overheid’ of ‘de buitenlanders’, het zijn in ieder geval niet meer gewoon mensen als u en ik. Je kunt wijzen op wat door





mensenkinderen verkeerd is gedaan, maar als ik bijvoorbeeld zondags in 'de kerk' kijk, denk ik: "Wat hebben al die kerkgangers op hun leeftijd aan verschrikkelijke dingen gedaan, dat mensen niet meer bij 'dé kerk' willen horen?"

## *Dat arme Kind*

In de trein sprak ik laatst iemand, die mij verweet dat ik nog bij 'de kerk' wilde horen, na alles wat 'de kerk' gedaan had. Ik vertelde daarop vol trots dat ik het juist ontzettend geweldig vond, hoe Jezus niet wegliep van pijn, ruzie en verdriet. Hij stapt er op af, als mensen ruzie hadden en hij loopt niet weg als mensen verdriet hebben. Zelfs als mensen hem in de steek laten, laat hij mensen niet vallen. Hij weet hoe het is om in steek gelaten worden en hoe beroerd en alleen je je kunt voelen omdat je iets ongelofelijks stoms of lelijks hebt gedaan. Jezus schrijft niemand af maar vraagt wat wij nodig hebben om als mensenkind te groeien.

## *Kerstgedachte*

"De kerk" bestaat niet, en we kunnen en mogen ons zeker niet verschuilen achter kerkmuren en achter wat 'de kerk' vindt. Als 'de kerk' ooit een grootmacht was, dan is daar slechts een ruïne van over, omdat het Christuskind niet achter dikke of hoge muren geboren wilde wor-

den. Laten we ons daarom ook niet gezeggen door wat anderen vinden. Het Kind in kribbe kijkt ons aan. Hij nodigt ons uit om ons niet achter 'de kerk', 'de overheid' of wat dan ook te verschuilen, maar vraagt ons om zelf te bepalen hoe wij in Gods Naam met elkaar om willen gaan.

## *Kraamvisite*

Ook dit jaar is iedereen en met name ook de kinderen uit de diverse scholen uitgenodigd om de Kerststal te bezoeken. Er zullen ook tal van Kerstvieringen zijn. We durven ons te laten kennen. En... voor wie het Christus' Kind beter wil leren kennen, kan ik u de Alpha-avonden (zie verder in dit boekje) zeker aanbevelen. Laten we ons niet van wijs brengen, maar met de wijzen en de herders het Kind van God zoeken. Mogen we het met hen "het pasgeboren kind vinden, in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe."

Op die weg wens ik ons van harte Vrede en alle goeds,

*Pastoor Roland Putman ofm*





## De Stem zegt tegen Maria en Jozef: ga maar op weg...

In de dagen van keizer Augustus geschiedt het, zo vertelt Lucas, dat heel het volk moet worden geregistreerd. Augustus hoeft maar te roepen. En mensen krijgen nauwelijks de kans hun koffers te pakken. Of hun baas te vertellen dat ze voorlopig niet meer komen. Ze sluiten hun huis af. Iedereen op pad, het raakt overvol op de wegen.

Dan valt het licht in die grote mensenmassa op Jozef en Maria. Ze moeten naar Bethlehem, de stad van David, waar de familie van Jozef vandaan komt. Maar de reis komt slecht uit want Maria is hoogzwanger. Ze zijn moe. En willen rusten, maar nergens is er plaats voor hen. Dan geschiedt het, zo staat dat in het heilige boek, dat het kind geboren wordt in een stal, tussen de dieren.

Een aangrijpend verhaal over ontredderde mensen, in een chaotische wereld. Wordt het je dan gegeven... dat je ondanks alles op weg gaat? Wat Jozef en Maria gaande houdt is een stem, die zegt: ga maar op weg...wees niet bang, er zal toekomst voor jullie zijn. Het is alsof

we in een spiegel kijken: het geschiedt, toen en nu, hier en daar.

Waar vindt de Maria van onze dagen die veilige herberg voor haar kind? Waar mag deze verontruste moeder op hopen? Als je het geboorteverhaal van Jezus weer hoort, als we zo van harte en uit volle borst zingen van vrede op aarde en 'allen tezamen komen'..geef ons een wonder...dat die twee armen om alles wat je met je meedraagt, aan hoop, verwachting, aan zorg, verdriet, strijd, dat die twee armen er zullen zijn...

Dat al die oorlogvoerende volken, die verdeelde gezinnen of mensen die discrimineren en beledigen via sociale media nu eens eindelijk hun strijd opgeven. Dat is de droom van Kerstmis die bij iedereen - ook bij niet-christenen - uitnodigt tot vrede en verbondenheid. We voelen aan den lijve hoe belangrijk die zijn. Daarom geloof ik in dat prachtige kerstverhaal van liefde en vrede.

Hoor de engelen zingen: Vrees niet. Voor u is heden geboren, een bevrijder: Jezus. Redder van de wereld,





gaat over de levensweg van Jezus. Hij koos onvoorwaardelijk voor liefde, voor menselijkheid. Geen mens was Hem te min.

Jezus leefde vanuit het Licht. De dichter zegt het zo: 'gelukkig dat het licht bestaat en dat het met me doet en praat en dat ik weet dat ik er vandaan kom, van het licht of hoe dat heet.' En dat licht wordt bij mij gevoed door grote en kleine dingen.

Soms ver weg, maar ook heel dichtbij: vier Nederlandse jongeren: de Joodse Noa en Boaz en de Islamitische Selma en Amar roepen alle Islamitische en Joodse jongeren in Nederland op zich met elkaar te verbinden. 'Om zo elkaar als mens te blijven zien.'

En ik zie de vrijwilligers van het hospice die met veel liefde mensen verzorgen in de laatste fase van hun leven. Of al die mensen van de thuis- en buurtzorg voor wie ook niets te veel is om de ander te helpen. En dan alle vrijwilligers in onze kerken.

Van 18 t/m 24 december is het Glazen Huis er weer. Het staat op het Rodetorenplein in Zwolle. Drie FM-

dj's zetten zich samen met heel Nederland dag en nacht in om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor kinderen die lijden aan metabole ziekten (Metakids). Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekten onder kinderen en toch zijn er maar weinig mensen die dat weten. Het speelt zich dagelijks af achter de voordeur van 10.000 Nederlandse gezinnen. Die deur mag niet langer gesloten blijven. 3FM Serious Request wil de patiënten en hun familie een beter leven geven en zorgen dat metabole ziekten niet langer dodelijk zijn. Zo geven ze kinderen een toekomst. Dat doen drie FMdj's door 24 uur per dag live radio te maken en platen te draaien tegen donaties. Ook treden er verschillende artiesten belangeloos op.

Het zijn sprankjes van hoop. Momenten dat de hemel even opengaat. En God zelf ons leven binnendringt. En dat het wonder gebeurt van die twee armen om alles wat je met je meedraagt, aan hoop, verwachting, aan zorg, verdriet, strijd, dat die twee armen er zullen zijn... Moge dat ook echt waar worden.

*pastor Bertus Bus*



## Toekomstbestendig

Hoewel het kerstfeest een feest van een nieuw begin is, biedt deze tijd van het jaar toch ook altijd weer de mogelijkheid om terug te kijken op de periode die achter ons ligt.

Voor het parochiebestuur was het afgelopen jaar een druk jaar. Druk in positieve zin, aangezien er een aantal belangrijke stappen gezet werden in het toekomstbestendig maken van onze parochie en onze kerken. In Zaltbommel is er daadwerkelijk begonnen met het uitvoeren van de plannen voor een verbouwing van de kerk en de pastorie. Voor Ammerzoden en Alem zijn er duidelijke stappen gezet in het verder ontwikkelen van concrete plannen voor de ker-

ken. In Kerkdriel wordt er goed samengewerkt met een groep actieve parochianen om samen te kijken hoe we de kerk het beste kunnen gebruiken in de toekomst.

Ook het familiepastoraat heeft weer een actief jaar achter de rug waarin we een jongere generatie actief opnemen in onze kerk en parochie. Het is mooi om te zien dat alle voorbereidingen en vieringen op één centrale plaats, de kerk in Velddriel, gehouden kunnen worden.

Een bijeenkomst waar ik persoonlijk met plezier en trots op terugkijk is de centrale Franciscusviering in de kerk van Alem in oktober. Een mooie viering in een volle kerk met







mooie zang en muziek. Maar vooral ook een viering waarin we voor het eerst de Franciscuspenningen uitreikten aan een aantal vrijwilligers die zich op een uitzonderlijke manier hebben ingezet voor onze parochie. Met het uitreiken van deze penning willen we niet alleen onze dank uitspreken aan deze specifieke vrijwilligers. De penning dient ook om onze dankbaarheid voor het belangrijke werk van alle vrijwilligers te onderstrepen.

Bestuurslid zijn van de parochie is een mooie en eervolle taak. Het werken aan de toekomst van onze parochie samen met alle parochianen, vrijwilligers, secretariaat, pastorale team en bisdom is een drukke taak. Bovenstaande activiteiten laten zien dat we samen mooie dingen kunnen doen en dat onze parochie op de goede weg is. Het bestuur is een goed team en samen zullen we ook in het volgende jaar ons weer in gaan zetten om onze parochie actief en toekomstbestendig te houden. Dit zullen we dan wel zonder ons bestuurslid John Smulders doen. John heeft besloten om zich op andere activiteiten te gaan richten en hij legt zijn bestuursfunctie met ingang van het nieuwe jaar neer. Wij zijn erg dankbaar voor zijn inzet voor onze parochie in de afgelopen jaren!

Maar nu gaan we Kerst vieren. Voor ons allemaal een mooie tijd voor reflectie, viering en tijd voor elkaar. Ik wens u, namens het hele parochiebestuur, een mooi en zalig kerstfeest toe. En in het nieuwe jaar gaan we ons dan weer gezamenlijk vol energie inzetten voor de toekomst van onze mooie parochie!

*Theo Queis*  
Vicevoorzitter Parochiebestuur



## Telefoon pastores

### **Pastoor Roland Putman**

tel.: 06 - 542 90 774 of e-mail:  
[pastoor@katholiekbommelerwaard.nl](mailto:pastoor@katholiekbommelerwaard.nl)  
N.B. op woensdag niet bereikbaar

### **Pastor Bertus Bus**

tel.: 06 - 22 84 77 76 of e-mail:  
[bertusbus@katholiekbommelerwaard.nl](mailto:bertusbus@katholiekbommelerwaard.nl)  
N.B. op maandag niet bereikbaar

### **Secretariaat**

Christianne van Dierendonck  
tel.: 0418 - 632 504 of e-mail:  
[info@katholiekbommelerwaard.nl](mailto:info@katholiekbommelerwaard.nl)



## Familiepastoraat gestart

De voorbereiding op de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel zijn al aardig op streek.

Binnenkort krijgen de kinderen zelfs uitnodigingen mee voor al hun groeps-/klasgenootjes, om de Kerststal van 'hun' kerk te bezoeken.

Ook dit jaar worden alle scholen weer uitgenodigd om een kerstster te maken met daarop een wens. Al hun mooie wensen willen we graag een plek in de kerken geven.

De kinderen die zich voorbereiden op het Heilig Vormsel, worden ook uitgenodigd voor een 'parochie-stage'. Wie weet of u niet binnenkort als hulpkoster, acoliet, koffieschenker of elders een stagiaire ziet.

***Want samen vormen en maken we de kerk!***

## Open Bijbelavond

Je hoeft de Bijbel niet te kennen, om een leuke en inspirerende avond over een Bijbeltekst te hebben. Wij beginnen ook bijtijds, zodat het niet te laat wordt voor wie de volgende dag weer moet werken. Wij lezen een stukje uit het evangelie. Je mag gerust vragen bij een verhaal hebben, want juist daarin spreekt God ons ook aan.

De Bijbelavonden zijn op donderdagavond van 19.15 tot 21.00 uur in het parochiecentrum, Voorstraat 102 te Velddriel. In het komende kwartaal is dat elke vierde donderdag van de maand:

- 23 januari
- 27 februari
- 27 maart

Voorkennis is niet nodig en de avonden zijn los van elkaar te bezoeken. Voor opgave en info:

[pastoor@katholiekbommelerwaard.nl](mailto:pastoor@katholiekbommelerwaard.nl)

Maar u bent ook vrij om een keer te komen kijken.





## Haardavonden

### *Vrijdag 10 januari Open Haard avond Ammerzoden*

We beginnen het jaar goed met een speciale gast: Ds Daniel Maassen van de Brink, zal het nieuwe jaar met ons beginnen. De avond begint om 20:00 uur bij de familie Van den Oord, Zandweg 2 in Ammerzoden/Wordragen. Natuurlijk is er gelegenheid om na afloop (rond 21.15 uur) nog wat te blijven drinken.

### *Dinsdag 18 februari, een avond over Henri Nouwen*

Henri Nouwen is een wereldberoemde schrijver, die vroeger zelfs verschillende malen in het Witte Huis gebedsdiensten heeft verzorgd. Wouters Slob zal ons op boeiende wijze meenemen in de inspirerende geschriften en wereld van Henri Nouwen. We beginnen om 19.30 uur en de bijeenkomst is bij de Protestantse Gemeente aan de Teisterbandstraat 1 in Kerkdriel.

### *Woensdag 12 maart Open Haard avond over onze goede aarde*

De avond bestaat uit twee delen, waarbij u zelf kunt kiezen waar u instapt. Om 19.00 uur zal er een viering zijn in het kader van de Dankdag van gewas. Voorgangers zijn Gepke Kerssen en pastoor Roland Putman. Om 20.00 uur begint de 'Open Haard' avond met als gastspreker Dr. Deborah de Koning. Zij zal ons meenemen in de verbondenheid van de aarde en de zorg die we daarvoor mogen dragen. De locatie voor beide delen is in Zaltbommel in Het Anker, Vergtweg 87 in Zaltbommel.





## Missionaire parochie

U heeft dit woord wel eens horen vallen in de media maar ook gewoon in onze eigen parochie. En misschien denkt u wel, een parochie heeft toch altijd een missie? Elke parochie heeft een missie, de opdracht, te proberen mensen dichterbij God en dichterbij elkaar te brengen. Dus eigenlijk niets nieuws onder de zon. Maar toch ... net zoals de paus het probeert met het synodale proces (zie elders in dit blad) wil ook onze parochie opnieuw proberen de mensen te raken en daarbij iets van Gods aanwezigheid hier en nu te laten ervaren.

Om parochies hierbij te ondersteunen zijn er in Nederland sinds enkele jaren organisaties actief die mensen en vooral jongeren willen inspireren.

*Space for Grace*, een landelijke werkgroep die ook over wat kapitaal beschikte, afkomstig van een wel-doener, helpt al vijf jaar lang heel

praktisch lokale initiatieven en probeert ondernemerschap te stimuleren. Eerst luisteren naar wat er leeft binnen een gemeenschap en dan op zoek gaan naar praktische, stimulerende, opbouwende projecten. Projecten die tot doel hebben de Geest van God in onze wereld te ervaren. Die projecten kunnen groot zijn zoals een wandelgids langs kloosters die met hun hulp is uitgegeven. Maar die projecten kunnen ook klein zijn: hoe organiseer je goed de wekelijkse koffie na afloop van de viering.

'De Missionaire Parochie', een initiatief van het Bisdom Breda, organiseert grote conferenties met sprekers uit binnen- en buitenland met mogelijkheden elkaar online te ontmoeten. Dit alles met het doel om de Kerk een hedendaags gezicht te geven en zoekende mensen de kans te geven leerling te worden van Jezus. De stappen die gezet worden zijn net als bij de Springprocessie twee vooruit en één achteruit.







De Franciscusparochie wil zich op allerlei manieren laten voeden om uit te komen bij initiatieven die mensen aanspreken. Ook leden van onze parochie bezochten de conferenties. Onze parochie staat dan ook graag open voor initiatieven.

De gastvrije Kerk staat bij ons hoog in het vaandel. Onze Kerk moet heel letterlijk maar ook figuurlijk open staan voor iedereen die een beroep op haar doet.

Gastvrijheid en de mogelijkheid tot een gesprek staan in de open tuin/ -haardavonden centraal. De gastvrije Alpha-cursus helpt mensen Jezus te leren kennen en op de bijbelavonden wordt het evangelie bestudeerd: wat heeft dat oude verhaal ons nu te vertellen? De diverse projecten met medegelovigen mogen zich verheugen in een grote aandacht.

Heeft u ook goede ideeën? Wij laten ons graag inspireren, dus deel ze met ons.

*Werkgroep Missionaire parochie*



## Conferentie

Op 8 februari 2025 wordt in Veenendaal de vierde conferentie Missionaire Parochie gehouden. Dit jaar is het thema "Blijf in Mij" - De betekenis van verbondenheid met Christus.

DE  
MISSIONAIRE  
PAROCHIE

**Blijf in  
Mij**

7 FEB  
pre-event  
voor  
jongeren

ZA 8 FEBRUARI 2025  
CONFERENTIE  
MISSIONAIRE PAROCHIE  
VEENENDAAL  
[www.missionaireparochie.nl](http://www.missionaireparochie.nl)



## Het synodaal proces, wat is dat eigenlijk?

Vanaf 2021 moedigt de paus alle gelovigen, geestelijken maar met name ook niet gewijde mensen, aan om na te denken over de toekomst van de Rooms Katholieke kerk. Hiertoe zijn er overal in de wereld overleggen geweest, de uitkomsten zijn doorgestuurd naar Rome.

Het slotdocument is op zaterdag 26 oktober jl. gepresenteerd. Het document doet aanbevelingen op diverse terreinen zoals het sacramentele leven, het pastoraat en het bestuur in een synodale missionaire kerk die vragen om verdere praktische uitwerking en/of precisering.

Een aantal punten zijn:

### 1. Meer betrokkenheid van de gelovigen

meer participatie van de gelovigen in de besluitvorming binnen de Kerk. Dit zou kunnen leiden tot meer democratische elementen binnen de Kerk, waarbij de mening van parochianen wordt gehoord en meegenomen in kerkelijke besluiten.

### 2. Aandacht voor inclusiviteit en diversiteit

Hoe kan de Kerk inclusief zijn voor verschillende groepen binnen de samenleving, zoals vrouwen, LGBTQ+-gemeenschappen, en mensen van andere culturen. De Kerk wordt aangespoord om gastvrij en toleranter te zijn en rekening te houden met de diversiteit van haar leden.





### 3. Toekomstige rol van vrouwen in de Kerk

Hoe kan de rol van vrouwen in de Kerk worden versterkt? Hoewel dit onderwerp nog steeds gevoelig ligt, is er een groeiend verlangen om vrouwen meer verantwoordelijkheid te geven binnen de kerkelijke gemeenschap.

### 4. Duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid

De rol van de Kerk in de samenleving, met nadruk op duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid. Er wordt gepleit voor een Kerk die zich actiever inzet voor het milieu, armoedebestrijding en de strijd tegen onrecht. Dit sluit aan bij de oproep van paus Franciscus om 'een Kerk te zijn die dient' en die de noden van de wereld serieus neemt.

### 5. Versterking van de eenheid in de Kerk

Ten slotte is een belangrijke uitkomst van het synodaal proces het besef dat de Kerk wereldwijd één gemeenschap moet blijven, ondanks de verschillende meningen en cultuurverschillen. Het proces heeft geleid tot gesprekken over hoe men eenheid kan bewaren en tegelijkertijd ruimte kan geven voor diverse visies binnen de wereldkerk.

Het synodale proces heeft de Kerk aangemoedigd om op een open en inclusieve manier naar haar toekomst te kijken. Het heeft duidelijk gemaakt dat de Kerk zich moet aanpassen aan de veranderende tijden en meer aandacht moet besteden aan de stem van haar leden, vooral de gelovigen die buiten de traditionele kerkelijke hiërarchie staan. Dit proces is een stap in de richting van een meer participatieve en verantwoordelijke Kerk, die zich meer richt op haar sociale en ethische verantwoordelijkheid in de wereld.

Belangrijk is om te onderstrepen dat de paus vooral een aanzet hiertoe heeft willen geven. Het is goed om hierbij te bedenken dat de Katholieke Kerk een wereldkerk is. Op de diverse continenten wordt heel verschillend gedacht en ook prioriteit gegeven aan de diverse punten. Binnen de geleidelijkheid zal heel langzaam de Kerk zijn plaats krijgen in de huidige tijd.



## Alpha cursus

**Start: Maandag 20 januari 2025 in Kerkdriel**

Hartelijk welkom op de Alpha-cursus! Een cursus over de basics van het Christelijke geloof. Wil je weten wat het christelijke geloof inhoudt of je geloofskennis weer oprispen?

**Kom, om de sfeer te proeven, op onze introductie-avond op 20 januari om 19.00 uur in het parochiecentrum aan de Hertog Arnoldstraat 57b in Kerkdriel.**

## Opgeven

Bij pastoor Roland Putman, via [info@katholiekbommelerwaard.nl](mailto:info@katholiekbommelerwaard.nl)

De avonden van de cursus beginnen met een maaltijd, waarna een korte inleiding volgt over een onderwerp rond het geloof: zoals bidden, de Bijbel, waarom stierf Jezus aan het kruis, etc. Hierna volgt een gesprek, over wat jijzelf hiervan vindt.

De cursus wordt 12 weken achtereen gegeven op maandagavond, inclusief een weekendje weg.

De data zijn 20 en 27 januari, 3, 10 en 17 februari, 4 en 11 maart, een weekend op 16/17 maart, 18 en 25 maart en 8 en 22 april.  
(In overleg kunnen de data nog wat aangepast worden)







## Kerstconcert Il Favorito

Op zondag 15 december organiseert Mannenkoor Il Favorito samen met Ut Zooike een kerstconcert in de H. Willibrorduskerk te Ammerzoden. Speciale gast Theo-Hans van Duyvenbode, hoboïst.

Aanvang van het concert is 15.00 uur. Na het concert wordt U in Party Centrum De Weesboom een kopje koffie met cake aangeboden door Il Favorito en Ut Zooike. Bovenop de muzikale traktatie geeft Pastoor Putman een mooie Kerstgedachte mee.

Kaartverkoop bij DA in Hedel en Primera in Ammerzoden en zondag 15 december aan de kerk.

Toegang € 10 euro en kinderen onder de 14 jaar mogen gratis mee.



## Kerst Sing-In Eljakim

Van harte welkom op de Kerst Sing-In van koor Eljakim op zondag 15 december om 20.00 uur. We houden onze Sing-in als vanouds in de Martinuskerk in Zaltbommel.



## Kerstconcert Fanfare Alem

Op zaterdag 21 december, aanvang 19.30 uur, is er een kerstconcert in de H. Hubertuskerk te Alem. Dit concert wordt georganiseerd door Fanfare Alem in samenwerking met het gemengd zangkoor Alem-Rossum en het koor Lavande.

In 2025 bestaat Fanfare Alem 60 jaar en organiseert dit concert in aanloop naar het jubileumjaar. Het programma is afwisselend met zang van beide koren, in een gezellige kerstsfeer en een verwarmd kerkgebouw.



## Kinderkerst Zaltbommel

Op Kerstavond vanaf 18.00 uur vieren we het kerstfeest in een bijzondere dienst voor en door kinderen. We gaan samen het kerstverhaal naspelen: Je kan meedoen als engeltje, koning, herder of schaapje! Ook gaan we Kerstliedjes zingen en muziek maken. Kom jij ook?



## Advents actie 2024 voor Guatemala *Voedzame gewassen voor gezonde families*

Op veel plaatsen in de wereld hebben ouders moeite om voor voedszaam voedsel te zorgen voor hun gezin. Vooral jonge kinderen zijn kwetsbaar voor chronische ondervoeding. Groeiachterstanden door te weinig of eenzijdige voeding kunnen echter levenslang gevolgen hebben.

Lokale partners van Adventsactie leren families traditionele lokale landbouwmethodes. De oude technieken zorgen voor een gezonde bodem, een goede oogst en voedzame, biologische gewassen.

### *Wat doet de Adventsactie*

Die steunt Adventsactie-partners die gezinnen leren hoe ze zelf gezonde, voedzame gewassen kunnen telen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van

de traditionele -vaak vergeten- lokale methoden. Zelfgemaakte compost en wormen kunnen bijvoorbeeld kunstmest vervangen, en in plaats van chemicaliën te gebruiken kunnen de boeren knoflook en peper gebruiken om insecten te bestrijden. Het aanplanten van bomen zorgt voor meer biodiversiteit en een verbeterde bodem. Zo maakt duurzame landbouw kleine boeren en hun gezinnen veerkrachtiger en gezonder. Als u dit leest is de Adventsactie al begonnen.

Hopelijk steunt u dit mooie project tijdens de advent. In de kerken vindt u de bekende schalen of bussen waar in u kunt bijdragen. Ook kunt u de doneren op bankrekeningnummer: NL21 INGB 0000 0058 50





## Kijktip: The Chosen

Nu de warme zomeravonden (ook al waren dat er niet heel veel dit jaar) steeds meer achter ons liggen lonkt de gezelligheid van de huiskamer weer. Mocht u deze winter een verloren uurtje hebben dan is de serie *The Chosen* een aanrader.

De serie vertelt het verhaal van Jezus. Nee, het is geen documentaire met verhalen over het oude Israel, onderbouwd met feiten, landschapsbeelden en een mooie voice over. *The Chosen* (de uitverkorenen) brengt de verhalen uit de vier evangeliën in beeld. De makers willen Jezus laten zien door de ogen van de mensen die hem ontmoetten.

De personages rond Jezus staan, zeker in de eerste 2 series, centraal en vooral de vraag: Hoe heeft Jezus hun leven veranderd? Wat betekende dit voor hun leven van alledag?

De serie volgt de verhalen van de bijbel aangevuld met kleine karakterschetsen en invullingen om de verhaallijn verder uit te bouwen. De makers laten een verhaal zien zoals het gebeurd zou kunnen zijn. Het schetst een sfeervol beeld van Jezus met zijn volgelingen dat smaakt naar meer. Wellicht dat de Bijbelvaste kijker af en toe even moet slikken, maar *The Chosen* maakt het verhaal van Jezus toegankelijk.



Je wordt aangemoedigd om zelf te gaan onderzoeken. Sommige scènes uit de serie roepen nogal wat vragen op, ik greep na enige aarzeling naar mijn bijbel en las het verhaal na. En daarna nog een , en nog een en nog een...

Ook als je niet zoveel hebt met geloof of geen kennis hebt van de Bijbel is het best de moeite waard. Als je op een andere manier eens kennis wilt maken met de verhalen rondom Jezus is het een prachtige serie. Je vindt hem op NPO Start (serie 4), de series 1 tot en met 3 kun je kijken via NPO Plus.

Heb je zelf een kijk-, lees-, of luistertip geef deze dan door via:

[info@katholiekbommelerwaard.nl](mailto:info@katholiekbommelerwaard.nl)



## In het zonnetje:

### *Wil en Ans de Vaan uit Zaltbommel*

U kunt ze deze dagen beide treffen in de kerk aan de Oliestraat, Wil de Vaan en zijn vrouw Ans de Vaan - Vossen, want de opbouw van de kerststal met alle versieringen er omheen is weer in volle gang. Zij doen dit al een groot aantal jaren tezamen met een flinke groep vrijwilligers.

In 1975 zijn Wil en Ans in Zaltbommel komen wonen. Wil kwam uit Bergharen, in het land van Maas en Waal, Ans uit Eeuwijk, het Rijk van Nijmegen. Een ideale uitgangsbasis voor het werk van Wil die als keurmeester werkte bij het Ministerie van Landbouw die een kantoor had in Zaltbommel. Ans werkte in de thuiszorg en in de dagopvang van mensen die haar zorg nodig hadden.

Ook na hun pensioen zijn hun beide levens goed gevuld. Wil is de man van het katholieke kerkhof aan de Zaltbommelse Virieusingel. Schoffelen, wieden en de hagen knippen, het kerkhof moet er piekfijn bij liggen. Voor een groot gedeelte doet hij dat alleen met zo af en toe wat hulp voor de grotere klussen. Daarnaast beheert hij het verenigingsgebouw van Vogelvereniging 'De Edele Zangers' aam de Beersteeg, waar hij regelmatig te vinden is.

Zijn vrouw Ans helpt in de kerk aan de Oliestraat bij het schoonmaken. Onlangs maakte ze nog een lelijke val van een trapje bij het poetsen van het altaar. Ook Ans heeft groene vingers en helpt bij het bloemschikken. Als secretaresse bij de Zonnebloem moet zij veel Bommelaren bezoeken om hen te informeren over de vele activiteiten die deze vereniging te bieden heeft, van de bingo- middagen tot de befaamde bootreisjes. En in de mei-maand een eucharistieviering/Mariaviering met een gezellige kop koffie.







Bij mooi weer is dit actieve echtpaar graag te vinden op de fiets. Een lekker hotel met alles erop en eraan maakt elk reisje in ons mooie land en direct over de grens, tot een feestje. “Maar fietsen doen wij wel met een helm op, wij hadden die als een van de eerste”.

Wil en Ans dank je wel voor al het mooie werk wat jullie voor anderen en ook voor onze parochie doen.

*Mirjam Duijts-As*



## Sint Martinuskoor Kerkdriel huldigt drie jubilarissen

Op het feest van Sint Cecilia, 24 november, werden na de viering drie jubilarissen gehuldigd, die 40 jaar lid zijn van het Sint Martinuskoor en/of eerder ook van andere kerkkoren.

### *Een bijzondere prestatie!*

Zeker in een tijd waarin naar de kerk gaan niet meer vanzelfsprekend is en het aantal kerkgangers terugloopt en steeds meer kerkkoren verdwijnen door vergrijzing en het wegvallen van leden. Maar zingen in een kerkkoor blijft bijzonder, zeker bij de gezellige club van het Sint Martinuskoor.

De teksten die worden gezongen, tillen je boven het alledaagse uit, dragen en troosten je als je het moeilijk hebt, maar maken ook blij. Zingen is een vorm van geestelijke voeding. Of, zoals aan kerkvader Augustinus wordt toegeschreven: zingen is twee keer bidden. Dat is de kracht van een kerkkoor, ook van het Martinuskoor, en daarom is het zo belangrijk dat er kerkkoren zijn.

Voor ze bij het Martinuskoor kwamen, heeft Jeanne gezongen in het koor van Rossum, Mirjam in het koor van Hedel. Truus is altijd lid geweest van het Martinuskoor.

Dat jullie voor een kerkkoor hebben gekozen is best opmerkelijk. Het geeft aan, dat kerk en geloof daadwerkelijk iets in jullie leven betekenen. Dat droegen en dragen jullie ook uit door het vrijwilligerswerk dat jullie voor de kerk deden en nog doen. Het Martinuskoor is heel blij met zulke trouwe, betrokken leden.

Natuurlijk willen we die trouw belonen en bij de NSGV, organisatie voor kerkmuziek, beter bekend als de Sint Gregoriusvereniging, hebben ze daar wat voor.

De eremedaille in goud met bijbehorende oorkonde wordt toegekend aan:

- Mevrouw Jeanne van Benschop-van Marrewijk,
- Mevrouw Mirjam Duijts-As
- Mevrouw Truus de Coq van Delwijnen-van Geenen

Zij hebben zich gedurende 40 jaar ingezet voor de muziek ten dienste van de liturgie.

*Van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding!*





Van links naar rechts: Truus de Coq van Delwijnen-van Geenen, Mirjam Duijts-As en Jeanne van Benschop-van Marrewijk (zittend)





## Franciscusfeest

Ieder jaar viert de Heilige Franciscus parochie Bommelerwaard haar jaarfeest op of omstreeks de feestdag van de Heilige Franciscus op 4 oktober.

In de sfeervolle Sint Hubertuskerk in Alem was er voor de hele parochie zondag 6 oktober een feestelijke eucharistieviering met medewerking van een projectkoor o.l.v. dirigent Bart van de Wiel en organist Diana van Mil.

Voor het parochiebestuur was het de gelegenheid om enkele vrijwilligers die al lange tijd hun sporen hebben verdiend binnen de parochiegemeenschap in het zonnetje te zetten. Voor de eerste keer werd aan hen de nieuwe Franciscuspensing uitgereikt.

Na afloop was er een gezellig samen zijn in het dorps huis van Alem, waar men elkaar kon ontmoeten en men informele sfeer de gedecoreerden kon feliciteren.

Een mooi en gewaardeerd initiatief vanuit het bestuur wat door gedecoreerden en aanwezigen bijzonder werd gewaardeerd. Een parochiegemeenschap kan niet functioneren zonder een fijnmazig netwerk van vrijwilligers, wat zo een dag nog eens bijzonder onderschrijft.

Van links naar rechts: Bart van Helvoirt *Ammerzoden*, Hetti van Kessel *Velddriel*, Brigitte van Veldhoven *Kerkdriel*, Mirjam Duijts-As *Hedel*, Bertha van Doorn-de Grauw *Rossum/Hurwenen*, Johan Toonen *Alem* en Piet de Lange *Zaltbommel*.





# Gedecoreerd

PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD







## **zaterdag 7 december**

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus  
19.00 Ammerzoden Eucharistie BBus

## **zondag 8 december - 2e Zondag Advent**

9.30 Velddriel Franciscus 2.0  
19.00 Kerkdriel Lichtjesviering

## **zaterdag 14 december**

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus  
19.00 Velddriel Eucharistie BBus

## **zondag 15 december - 3e Zondag Advent**

9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus  
11.00 Kerkdriel WoCo JVriesema  
11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

## **zaterdag 21 december**

17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman

## **zondag 22 december - 4e Zondag Advent**

9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus  
9.30 Hedel Pollenh Eucharistie RPutman  
11.00 Kerkdriel Eucharistie RPutman  
11.00 Velddriel Eucharistie BBus  
11.00 Zaltbommel Meditatie

## **dinsdag 24 december - Kerstnacht mis**

17.30 Kerkdriel Eucharistie RPutman  
17.30 Leyenstein Eucharistie BBus  
18.00 Zaltbommel Kinderkerst  
19.00 Velddriel Eucharistie RPutman  
19.30 Alem Nachtmis BBus  
19.30 Ammerzoden WoCo JVriesema  
21.00 Kerkdriel Nachtmis RPutman  
22.00 Zaltbommel Nachtmis BBus

## **woensdag 25 december - Kerstmis**

9.30 Alem WoCo JVriesema  
9.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman  
11.00 Kerkdriel WoCo JVriesema  
11.00 Velddriel Eucharistie BBus  
11.00 Zaltbommel Eucharistie RPutman

## **donderdag 26 december - 2e Kerstdag**

9.30 Rossum Eucharistie RPutman  
11.00 Velddriel Eucharistie RPutman

## **zaterdag 28 december**

17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman  
19.00 Zaltbommel Eucharistie RPutman

## **zondag 29 december - Heilige Familie**

9.30 Velddriel Eucharistie BBus  
11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus

## **woensdag 1 januari - Moederschap Maria**

11.00 Zaltbommel Euch Olieb BBus

## **zaterdag 4 januari**

17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman  
19.00 Velddriel Eucharistie RPutman

## **zondag 5 januari - Openbaring vd Heer**

9.30 Alem WoCo JVriesema  
9.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman  
11.00 Kerkdriel WoCo JVriesema  
11.00 Zaltbommel Eucharistie RPutman

## **donderdag 9 januari**

15.00 De Munt Ouderenv RPutman

## **zaterdag 11 januari**

17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman

## **zondag 12 januari - Doop van de Heer**

9.30 Velddriel Franciscus 2.0

## **zaterdag 18 januari**

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus  
19.00 Velddriel Eucharistie BBus

## **zondag 19 januari - 2e Zondag dh jaar**

9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus  
11.00 Kerkdriel WoCo JVriesema  
11.00 Zaltbommel Oecum BBus

## **zaterdag 25 januari**

17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman

## **zondag 26 januari - 3e Zondag dh jaar**

9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus  
9.30 Velddriel Eucharistie RPutman  
11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus  
11.00 Zaltbommel Meditatie

## **zaterdag 1 februari**

17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman  
19.00 Velddriel Eucharistie RPutman



# Vieringen

PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD

## **zondag 2 februari - Opdracht van de Heer**

9.30 Alem Eucharistie RPutman  
9.30 Hedel WoCo JVriesema  
11.00 Kerkdriel WoCo JVriesema  
11.00 Zaltbommel Eucharistie RPutman

## **zaterdag 8 februari**

17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman

## **zondag 9 februari - 5e Zondag dh jaar**

9.30 Velddriel Franciscus 2.0

## **donderdag 13 februari**

15.00 De Munt Ouderenv BBus

## **zaterdag 15 februari - 6e Zondag**

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus  
19.00 Velddriel Eucharistie BBus

## **zondag 16 februari - 6e Zondag dh jaar**

9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus  
11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus  
11.00 Zaltbommel WoCo JVriesema

## **zaterdag 22 februari**

17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman

## **zondag 23 februari - 7e Zondag dh jaar**

9.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman  
9.30 Rossum Eucharistie BBus  
11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus  
11.00 Velddriel Eucharistie RPutman  
11.00 Zaltbommel Meditatie

## **zaterdag 1 maart- Carnaval**

17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman  
19.11 Ammerzoden Eucharistie RPutman

## **zondag 2 maart- 8e Zondag dh jaar**

9.30 Velddriel Eucharistie RPutman  
11.11 Kerkdriel WoCo RPutman  
11.11 Zaltbommel Eucharistie BBus

## **woensdag 5 maart - Aswoensdag**

9.00 Kerkdriel Eucharistie RPutman  
19.00 Velddriel Eucharistie RPutman  
19.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

## **zaterdag 8 maart**

17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman

## **zondag 9 maart - 1e Zondag 40-dagentijd**

9.30 Velddriel Franciscus 2.0

## **donderdag 13 maart**

15.00 De Munt Ouderenv BvBronkh

## **Wijzigingen voorbehouden**

Het meest actuele en complete overzicht van vieringen vindt u op de website:

[www.katholiekbommelerwaard.nl](http://www.katholiekbommelerwaard.nl)



## **Dopelingen**

### **Ammerzoden 29-september**

- Estee Goesten
- Stella Goesten

### **Ammerzoden 20-oktober**

- Hanna van den Bighelaar
- Ella van den Bighelaar

### **Kerkdriel 20-oktober**

- James van Hooft
- Liam Broekmeulen

### **Zaltbommel 3-november**

- Oscar Komives

### **Velddriel 10-november**

- Yves van Kessel

hedel@katholiekbommelerwaard.nl

Secretariaat: idem

NL46 INGB 0001 0193 41

t.n.v. Parochie H. Franciscus -  
H. Willibrorduskerk Hedel

Intenties:

telefonisch opgeven bij:

Bets de Goeij, (073) 599 3595

## Ouderenvieringen

donderdag	9 januari	15.00 uur	Voorganger: R. Putman
donderdag	13 februari	15.00 uur	Voorganger: B. Bus
donderdag	13 maart	15.00 uur	Voorganger: B. van Bronkhorst
donderdag	10 april	15.00 uur	Voorganger: R. Putman
donderdag	8 mei	15.00 uur	Voorganger: B. Bus
donderdag	12 juni	15.00 uur	Voorganger: B. van Bronkhorst

*Steeds op de TWEEDE donderdag van de maand!!!*

Via deze weg nodigen wij iedereen die aan de viering deel wil nemen van harte uit daarbij aanwezig te zijn. Na afloop is er koffie en/of thee en blijven we gezellig even napraten.

*Ook iets voor u? U bent van harte welkom!*

## **Basisschool De Pollenhof**

Ook kunt u eens in de twee maanden op zondagmorgen in Hedel de eucharistie vieren, in de gemeenschapsruimte van basisschool de Pollenhof aan de Kasteellaan.

Op elke eerste zondag van de oneven maanden:

- zondag 5 januari om 9.30 uur
- zondag 2 maart om 9.30 uur

Na deze viering is er de mogelijkheid gezellig na te praten onder het genot van koffie of thee.

*Heel hartelijk welkom.*

**Zondag 22 december 9.30 uur extra Eucharistieviering  
- in het teken van Kerstmis -  
in basisschool 'de Pollenhof' aan de Kasteellaan  
Na afloop gezamenlijk koffie /thee drinken**



## Het kerstverhaal verbeeld

Zo'n 800 jaar geleden woonde Johannes, een adellijke man en vriend van Franciscus, in Greccio bij Assisi. Kort voor Kerstmis vroeg Franciscus hem om een bijzondere herinnering tot leven te brengen: een kribbe zoals in Bethlehem, compleet met os en ezel, om de eenvoud en kwetsbaarheid van het Kerstkind te tonen.

In de kerstnacht stroomden mensen met fakkels naar Greccio. Ze zagen de kribbe en luisterden naar de kerstgezangen van de broeders, terwijl de rotsen de klanken weerkaatsten. Het voelde alsof Bethlehem zelf daar aanwezig was.

Franciscus, ontroerd bij de kribbe, wisselde diepe medelijden met wonderlijke vreugde af. Tijdens de eucharistieviering zong hij het Kerstevangelie met een welluidende stem. Zijn preek over "het Kind van Bethlehem" raakte iedereen. Voor velen werd Jezus, die in die tijd vaak vergeten was, weer levend in hun hart.

Deze eerste kerststal inspireerde velen om vol liefde en dankbaarheid aan Hem te denken. Bij het opzetten van uw eigen kerststal mag dit bijzondere verhaal u ook raken.

***Voor u allen: Zalig Kerstfeest!***



In 1223 werd een kerstspel opgevoerd in de bossen van Greccio met kindje in een kribbe en levende dieren. Een schilder legde het tafereel vast in een kerk in Assisi. Deze schildering vormt de basis van alle latere kerststallen.

## Overleden



Op 29 oktober overleed te Hedel Nelly Brouwers - Bok. Zij werd geboren op 3 oktober 1931. Ze was de echtgenote van Jan Brouwers. De uitvaartdienst vond plaats op 5 november en daarna werd zij begraven op de r.k. begraafplaats te Hedel.

Naast genieten van haar gezin was zorgen haar ding, niet alleen voor hen die bij haar hoorden, maar voor iedereen om haar heen.

Je liefde, je kracht, je warmte, je lach; we zullen je missen elke dag.

## Alem

St. Odradastraat 7, 5335 LK Alem  
(06) 57 34 71 29  
alem@katholiekbommelerwaard.nl

NL19 RABO 0131 7018 51  
t.n.v. Parochie H. Franciscus -  
H. Hubertuskerk Alem

## H. Hubertuskerk

Secretariaat: Mw. S. van Mook  
Meerenstraat 9, Alem  
(06) 23 50 27 79

Intenties: Mw. G. van Boxtel-Hooijmans, 't Buske 25, Alem  
(0418) 66 20 63

## Overleden

Overleden in 2023 en 2024  
(parochianen uit Alem en Rossum)

1 dec 2023	Jan van Boxtel	(84)
27 jan 2024	Piet van Boxtel	(82)
13 juni 2024	Jan de Ridder	(71)
24 juli 2024	Ad Kuijpers	(77)
14 aug 2024	Annie Toonen	(73)

## Extra mededelingen

- Website Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Bommelerwaard: [www.vptz-bommelerwaard.nl](http://www.vptz-bommelerwaard.nl)
- Voor uitvaarten dient u contact op te nemen met het secretariaat van het dekenaat, tel. 0418 - 632504 en met Ger van Boxtel, tel. 0418 - 662063
- Het nieuwe rooster en alle wijzingen zijn ook terug te vinden op de website van de H. Franciscusparochie: [www.katholiek-bommelerwaard.nl](http://www.katholiek-bommelerwaard.nl)
- In 2025 bestaat de Alemse kerk maar liefst 150 jaar!!!



## Fanfare Alem

Op zaterdag 21 december 2024 is er een kerstconcert in de H. Hubertuskerk te Alem. Dit concert wordt georganiseerd door Fanfare Alem in samenwerking met het gemengd zangkoor Alem-Rossum en het koor Lavande.

In 2025 bestaat Fanfare Alem 60 jaar en organiseert dit concert in aanloop naar het jubileumjaar. Het programma is afwisselend met zang van beide koren, in een gezellige kerstsfeer en een verwarmd kerkgebouw.

Aanvang van het concert is 19.30 uur.





## Grafheuvel 'Den Berg' - Familie Schiffer

In de jaren zestig van de achttiende eeuw kwam de armlastige Duitser Wouter Schiffer naar Nederland, op zoek naar werk. Hij kwam terecht in het Brabantse Engelen, trouwde daar de oudste dochter van de schoolmeester en wist al snel te klimmen op de maatschappelijke ladder.

In 1777 en 1781 stond Wouter Schiffer zelfs vermeld als burgemeester van de heerlijkheid Empel en Meerwijk. In 1792 kocht hij voor 2020 gulden "eene aanzienlijke huijzinge" aan de Maasdijk in Alem. Het zal in die tijd het grootste huis in Alem zijn geweest met een aantal grote vertrekken en een verdieping en met een flink stuk grond.

Het echtpaar Schiffer had een vruchtbaar huwelijk en in 1793 werd Cornelis geboren. Hij groeide voorspoedig op en in 1836 zette hij op Alem's grondgebied in Rossum een steenbakkerij op, genaamd Steenbakkerij Rossum.

Doordat de arbeiders op het fabrieksterrein woonden, groeide het inwonersaantal van Alem al snel boven de honderd. Cornelis nam opvallend genoeg alleen protestantse werklieden in dienst die hij liet overkomen uit de Bommeler- en Tielerwaard.

Omdat Cornelis Schiffer meer belangstelling had voor waterstaats-

zaken, zoals het verbeteren van waterkeringen langs de rivieren, maakte hij zijn jongere neef Wouter Willem Jansen in 1849 medefirmant. In datzelfde jaar werd Schiffer gekozen als lid van de Tweede Kamer. In juli 1853 droeg Schiffer de zaak helemaal aan Jansen over.

Wouter Willem Jansen woonde aanvankelijk met zijn Belgische vrouw op het terrein van de steenfabriek, zoals ook de arbeiders deden. Rond 1870 liet Jansen het landhuis in Alem onderhanden nemen en in 1873 betrok hij met zijn gezin het huis.

In 1870 had Jansen al toestemming gekregen om in de tuin van het landgoed een familiebegraafplaats aan te leggen. Toen Cornelis Schiffer in 1873 in Wassenaar overleed, liet Jansen hem begraven op het landgoed in Alem. Wouter Jansen overleed zelf onverwachts op 63-jarige leeftijd terwijl hij op bezoek was bij de weduwe Schiffer.



# Zaltbommel

Oliestraat 26, 5301 BB Zaltbommel  
(0418) 51 22 15  
zaltbommel@katholiekbommelerwaard.nl

NL07 INGB 0004 4572 38  
t.n.v. parochie H. Franciscus - H.  
Martinuskerk Zaltbommel

# H. Martinuskerk

Secretariaat & intenties:

Tiny van Steenberg  
Johan de Wittstraat 68  
5301 GR Zaltbommel  
(0418) 51 42 62

## Overledenen in 2024

Tussen 3 nov 2023 en 3 nov 2024:

- 7 dec 2023 Ria van der Aa - Majoor (85)  
6 jan 2024 Hein Busker (87)  
25 apr 2024 Gerard Claveaux (86)  
11 mei 2024 Wim Heinsbroek (95)  
13 mei 2024 Sascha van Oostrom (86)  
20 mei 1924 Ria Heilig - Schooten (87)  
1 juli 2024 Piet Claveaux (77)  
15 aug 2024 Roel Veraart (72)  
29 okt 2024 Sjaak van Overdam (77)

## Overleden



Sjaak van Overdam, geboren op 14 november 1946 in Zaltbommel, overleden 29 september 2024 in Zaltbommel. Sjaak is gecremeerd in 'Het Lief' in Beesd.

## Kerst-sing-in Eljakim

Op zondagavond 15 december om 20.00 uur is de Kerst-sing-in door Eljakim. De entree is gratis. Er is een deurcollecte.

*Een tijd van einde en verval,  
een tijd om te herdenken  
wie ons dit jaar verlaten heeft  
en die wij zo zeer missen.*

*We zetten bij hun foto's  
een herfstboeketje neer  
als teken van gemis,  
verlangen naar weleer.*

*Poetsen de herinnering op,  
aan al die goede dagen  
vol zomerzon en vreugde  
in voorafgaande jaren.*

## Gedoopt

Oscar Komics geboren 13 augustus 2024, gedoopt 3 november 2024.

## Volkskerstzang

Of de volkskerstzang doorgaat is nog niet bekend, dat hangt van de omstandigheden af op dat moment. Maar houdt u de berichten in de Bommelerwaardgids en op de website [www.katholiekbommelerwaard.nl](http://www.katholiekbommelerwaard.nl) in de gaten.



## Gezinsviering

Op kerstavond 24 december is er op 18.00 uur een speciale kinderkerstviering door Het Anker en de Sint Martinuskerk. De kinderen kunnen dan het kerstverhaal meespelen, verkleedkleden zijn aanwezig. Kom dus op tijd!!!

Op Tweede Kerstdag is de kerk van 13.30 tot 16.30 uur open om de kerststal en kerstboom te bekijken. U bent met het hele gezin hartelijk welkom.

Dit mooie, eenvoudig kerstvertelsel bracht mijn kleindochter Anna, vier jaar, vorig jaar mee van school. De eenvoud hiervan ontroerde mij.

Dag Jozef, dag Maria, mogen wij uw kindje zien. Het kindje Jezus dat is geboren, of slaapt hij nog misschien.

Kom maar binnen lieve kinderen, hij slaapt nog niet. Jezus zal blij zijn als hij jullie ziet.

Dag Jozef, dag Maria, dag lieve Heer we komen snel nog een keer.

## Oliebollenviering

Op 1 januari om 11.00 uur is de gebruikelijke oliebolenviering. De olieballen worden geschonken door de bekende olieballenbakker van Zaltbommel, de Familie Duits.  
*Alvast hartelijk dank.*

## Bedankt, bedankt!

Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de inzet in en rond de Sint Martinuskerk in welke vorm dan ook. Namens de parochiewerkgroep wensen we jullie toe:





## In Memoriam

### *Sjaak van Overdam*

Sjaak, heeft zich als vrijwilliger meer dan 40 jaar ingezet voor onze parochie. Heel lang was dat voor de St. Martinus parochie en daarna ook voor de H. Franciscus parochie. Hij verzorgde de financiële - en ledenadministratie en deed dat met grote inzet. Sjaak was nauwgezet en betrouwbaar.

Deskundigheid bracht hij mee vanuit zijn ervaring als boekhouder. Hij was zeer betrokken en zelfs op een Tweede Paasdag was hij aan het werk op de pastorie. “Anders blijft het maar weer liggen” was zijn stelling.

Ook zette hij zich in om meer inkomsten voor de parochie te generen door zich in te zetten voor de Actie Kerkbalans en Orgelfonds. Daarnaast was hij penningmeester voor de R.K begraafplaats aan de Virieusingel en van het armenbestuur (nu PCI).

Sjaak deed zijn werkzaamheden op zijn stille, rustige en bescheiden wijze. Hij deed het onopvallend en met plezier. Behalve als de computer niet deed wat hij wilde. Als Sjaak het met iets niet eens was, liet hij dat overduidelijk weten en gebruikte daarbij prachtige uitspraken. Zo wilde iemand iets geregeld hebben wat hem niet beviel, Sjaak stelde: “Hij moest gras lusten dan kan je hem de wei in sturen!”



Voor al zijn inzet voor de parochie is Sjaak in het jaar 2015 onderscheiden tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij was daar op gepaste wijze trots op.

De laatste jaren liet zijn geheugen hem langzaamaan in de steek. Hij is daarom in 2021 gestopt met zijn werk voor de parochie. Op 29 september jl. is Sjaak rustig overleden en op 5 oktober was zijn afscheidsbijeenkomst.

Wij zijn Sjaak heel veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet.

*Contactgroep Sint  
Martinuskerk Zaltbommel*



## Carnaval 2025

### Viering in de Martinuskerk

Op zondag 2 maart 2025 om 11.11 uur vindt in de Martinuskerk te Zaltbommel de jaarlijkse carnavalsviering plaats. Tijdens carnaval verandert Zaltbommel traditiegetrouw in 'Mispelgat', waar samen feestvieren en aandacht voor elkaar centraal staan.

De Wallepikkers organiseren deze viering al meer dan 20 jaar in samenwerking met vrijwilligers en pastores. Hoewel de Mispelkrakers in 2018 stopten, blijven enthousiaste muzikanten de viering muzikaal omlijsten. Het evenement, een combinatie van evangelie, muziek en bezinning, trekt jaarlijks een kleurrijke en volle kerk.

Dit jaar staat de viering in het teken van het motto: *"Carnaval in Mispelgat, de's gruwelijk lekker!"*\*. Pastor Bus zal op zijn eigen wijze de boodschap uit het evangelie en het motto verbinden, met inspiratie voor het hele jaar.

Bezoekers ontvangen na afloop een aandenken dat zij met trots tot het einde van carnaval dragen. Bovendien wordt een vrijwilliger geëerd met een medaille, een traditie die veel waardering kent. In 2024 ging deze eer naar Anton Klijmij.

Bent u nog nooit naar de carnavalsviering geweest? Dan bent u van harte uitgenodigd om dit bijzondere moment mee te maken.

**Let op: aanvang viering 11.11 uur!**

*Namens de kerkcommissie  
van C.V. De Wallepikkers,  
Harrie Kessel*





## Kerkdriel

Hertog Arnoldstraat 57B  
5331 XG Kerkdriel

(0418) 63 12 15  
kerkdriel@katholiekbommelerwaard.nl

NL70 RABO 0125 1045 45  
t.n.v. Parochie H. Franciscus -  
H. Martinuskerk Kerkdriel

## H. Martinuskerk

Secretariaat: idem

Intenties: idem

Spreekuur voor intenties of vragen  
over het kerkhof op woensdag-  
ochtend van 9.30 tot 11.30 uur

## Gedoopt

Gedoopt in Kerkdriel  
sinds 1 september 2024:

15 september Filou van Hemert  
20 oktober James van Hooft  
29 oktober Liam Broekmeulen

## Overledenen

*Sinds 1 september 2024*

- † Ria van Oorschot-Laheij (90)
- † Henricus Kleijngeld (89)
- † Theo Verhoeven (77)
- † Herman Aldering (59)
- † Theo de Leeuw (88)
- † Allegonda van der Burght  
-Merks (96)
- † Franciscus van Os (67)
- † Johan Luites (96)
- † Ria van Herwijnen-Hooijmans (78)
- † Annie van Zeeland  
-van der Wensch (79)
- † Maria Derksen (66)
- † Tinie Piels (69)



## Kerstmiddag vrijwilligers

Op woensdag 18 december 2024 vindt van 14.00 tot 16.30 uur in het parochiecentrum aan de Hertog Arnoldstraat 57b, de Kerstmiddag voor vrijwilligers van de St. Martinusparochie plaats. Wij hopen zoveel als mogelijk vrijwilligers te mogen verwelkomen deze middag!

## Mariakapel

Een woord van dank aan de vrijwilligers die in de wintermaanden bereid zijn om de Mariakapel te openen en te sluiten. In de winter zal de kapel om 16.00 uur gesloten worden.





## Spreekuur

Misintenties voor de feestdagen kunnen tot en met woensdag 18 december 2024 worden opgegeven. De dag erna worden deze misintenties al verwerkt voor het altaarblad en de website.

Op de woensdagen 25 december 2024 en 1 januari 2025 is er in het parochiecentrum geen spreekuur. U bent weer welkom op woensdagochtend 8 januari 2025 van 9.30 tot 11.30 uur.

Wij wensen u inspirerende kerstdagen en een goed begin van het nieuwe jaar 2025 toe!

## Allerzielenviering

De viering op 2 november 2024 was een zeer bijzondere en drukbezochte viering. Alle families die dit jaar een overleden familielid moesten betreuren, waren uitgenodigd.

Het thema van de viering luidde: "Mens, wij dragen jou op handen." De viering werd muzikaal opgeluisterd door het Sint Martinuskoor en de Koninklijke Harmonie Semper Crescendo. Graag willen wij hen nogmaals bedanken voor hun medewerking.



## De Leyenstein

Wekelijks vindt op zaterdagavond om 17.30 uur een eucharistieviering plaats in het Woonzorgcentrum 'De Leyenstein' in Kerkdriel. De koster en een groepje enthousiaste vrijwilligers dragen zorg voor deze vieringen, die altijd drukbezocht worden door bewoners maar ook door andere parochianen.

Op woensdag 20 november 2024 vond in de 'De Leyenstein' een viering plaats ter nagedachtenis aan alle bewoners die in het afgelopen jaar gestorven zijn.

De bewoners van 'De Leyenstein' brengen op dinsdag 17 december 2024 een bezoek aan de St. Martinuskerk.

Op kerstavond, 24 december 2024 om 17.30 uur, vindt in de grote zaal van het woonzorgcentrum de traditionele eucharistieviering plaats. De viering zal muzikaal worden opgeluisterd door het koor 'Lavande'. Eenieder is daarbij van harte welkom!

## Opknapt bordes

Het bordes voor de ingang van de Sint Martinuskerk is kortgeleden opgeknapt en heeft daarmee een ware metamorfose ondergaan.



## Communieprentje uit 1955

In oktober ontving de parochie Kerkdriel een anonieme envelop met een bijzondere inhoud: een communieprentje uit 1955 van Truusje van Nistelrooy uit Kerkdriel.

Communieprentjes, ooit “heiligenprentjes” genoemd, bestaan al sinds de 18<sup>e</sup> eeuw en werden oorspronkelijk versierd met kerkelijke afbeeldingen. Vanaf de late 19<sup>e</sup> eeuw veranderden ze door nieuwe druktechnieken: afbeeldingen van kinderen, bloemen en symbolen met persoonlijke details op de achterzijde werden populair. Communicanten gaven deze prentjes op hun grote dag aan familie en vrienden als herinnering.

Het prentje van Truusje, inmiddels niet meer woonachtig in Kerkdriel, is overgedragen aan een nichtje die zorgt dat het op de juiste plek terecht komt.



## Missie Ontwikkeling Vrede

### MIVA-actie

In de actiebus die daarvoor achter in de kerk stond is € 53 gedeponneerd. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

### MISSIO-actie

De MISSIO-actie € 151,50 heeft opgebracht. Ook voor deze bijdrage hartelijk dank.

### Adventsactie 2024

Dit jaar staat de Adventsactie in het teken van ‘Voedzame gewassen voor gezonde families’. In dit parochieblad vindt u meer informatie over deze actie. Tijdens de Adventsactie staat er een collectebus achter in de kerk. Maar u kunt ook een bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie. Uw bijdrage is van harte welkom.

### Sam's kledingsactie

De opbrengst van deze inzamelingsactie in oktober 2024 was 1.060 kg, dank aan iedereen die deze actie mede mogelijk heeft gemaakt.

## Mariakalender 2025

De Mariakalender 2025 is nog steeds te bestellen. De overwaarde van de opbrengst van deze kalenders gaat naar het goede doel. Voor meer informatie of wanneer u de kalender wilt bestellen, kunt u contact opnemen met Maria de Groot, tel.: 0418-631678 of 06-52192375.

# Rossum

Correspondentieadres:

Antonie Weijgertzeplein 42  
5328 AK Rossum

(06) 144 54 168

rossum@katholiekbommelerwaard.nl

# H. Martinus en Barbara

Secretariaat & intenties: idem

NL66 RABO 0144 6023 93

t.n.v. Parochie H. Franciscus -

HH Martinus en Barbara Rossum

## Vieringen

Maandag 16 dec 14.00 uur KERST-viering waarna gezellig samenzijn

Donderdag 26 dec 9.30 uur KERST-Eucharistieviering R.Putman

Vrijdag 3 jan 10.00 uur Eucharistieviering Vaste Burcht

Maandag 13 jan 14.00 uur Eucharistieviering waarna gezellig samenzijn

Zondag 19 jan 9.30 uur Gebedsviering werkgroep

Vrijdag 7 feb 10.00 uur Eucharistieviering Vaste Burcht

Maandag 10 feb 14.00 uur Eucharistieviering waarna gezellig samenzijn

Zondag 23 feb 9.30 uur Eucharistieviering

Vrijdag 7 mrt 10.00 uur Eucharistieviering Vaste Burcht

Maandag 10 mrt 14.00 uur Eucharistieviering waarna gezellig samenzijn

Zondag 16 mrt 9.30 uur Woord en Communieviering Coen van Loon

Vrijdag 4 apr 10.00 uur Eucharistieviering Vaste Burcht

Maandag 14 apr 14.00 uur Eucharistieviering waarna gezellig samenzijn

## Vieringen in de “Beuk”

Maandag 16 december om 14.00 uur is er weer een KERST-Eucharistieviering in de Beuk. Daarna is er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.

De ouderen krijgen nog een uitnodiging, maar als u geen kaartje krijgt bent u toch van harte welkom.

## Vieringen de Vaste Burcht

De Eucharistievieringen in de Vaste Burcht beginnen om 10.45 uur. Maar u bent vanaf 10.00 uur van harte welkom om gezellig eerst een kopje koffie of thee met ons te drinken.

Wie kan ons hierbij komen helpen?  
Marleen van Lamoen 06-21932457



## Kapelletje

Rondom het kapelletje is altijd het gras keurig gemaaid door de heer Albert van Namen, die ondanks zijn hoge leeftijd zorgde dat het er altijd netjes uitziet. Daar zijn we hem zeer dankbaar voor.

Per 1 januari 2025 heeft hij aangegeven om hiermee te stoppen. Wie gaat dat in het komende seizoen van hem overnemen? Bel 06 - 14454168

## Ziekenzalving

In de ouderenviering van 9 september hebben we, op verzoek van enkele mensen, een gezamenlijke ziekenzalving gehouden.

Tijdens een mooie en fijne viering hebben pastoor Roland Putman en pastor Jos Vriesema aan 11 mensen dit mogen toedienen. Het was een mooie, fijne viering.

## Vrijwilligers

In oktober hebben wij onze trouwe vrijwilligers voor hun inzet in het afgelopen jaar bedankt. Met een gezamenlijke maaltijd en een drankje, was het een heel gezellig samenzijn. Mede door de inzet van de organisatie. Heel veel dank.

Ook aan de bezoekers van onze vieringen, bedankt voor jullie trouwe opkomst. We hopen nog lang zo door te kunnen gaan.

*Allemaal heel hartelijk dank!*

## Kerkbalans

In januari krijgt u van onze parochie weer een oproep om mee te doen met de actie Kerkbalans. Wij bevelen deze actie van harte bij u aan. Met uw donatie draagt u bij in de kosten van ons kapelletje en de vieringen in de Beuk.

U kunt uw bijdrage overmaken op NL66 RABO 0144 6023 93 of contant afgeven bij Bertha van Doorn, Ant. Weijgertzeplein 42 in Rossum.

*Bij voorbaat hartelijk dank.*

## Advent

*Advent is kijken naar wat komt  
hoewel er weinig zicht is.*

*Je steekt een kaars aan in de nacht  
omdat je iets van God verwacht  
een wereld waar het licht is.*

*Advent is kijken naar wat komt  
zoals toen lang geleden.*

*Er werd een kind van God verwacht  
een kind van licht, een kind vol kracht  
een kind dat zorgt voor vrede.*

*Advent is kijken naar wat komt  
Advent is durven hopen.  
Het kerstkind is een nieuw begin  
We slaan een weg van vrede in  
Die moet je verder lopen.*

*Advent is kijken naar wat komt  
Advent is durven dromen  
is licht zien in de duisternis  
geloven dat God met ons is  
en dat zijn rijk zal komen.*





## Overleden



Ad van Venrooij

Geboren 6 mei 1948 te Empel  
Overleden 3 okt 2024 te Kerkdriel

Ad groeide op in Empel en trouwde in 1999 met Diny van den Dungen. Samen hadden ze vier kinderen. In december zouden ze hun 25-jarig huwelijk vieren. Ad was een trouwe bezoeker van de diensten in de Beuk en bracht jaren het parochieblad rond.

Na het sacrament van de zieken ontvangen te hebben, is hij in alle rust, te midden van zijn gezin, overleden. De afscheidsviering vond plaats in het crematorium te Vlijmen.

*Moge hij rusten in vrede.*



Riek Tijssen - van Beurden

Geboren 4-10-1939 te Velddriel  
Overleden 9-10- 2024 te Rossum

Riek groeide op in Velddriel, leerde Jo Tijssen kennen, en trouwde in 1961. Ze gingen in Velddriel wonen, later verhuisden zij naar Rossum. Zij kreeg twee kinderen. Ze was een zorgzame vrouw een echte moeder voor haar kinderen en kleinkinderen. Riek heeft vele jaren gezongen in ons kerkkoor.

Toen haar gezondheid achteruit ging, verhuisden ze samen naar de Vaste Burcht, waar ze de laatste jaren op de Eigenwaard werd verzorgd. Na een kort ziekbed is zij te midden van haar gezin in alle rust overleden. De afscheidsdienst heeft plaats gevonden in het crematorium te Vlijmen.

*Moge zij rusten in vrede.*



## Ammerzoden

Kerkstraat 2  
5324 AG Ammerzoden

(073) 599 1215  
ammerzoden@katholiekbommelerwaard.nl

NL51 RABO 0102 6011 78  
t.n.v. Parochie H. Franciscus -  
H. Willibrorduskerk Ammerzoden

## H. Willibrorduskerk

Intenties: achterin de kerk liggen invulformulieren. Deze kunnen in de brievenbus van de pastorie worden gedeponeerd. Telefonisch kunnen intenties worden opgegeven op de pastorie 073-5991215. Of in de pastorie op donderdag of zaterdagmorgen.

## Dominee Daniel Maassen van den Brink op bezoek

Tijdens een Heilige Mis op de zondagmorgen herkenden kerkgangers de Wellse dominee.

In het blad 'kerknieuws' van 27 september gaf de dominee een impressie van zijn bezoek aan de zondagmis in de Ammerzodense kerk. Hij deed dat omdat 'Het precies zo uitkwam dat collega Putman voorging'. De dominee schreef verder: 'Ik bezocht deze morgen de viering van onze katholieke broeders en zusters in Ammerzoden. Tegenwoordig vinden deze vieringen grotendeels plaats in de kapel van het kerkgebouw, naast de pastorie. Een intieme ruimte om samen te komen en het lichaam van Christus te vieren, in Woord en Sacrament.

Over de viering zelf schreef hij: 'Opvallend voor mij waren onder andere een tweetal liederen die gecomponeerd waren op de voor ons bekende Geneefse psalmmelodieën - en die de parochianen goed kenden. En treffend ook dat de melodie van het slotlied (vrijwel) dezelfde melodie was van het lied dat die

morgen in de dienst in Well is gezongen 'God roept ons broeders (allen) tot de daad'. Dominee van den Brink sloot zijn artikel af met de volgende zin: 'Mooi om ook in een andere geloofstraditie veel herkenning te vinden.'

Na afloop van de viering dronk de dominee met de Ammerzodense parochianen nog een kopje koffie. Over en weer werden er vriendschappelijke verhalen uitgewisseld. De Ammerzodense en de Wellse mensen gingen hierna met een voldaan gevoel naar huis. Al met al een prachtig initiatief dat navolging verdient.





## Vlagmis

Op zondag 17 november werd in Ammerzoden de zogenaamde 'Vlagmis' opgedragen. In die mis werd een vlag aan de kerk aangeboden van het koor 'Deo Gloria' uit 1928.

Dit koor was in 1926 opgericht ter gelegenheid van de feestelijkheden die er georganiseerd waren omdat de fanfare 80 jaar bestond. Er werden in één feestweekend allerlei muzikale concoursen gehouden. Er was er ook een voor plaatselijke koren. Dat was er nog niet in Ammerzoden! Maar dat was geen probleem. Vanuit de 'Gezellenvereniging' werd er razendsnel een opgericht. En dat koor nam in 1926 deel aan het concours. En daarvoor werd ook een vlag gemaakt.

In 1928 ging de geestelijk adviseur, kapelaan van der Kun, weg uit Ammerzoden. Hij werd overgeplaatst naar de Franciscaanse missie in Java. Ter gelegenheid van dit afscheid werd een foto gemaakt op een plaats achter de kerk. Alle belangrijke personen waren daarbij aanwezig, behalve pastoor Trienekens.

Na de oorlog werd de vlag gevonden en bewaard. Na de bouw van de nieuwe kerk in 1952-1953 werd de vlag op zolder gelegd. De zangvereniging bestond niet meer. Dus niemand had nog behoefte aan dat stuk.

De vlag lag werd pas geleden als een hoopje vuil tussen het vuilnis op de zolder van de sacristie in Ammerzoden gevonden. Het is daarna





schoongemaakt en gerepareerd. In het archief is gezocht naar gegevens over het koor en die zijn gevonden! Lies van Geffen, Hendrik van Worragen en Simon Plas, dé mannen die van alles opschreven over hun dorp, én het memoriaal van de parochie, waren de bronnen waaruit geput kon worden.

Alle gevonden feiten en gegevens werden daarna verwerkt in een plechtige Heilige Mis in de Ammerzodense Willibrorduskerk. Pastor Bertus Bus nam de vlag officieel in ontvangst en zegende het kleinnood. Dat gebeurde nadat hij de vlag in ontvangst had genomen uit de han-

den van Emma van Berkel, die namens het pastorieteam de vlag de kerk binnen gedragen had. Hij ging daarna voor in een viering die bij alle aanwezigen diepe indruk maakte.

De aanwezigen konden na de Mis genieten van een lekker aangekleed kopje koffie en later van een feestborrel. Ook kon er gekeken worden naar een tentoonstelling die betrekking had op de vlag en het koor. En daar werd uitgebreid gebruik van gemaakt!!! Op deze zondag en ook de dagen daarna waren de gegevens die boven water gehaald zijn, het gesprek van de dag in Ammerzoden.

---

## SAM - kledingactie

In oktober kwam het verzoek binnen van de organisatie van SAM-kledingactie om een afspraak te maken over het ophalen van de verzamelde spullen. Plotseling echter stond de chauffeur die namens de Aktie op pad gestuurd was, op de stoep bij Irene van Keulen. Gelukkig was ze thuis en kon ze de meneer helpen. Hij kon maar liefst 46 zakken meenemen. Zijn bus zat daardoor meer dan half vol.

De inzameling voor Sam-kledingactie wordt op de meeste plaatsen gedurende een beperkt aantal weken gehouden. Dat is in Ammerzoden niet het geval. U kunt uw overtollige spullen altijd kwijt bij Irene aan de Heiligenweg no 7. Wel is het bedoeling dat u dat in afgesloten vuilniszakken doet. Ook als Irene niet thuis is, kunt u de spullen kwijt. U zet ze dan in de buurt van de garage neer. Vandaar worden ze dan op de juiste plaats gezet. Nu maar hopen dat de organisatie voortaan met een mailtje of een belletje precies laat weten wanneer ze weer de spullen komen ophalen!

## Velddriel

Voorstraat 102, 5334 JW Velddriel  
(0418) 63 13 15  
velddriel@katholiekbommelerwaard.nl

NL25 RABO 0153 4015 16  
t.n.v. parochie H. Franciscus - H.  
Martinuskerk Velddriel

## H. Martinuskerk

Secretariaat: als hiernaast

Intenties:  
Mw. J. van den Dungen  
(0418) 63 20 61

## Bijzondere vieringen

Zondag	8 dec	9.30 uur	Familieviering pr. R. Putman en Martinuskids
Dinsdag	24 dec	19.00 uur	Kerstfamilieviering pr. R. Putman en Martinuskids en Fanfare La Harpe
Woensdag	25 dec	11.00 uur	Eucharistieviering pr. B. Bus en gemengd koor
Donderdag	26 dec	11.00 uur	Eucharistieviering pr. R. Putman
Zondag	29 dec	9.30 uur	Eucharistieviering pr. B. Bus
Dinsdag	31 dec	9.00 uur	in pastorie Oudjaar Eucharistieviering aansluitend koffie/thee en olieballen
Zondag	12 jan	9.30 uur	Familieviering pr. R. Putman en Martinuskids
Zondag	9 feb	9.30 uur	Familieviering pr. R. Putman en Martinuskids
Zondag	2 mrt	9.30 uur	Carnavalsviering pr. R. Putman en Martinuskids met Jeugdraad de Schumers en hun gevolg en de Veldroad

## Heilig Doopsel

Opgenomen in onze parochie: Zondag 10 november is Yves van Kessel gedoopt in de Velddrielse Martinuskerk.

*Van harte gefeliciteerd aan ouders en familie namens de parochie.*



Vragen omtrent het laten dopen van je kind lopen via het algemeen secretariaat. Telefonisch bereikbaar op 0418 - 632504.

## Kaarten in Velddriel

Er wordt eens in de twee weken een leuke en ontspannende kaartmiddag gehouden op de pastorie in Velddriel. Deze zijn op donderdag van 14.00 tot 16.00 uur en iedereen is van harte welkom. De kosten zijn 2 euro waar koffie/thee en iets lekkers erbij inbegrepen zijn.

Data: 19 december, 2, 16 en 30 januari 2025, 13 en 27 februari 2025.







## Overleden



### **Mari Nendels, 85 jaar**

Geboren 15-10-1938 - Overleden 22-9-2024. De afscheidsviering werd in St. Martinuskerk in Velddriel gehouden en daarna werd hij bij zijn vrouw bijgezet op de begraafplaats aldaar.



### **Cor van den Biggelaar, 94 jaar**

Geboren 20-8-1930 Overleden 4-11-2024 De afscheidsviering werd in de St. Martinus te Velddriel gehouden en daarna was de begrafenis op kerkhof ernaast.



### **Trees Hooijmans-Verhoeven, 87**

Geboren 24-1-1937 - Overleden 23-11-2024 De afscheidsviering werd in St. Martinuskerk in Velddriel gehouden en daarna werd zij bij haar man bijgezet op begraafplaats aldaar.

*We wensen de familie en naasten veel kracht, troost en Gods steun toe om het verlies te verwerken.*

## Dankwoord

Van de Velddrielse parochiegemeenschap aan mevr. Trees Hooijmans-Verhoeven.

Trees was een erg gelovige en trouwe parochiaan die veel voor de Velddrielse kerkgemeenschap heeft gedaan en tot het laatst actief was en waar wij als Velddrielse geloofsgemeenschap haar eeuwig dankbaar voor zijn. Zij heeft zoveel vrijwilligerswerk gedaan, meer dan 40 jaar, dat het onnoemlijk is om dit allemaal op te zeggen. Voor deze verdiensten heeft zij een Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice gekregen.

Ook in ons dorp was zij een graag geziene gast. Ze heeft veel voor de medemensen betekend en daar heeft ze dan ook een Koninklijke Onderscheiding voor mogen ontvangen.

Trees hartelijk dank voor al je moeite, liefde, zorg en inzet namens de parochie en dorp Velddriel. Moge de Heer je in zijn Hemelse paradijs opnemen.

## Gerarduskalender

Elke dag een beetje spirit! Op de voorkant elke dag een spreuk om de dag goed mee te beginnen en op de achterkant moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie

*Te koop bij:*

Mevr. L. van Doremaele  
Mgr. Verhoeksstraat 2  
5334 KB Velddriel  
tel. 0418-631376





## Familieviering Kerstavond

Op dinsdag 24 december a.s. om 19.00 uur vieren we samen het kerstfeest in de kerk.

Met Kerstmis denken we terug aan de geboorte van Jezus, het licht in de donkere kerstnacht. Tijdens deze viering vertellen we het verhaal wat al zo'n tweeduizend jaar lang steeds maar weer wordt doorgegeven en zullen de kinderen het kerstspel spelen. Samen met het kinderkoor Martinuskids en fanfare La Harpe proberen we er weer een mooie viering van te maken. Hopelijk komen er vele grote en kleine mensen uit Velddriel en daarbuiten om samen een fijne kerstviering te beleven.

## Alvast een Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar

## Missie Ontwikkeling Vrede

In oktober, de wereldmissiemaand, vroeg de M.O.V.-werkgroep Velddriel speciale aandacht voor de inwoners van de Carteret-eilanden in Papoea-Nieuw-Guinea. Door de gevolgen van klimaatverandering dreigen velen hun land te verliezen.

Tijdens het weekend van 19 en 20 oktober stond de bekende groene bus klaar om donaties te ontvangen. Dankzij uw bijdragen werd het mooie bedrag van € 70,00 opgehaald. Namens de mensen in Papoea-Nieuw-Guinea willen wij u hiervoor heel hartelijk bedanken!

Voor kerst kunt u opnieuw bijdragen via de Bisschoppelijke Adventsactie. Meer informatie hierover vindt u elders in dit blad.

*M.O.V.-werkgroep Velddriel  
Annie van Kuijk en  
Gertrude Hooijmans*

---

## Ontdek de kerststal en de kerk op 16 december!

Op zaterdag 16 december brengen de kinderen van de Deken Wehmeijer school samen met hun (groot)ouders een bezoek aan de kerk in Velddriel. Tijdens dit bezoek ontdekken we de prachtige kerststal en de kerk door middel van een speurtocht.

Ochtend: Groepen 1, 2, 3 en 4 vanaf 8.30 uur

Middag: Groepen 5, 6, 7 en 8 vanaf 12.30 uur

Iedereen is van harte welkom om mee te doen. Een unieke kans om de kerk eens op een andere manier te beleven! We hopen u te zien op 16 december!

# Vieringen rond Kerstmis

## dinsdag, 24 december 2024 - Kerstavond

16.00	Kerkdriel	Kerk open voor bezoek aan kerststal tot 22.30 uur	
17.30	Leyenstein	Eucharistie	
17.30	Kerkdriel	Eucharistie	Familieviering
18.00	Zaltbommel	Kinderkerst	
19.00	Velddriel	Eucharistie	Familieviering / fanfare
19.30	Alem	Eucharistie	
19.30	Ammerzoden	Woord en Communie	
21.00	Kerkdriel	Nachtmis	
22.00	Zaltbommel	Nachtmis	

## Woensdag, 25 december 2024 - Kerstmis

9.30	Alem	Woord en Communie	Gezinsviering
9.30	Ammerzoden	Eucharistie	
10.00	Kerkdriel	Kerk open voor bezoek aan kerststal tot 13.00 uur	
11.00	Kerkdriel	Woord en Communie	
11.00	Velddriel	Eucharistie	
11.00	Zaltbommel	Eucharistie	

## donderdag, 26 december 2024 - Tweede Kerstdag

9.30	Rossum	Eucharistie	
11.00	Velddriel	Eucharistie	
13.30	Zaltbommel	Kerk open voor bezoek aan kerststal tot 16.30 uur	

## maandag, 1 januari 2025 - Moederschap van Maria

11.00	Zaltbommel	Eucharistie	Oliebollenviering
-------	------------	-------------	-------------------



*Zalig Kerstmis  
Gezegend 2025*