

FL.
FRAN-
CISCUS
PAROCHIE



FRANCISCUS

TUSSEN DE
RIVIEREN

3
2024

PAROCHIEBLAD



Colofon

Franciscus tussen de Rivieren is het parochieblad van de Parochie Heilige Franciscus in de Bommelerwaard.

**Jaargang 13, nummer 3
juni 2024**

Versijnt: vier keer per jaar
Oplage: 7.400 exemplaren
Druk: WS Mediagroep, Waardenburg
Opmaak: iMoose Zaltbommel

Algemeen secretariaat

Voorstraat 102
5334 JW Velddriel

Telefoon: 0418 - 63 25 04
Bereikbaar: dinsdag en donderdag
van 09.30 tot 13.00 uur. Buiten deze
tijden kunt u inspreken op een ant-
woordapparaat of bellen naar het
ingesproken noodnummer.

E-mail:

info@katholiekbommelerwaard.nl

Belangrijk!

Voor afspraken rond doop, huwelijk,
jubileum, ziekenzalving, ziekencom-
munie en overlijden, belt u met het
Algemeen secr. / 06 - 15 17 83 57

Algemene bankrekening
NL83 RABO 0179 9793 45
t.n.v. Parochie Heilige Franciscus

Kopij

De uiterste datum voor het aanleve-
ren van kopij voor het volgende num-
mer is 26 augustus 2024. Het zal wor-
den bezorgd rond 21 september 2024.

Redactie

Voorstraat 102
5334 JV Velddriel
redactie@katholiekbommelerwaard.nl

Mirjam Duijts-As (06-36115739)
mirjamduijtsas@hotmail.com

Lokale contactpersonen

Alem:

Sjan van Mook (06-23502779)
s.vanmook@live.nl

Ammerzoden:

Bart van Helvoort
bvhelvoort@gmail.com

Hedel:

Ben van Bronkhorst (06-21403571)
bjjvbronkhorst@gmail.com
+ Hans van Bommel
hvbommel@hotmail.com

Kerkdriel:

Heidi van Houten
kerkdriel@katholiekbommelerwaard.nl

Rossum:

Bertha van Doorn (06-14454168)
berthavandoorn@outlook.com
+ Wilma van Haaften (06-23155517)
wilmavanhaaften@upcmail.nl

Velddriel:

Hetti van Kessel (0418-635987)
velddriel@katholiekbommelerwaard.nl

Zaltbommel:

Tiny van Steenberg (0418-514262)
zaltbommel@katholiekbommelerwaard.nl
+ Renske Merks
rgmerks@gmail.com



Geprezen zijt Gij mijn Heer

De zomer is bij uitstek de periode van het jaar dat wij ons met onze natuur verbonden voelen. Vooral op dagen met mooi weer kunnen wij volop genieten van alles wat groeit en bloeit. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar u zult er ongetwijfeld over gehoord hebben: er zijn grote zorgen over hoe wij de aarde voor de toekomst moeten bewaren.

Onze huidige paus Franciscus publiceerde een encycliek die hij 'Laudate Si' noemde. Vertaald is dit 'Geprezen zijt Gij mijn Heer'. Het is een regel uit het beroemde 'Zonnelied' van de Heilige Franciscus. In deze encycliek geeft hij aan dat alles in deze wereld met elkaar verbonden is zoals de ecologie (alles wat groeit en bloeit), economie (geld verdienen), de technologie en de vooruitgang daarvan. Daarnaast wijst hij op de nauwe relatie tussen de armen en de broosheid van de natuur. Met andere woorden, de armen van deze wereld worden bij de verslechtering van het milieu als eerste getroffen. Oplossingen zijn zeker ingewikkeld maar volgens de paus is een ommekeer alleen mogelijk als het tot in de haarvaten van mensen doordringt dat de schepping ertoe doet en dat wij daartoe een enorme verantwoordelijkheid hebben. Wij moeten in harmonie met de schepping leven en daarvoor is niet alleen een mentaliteitsverandering maar ook een gedragsverandering nodig. "De mens is in staat zichzelf te overtreffen, hij kan keer op keer kiezen voor het goede en zichzelf verbeteren. Wanneer soberheid vrij en bewust beleefd wordt, werkt deze bevrijdend. Daarbij kan het geloof een krachtige motivatie zijn."

Voor ons als mensen van een wereldkerk ziet de paus zeker een rol weggelegd. Want, zo staat in het evangelie van Mattheüs: "Zalig (gelukkig) zijn diegene die keer op keer weten om te zien naar elkaar". Dat kan op wereldlijk, Europees, landelijk maar zeker ook op plaatselijk niveau. Gewoon bij ons in de Bommelerwaard.

In dit parochieblad willen wij dan ook omzien naar elkaar. U wordt keer op keer, zelfs in de rustige zomermaanden, uitgenodigd elkaar te ontmoeten. Niet alleen in de vieringen met na afloop bijna altijd koffiedrinken, maar ook op onze tuinavonden.

Geniet deze zomer van harte van alles wat groeit en bloeit. Dat is de wens van alle makers/schrijvers van uw parochieblad.

Mirjam Duijts-As



foto: Lucas Vinicius

Met andere ogen kijken

Kijken gelovigen anders naar problemen dan ongelovigen? Ik denk dat het wel zou moeten. In ieder geval denken gelovigen niet alleen in problemen en oplossingen. Wij kennen bijvoorbeeld een woord als “mysterie”. Een mysterie is er niet om opgelost te worden, maar om ons met een andere blik naar onszelf en de wereld te laten kijken.

No problemo?

Zien wij dan als gelovigen geen problemen? Integendeel. Oorlog, onrecht, ziekte, armoede, mensen die moeten vluchten, het zijn problemen die om een oplossing vragen. In elke probleem hebben we echter ook met onszelf te maken. Waarom maken wij, u en ik, hier ons zo druk over? Zijn we bang om zelf iets tekort te komen of gaat het om meer? Wie of wat is zo belangrijk dat het ons ter harte gaat?

Mysteries

Bij het mysterie klinken de vragen mee. We komen ze ook tegen bij de geheimen of mysteries van de rozenkrans, maar ook het feest van “De gedaante verandering” en bij “Maria ten Hemelopneming”. Bij de mysteries van de rozenkrans, staan



we stil bij momenten uit het leven van Maria. We mogen ons eigen verdriet, problemen en vreugde erin herkennen. In de herhaling van de gebeden, kunnen we ook iets ervaren van het mysterie van een liefdevolle nabijheid.

Maria Tenhemelopneming

Weinig gelovigen zullen, zo vermoed ik, erbij stilstaan hoe Maria precies ten hemel is opgenomen. Volgens een traditie, zouden de apostelen geneeskrachtige kruiden hebben aangetroffen op de plek waar Maria's lichaam ingebed was in een stenen begraafplaats. De voeten waarmee zij Jezus gevolgd is, de handen waarmee zij gezorgd en gedragen heeft, het hart dat door lief en leed gebeden heeft, is meer dan enkel stof dat vergaat. Het is het mysterie dat Gods liefde ons uiteindelijk ten volle draagt en opneemt.

Gedaante verandering

Het met Maria en andere gelovigen anders kijken, komt ook naar voren in het feest dat we ruim een week voor Tenhemelopneming viering. In de oosterse liturgie is het feest van de Gedaanteverandering en de icoon die daar bij hoort heel bijzonder. In de beschrijving zien we hoe de leerlingen Jezus van gedaante zien ver-

anderen in een hemelse gestalte. In het 'vrije' westen, zouden we de icoon mooier, stralender maken met meer perspectief en sprekend ogen.

Mooi kijken

Het geheim van het icoon schilderen is om de afbeelding niet mooier of anders te maken dan die is voorgescreven. Het is juist de kunst om in de misschien wat houderig afbeelding iets te gaan ontdekken van de schoonheid en een diepere werkelijkheid. Ik moet daarbij denken aan het beeldje van de Zoete Moeder in Den Bosch. In de Middeleeuwen zou iemand hebben gezegd, dat ze er maar lelijk uitzag. Wie echter voorbij ziet aan de buitenkant, moge haar mysterie ervaren, dat God liefdevol ons mooi kijkt en ook ons uitnodigt zo naar elke mensenkind te kijken.

Met die blik op onze levensweg, wens ik u allen van harte vrede en alle goeds.

Pastoor Roland Putman o.f.m.





Maria Tenhemelopneming

Al heel vroeg bestond er een grote verering voor Maria, de moeder van Jezus. Blijkbaar raakt de moederfiguur in Maria mensen al heel lang. De diepe vreugde van de moeder in verwachting of met het kind op haar arm - de madonna en de onbeschrijflijke pijn van de moeder onder het kruis of met het dode lichaam van haar zoon op de schoot - de piëta. Die beelden herkennen wij allemaal. Maria is een van ons.

Op 15 augustus vieren wij het feest van haar tenhemelopneming, een dogma dat in 1950 werd afgekondigd. Het kerkelijke dogma zegt dat Maria na haar aardse leven met lichaam en ziel door God in de hemelse heerlijkheid is opgenomen en tot koningin van het heelal is verheven. Hoe kunnen we dit feest het beste verstaan? Kijkend naar Maria, zie ik een moeder die graag het geluk wil voor ieder menskind. Het is een houding die verbonden is met de harmonie die Maria eigen was. Zij was in eenheid met zichzelf, in eenheid met God, in eenheid met de mensen en in eenheid met haar omgeving. Het is vooral een bevestiging van wie ze ten diepste is, naar ziel en lichaam. 'Ze mag er zijn', zeggen we dan.

Zo wordt haar mens-zijn door God gewaardeerd, Niets van haar leven is verloren gegaan. God zelf heeft haar

leven, haar persoon - helemaal zoals ze is, bekroond. Jij mag er zijn, Maria. Wat jij volbracht hebt, wie je geweest bent, alles wat in jouw lichaam en ziel groeide en gerijpt is aan vreugde en verdriet, je volgehouden trouw, je geloof en je hoop en bovenal je liefde bevestig en beaam ik, zegt God. Jouw leven is door mijn eeuwigheid omvat.

Aan Lucas hebben we dat prachtig boodschapverhaal te danken dat toch wel een bijzonder licht werpt op alles wat er verder over Maria gezegd wordt. In dat verhaal van de boodschap van de engel Gabriël ontmoeten hemel en aarde elkaar in die vraag van God aan Maria om met heel haar wezen mee te werken aan zijn heilsgeschiedenis. En Maria antwoordt volmondig 'ja', hoewel ze op dat moment nog niet weet wat de consequenties zijn van haar ja-woord. Maar haar vertrouwen in God is zo groot dat ze aanvaardt dat de Geest over haar zal komen en de kracht geeft haar mysterieuze zwangerschap te dragen. De kracht van de Allerhoogste die haar daarbij zal overschaduwten is de zachte kracht van een omarming, van liefde, bescherming, de wolk van Gods aanwezigheid...

Op die manier gaf ze aan heel de wereld het geschenk van Gods menslievendheid. Zijn eigen Zoon kwam in



de wereld om de strijd aan te gaan tegen het kwaad. Met Maria begon onze heilsgeschiedenis opnieuw, dat grote verbond tussen God en mensen.

Daarom was haar tenhemelopneming geen afscheid. Mensen hebben eeuwenlang ervaren dat ze vanuit de hemel de aarde niet loslaat. De troost die iemand vindt in het rozenkransgebed, het vertrouwen waarmee mensen op bedevaart gaan en bidden voor hun zieken, het kaarsje dat mensen branden, hoeven geen uitleg. Want we bevinden ons dan in het domein van het hart, waar vreugde en verdriet, zorgen en angsten een eigen bestaan leiden. Op welke manier mensen ook uitdrukking geven aan hun geloof, door hun gebed, door een kaarsje te branden of bloemen te plaatsen, altijd weer opnieuw gaat het om hetzelfde vertrouwen dat zij 'van de overzijde' hen begrijpt. Daarom is zij voor heel veel mensen de 'hemelse Moeder' die heel de wereld in haar hart draagt.

We lezen op dit hoogfeest het danklied van Maria, haar 'Magnificat'. Hierin bezingt zij de wondere kracht van Gods' liefde die zich een weg baant in de mensengeschiedenis. Net als Maria hopen wij dat God ons zijn barmhartigheid toont. Dat liefde het wint van macht en ge-

weld. Haar eigen levensgeschiedenis doet haar beseffen wie God is en hoe Hij te werk gaat. Hij verkiest eenvoudige mensen om zijn scheppingswerk te voltooien. Daarom zingt ze haar Magnificat.

Wij mogen dan ook dankend bidden omdat Maria 'van de overkant', vanuit Gods hemel, voor ieder van ons een zorgende Moeder is die ons altijd nabij blijft.

pastor Bertus Bus



Schilderij door Giuseppe Craffonara (1830)



Van de bestuurstafel

Wat zijn de steunpilaren van een actieve, levendige parochie? Natuurlijk steunt een parochie op het geloof en op de organisatie van de wereldkerk. Beide worden in een parochie vertegenwoordigd door een sterk en toegankelijk pastoraal team. Zo ook in onze parochie. Maar een actieve parochie steunt toch ook vooral op een groot aantal vrijwilligers die het allemaal mogelijk maken. Zonder onze vrijwilligers zouden er geen, of veel minder, vieringen zijn, zouden onze gebouwen niet onderhouden worden, zou dit parochieblad niet bestaan en ga zo maar door. De kerk steunt vooral op het geloof, maar de parochie vooral op de vrijwilligers!

Het bestuur en het pastorale team probeert steeds zo goed mogelijk naar de vrijwilligers te luisteren en hen te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken in de parochie. Ook proberen we na te denken over hoe we onze waardering kunnen laten blijken voor al het werk dat gedaan wordt. Ik weet zeker dat we niet vaak genoeg onze dankbaarheid tonen en daarom wil ik hier het dan nog maar een keer zeggen: Dank jullie wel voor alle inzet en voor al het werk dat jullie voor de parochie doen!

Het wordt helaas steeds moeilijker om nieuwe vrijwilligers te vinden. De bestaande groep vrijwilligers

wordt langzaam maar en vervanging is niet altijd beschikbaar. Daardoor komt er steeds meer werk op het bordje van de huidige groep terecht. Het zou fijn zijn als we meer nieuwe vrijwilligers zouden kunnen vinden die zich in willen zetten voor de parochie. Het is nuttig werk, je kunt je inzetten voor je gemeenschap en je kunt zelf kiezen of je veel of weinig tijd wilt besteden. En, laten we dat vooral niet vergeten, het is ook erg leuk om actief bij de parochie betrokken te zijn! Dus, als je geïnteresseerd bent om actief te worden voor de parochie, laat het ons dan vooral weten. Of kom een keer langs na de viering of in het parochiecentrum om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Op de pastoor na bestaat het parochiebestuur overigens ook uit vrijwilligers. Ook voor het bestuur zouden we best nog wel extra mensen kunnen gebruiken, met name voor Communicatie en Financiën.

Maar nu eerst zomervakantie. Ook voor onze vrijwilligers. Namens het hele bestuur wens ik jullie een hele mooie zomer toe. En laten we na de vakantie niet vergeten om onze vrijwillers extra in het zonnetje te zetten!

Theo Queis
Vicevoorzitter Parochiebestuur



Bijzondere vieringen in de afgelopen meimaand

Alle vieringen zijn natuurlijk bijzonder, maar sommige springen er ook weer uit, vanwege een bijzondere liturgie, locatie of aanleiding. Alleen al in de mei maand hadden we een tal van bijzondere vieringen. In het afgelopen seizoen hebben we:

- op 12 mei is in Kerkdriel de Byzantijnse liturgie gevierd
- op 18 mei was onze bisschop in Velddriel voor de Vormselviering
- op Tweede Pinksterdag was bij 't kappelletje in Rossum de eerste Mariaviering in de open lucht
- Op 26 mei was er een oecumenische viering in Kerkdriel (zie foto)

Hiernaast waren natuurlijk elke dinsdag in de mei maand om 19.00 uur het rozenkransgebed in Kerkdriel bij "Maria onder de toren".

Bijzondere viering en bijeenkomsten deze zomer

Komende zomer zal:

- op 18 augustus een oecumenische buitenviering zijn om 11.00 uur in Zaltbommel.
- Om 11.00 uur zal ook de viering van Maria ten Hemelopneming in Kerkdriel zijn, bij goed weer buiten op het bordes.
- op zondag 25 augustus om 09.30 een Maria viering zijn bij 't kappelletje op de H.C de Jongweg in Rossum (Zie foto).
- op zondag 1 september om 11.00 uur in Kerkdriel de viering in het teken van ziekenzondag zijn.
- op zondag 8 september voor de familieviering ook alle ouders van dopelingen worden uitgenodigd uit 2023.
- op 29 september oecumenische viering in de protestantse kerk van Kerkdriel.





Christelijke reactie op Hoofdlijnenakkoord

De plannen in het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB op het gebied van asiel en migratie zijn niet alleen onmogelijk, onhaalbaar en deels in strijd met internationaal en Nederlands recht, maar bovenal signaal van een zeer vijandig mensbeeld van vluchtelingen, betogen Geert van Dartel, Coen Wessel en Ineke Bakker, resp. voorzitter en secretaris van de Raad van Kerken in Nederland en voorzitter van de Werkgroep Vluchtelingen van de Raad.

Twintig jaar propaganda waarin vluchtelingen en asielzoekers zijn voorgesteld als gelukzoekers en criminelen die het op 'onze' banen en huizen gemunt hebben, krijgt nu politiek vorm in een hoofdlijnenakkoord voor een nieuw kabinet. Uit bijna alle voorgenomen maatregelen in de paragraaf over asiel en migratie rijst een vijandsbeeld op van vluchtelingen als de grootste bedreiging van onze samenleving. Dit zegt ook iets over onszelf: we zijn kennelijk niet meer in staat mensen van elders die in nood verkeren, te zien als medemensen die onze hulp nodig hebben. Woorden als naastenliefde en solidariteit met mensen in kwetsbare posities dreigen hun betekenis te verliezen. Daarmee is onze samenleving ver verwijderd geraakt van de joodse, christelijke

en humanistische bronnen van onze beschaving.

De opvang van asielzoekers is de laatste jaren chaotisch verlopen. Telkenmale werd opvang afgebouwd waardoor de keten verstopt raakte en mensen nu buiten moeten slapen. In het hoofdlijnenakkoord staan een reeks maatregelen die de problemen in de asielopvang verder zullen vergroten. Het intrekken van de Spreidingswet zal leiden tot nog minder opvangplekken. Het opschorten van de behandeling van asielaanvragen en het verder beperken van de rechtsbijstand van asielzoekers zal leiden tot een nog grotere achterstand bij de IND. Want mensen gaan niet weg, zeker niet na alle ontberingen tijdens hun vaak maandenlange reisroutes.

De invoering van het tweestatusstelsel zal de druk op de procedure, opvang en rechtspraak vergroten, omdat asielzoekers zullen proberen de gunstigste status te verkrijgen; reden waarom dit stelsel eerder juist werd afgeschaft. En zoals eerder ook al gebeurde, voor een aantal maatregelen, zoals die met betrekking tot gezinshereniging, bestaat geen juridische basis.

Bijzonder bezorgd is de Raad van Kerken over de situatie van mensen zonder verblijfstitel, ongedocumen-



teerden. Het akkoord stelt voor om de rijksbijdrage aan de Landelijke Vreemdelingenvoorziening te beëindigen. Uit deze regeling worden noodopvang (bed, bad, brood) en begeleiding naar een toekomstperspectief binnen en buiten Nederland betaald. Het is een van de weinige succesvolle maatregelen in het vreemdelingenbeleid. De gevolgen van het stoppen van deze opvang zullen vooral in de grote steden te zien zijn in een groeiend aantal dakloze mensen op straat, misschien wel in tentenkampen, zoals we kennen uit Brussel en Parijs. Voor kerkelijke en andere hulporganisaties, maar ongetwijfeld ook voor gemeentebesturen is dit zorgwekkend. Sluiting van de opvangplekken zal de problemen niet oplossen, maar juist vergroten en ongedocumenteerden dwingen op straat te leven. En als de kerken iets geleerd hebben in decennia van steun aan vluchtelingen, dan is het wel dat de straat nooit een oplossing is.

Met nog meer dakloze mensen op straat wordt onze samenleving, die een van de meest welvarende ter wereld is, een toonbeeld van harteloosheid, ongelijkheid en gebrek aan naastenliefde en zorg voor mensen in nood. Voor kerken die leven vanuit de overtuiging dat voor God elk mens telt, juist ook de armen,

vreemdelingen en vluchtelingen, is dit vooruitzicht onverteerbaar. De Raad van Kerken zal zich dan ook blijven inzetten voor een humaan en rechtvaardig asielbeleid. Met minder kunnen we niet toe, niet voor de vluchtelingen, maar ook niet voor onszelf en onze samenleving als geheel.

Namens Raad van Kerken Nederland:

*Ineke Bakker,
Geert van Dartel
en Coen Wessel*

Namens Raad van Kerken Zaltbommel
en predikanten en pastores Bommelerwaard:

*ds Gepke Kerssen
diaken Coen van Loon
ds Trijnie Bouw
pastor Bertus Bus
pastor Jos Vriesema
Nelleke van de Bilt (secr. RVKZ)
Greet Vos (kerkenraad Kerkdriel)
ds. Jan Willem Drost
pastoor Roland Putman*





TIP: Luister eens een podcast

In de hectiek van afspraken, werk, tandarts en hobby's is het prettig om af en toe een moment te nemen om je te laten inspireren en tot rust te komen. De één kijkt een film, de ander luistert muziek, radio of een podcast.

Een podcast is een audiobestand die je kunt streamen of downloaden, bijvoorbeeld via 'Spotify' of 'Uitzending Gemist' wat kan op de mobiele telefoon of op de computer.

Podcasts zijn er in allerlei lengtes, over allerlei onderwerpen, zo ook over het geloof. Tijdens het strijken, wandelen of gewoon omdat je er zin in hebt, luisteren naar een inspirerend verhaal over geloof, hoop en liefde.

'**De Kloostercast**' is een inspirerende podcast waarin levensvragen aan bod komen. Iedere dag nemen kloosterlingen uit verschillende ordes je vijf minuten mee in de wijsheid van hun traditie. Ze onderzoeken thema's als leiderschap, bescheidenheid, en verbinden die met de eeuwenoude kloosterkennis. Kennis die nog verrassend actueel is.

In deze podcast van KRO - NCRV horen we onder andere broeder Joost Jansen, norbertijn uit de Abdij van Berne, broeder Hans Peter Bartels, franciscaan uit het klooster te Megen en een aantal andere religieuzen. Zij spreken over vragen als: hoe leid je een aandachtig leven? Wat doe je als iemand kritiek op je heeft? Samen met andere kloosterlingen nemen zij ons mee in de aandacht en rust van de kloosterwereld.

'**De Ongeloofelijke Podcast**' is een podcast van de EO over de relevantie van het geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Journalist David Boogerd en theoloog Stefan Paas voeren verdiepende gesprekken met spraakmakende gasten.

Een korte greep uit de gastenlijst; Herman Finkers, Arjen Lubach, Jan Peter Balkenende, Lale Gul en Joris Luijendijk waren al te gast.



De onderwerpen variëren van migratie, technologie, cultuurchristendom en de verkiezingsuitslag tot nepnieuws.

Zo is er een gesprek met Jason Waters, hij bekeerde zich op jonge leeftijd tot de Islam, radicaliseerde en werd lid van de Hofstadgroep. Nu heeft zijn leven een andere wending genomen en is hij gederadicaliseerd en is analist op het gebied van terrorisme.

Sommige gesprekken prikkelen tot verdere verdieping en verder onderzoek, want hoe zit het eigenlijk precies met het besproken onderwerp?

Het luisteren van een podcast: Een aanrader!

Christianne van Dierendonck

foto: Anastasiya Gepp





Afscheid Jos Lampert van Martinuskoor Kerkdriel

Na ruim zeven jaar met hart en ziel het Martinus kerkkoor van Kerkdriel te hebben geleid en gezicht te hebben gegeven, neemt Jos Lampert op zondag 7 juli tijdens een plechtig gezongen Heilige Mis afscheid van het koor van Kerkdriel.

Voor het Martinuskoor een groot gemis. Jos is niet alleen de artistieke leider maar bovenal de aardige en verbindende vrouw die kans ziet het beste in haar zangers naar boven te halen.

Voor de in Rosmalen woonachtige dirigente is het een afscheid van een heel lang leven als musicus verbonden aan de Katholieke eredienst.

Jos Lampert begon in 1986 in de provincie Groningen als kerkmusicus in de parochie van Veendam. Na ver-

schillende verhuizingen was zij vervolgens werkzaam in Scheveningen, Den Haag, Kijkduin en Zoetermeer. Zodoende is zij binnen drie Bisdommen werkzaam geweest: Groningen, Rotterdam en 's-Hertogenbosch.

Daarnaast is zij wel tien jaar als muziekvrijwilliger mee gegaan met Lourdesreizen, waar zij op de diverse orgels heeft gespeeld en de koorzang heeft mogen begeleiden..

Een muzikale, getalenteerde vrouw, waardoor het voor het Kerkdrielse koor niet gemakkelijk zal worden haar te vervangen.

Jos van harte bedankt voor alles wat je voor de Kerkdrielse gemeenschap hebt mogen betekenen. Wij hopen je nog dikwijls te mogen ontmoeten.





Zangers en zangeressen gezocht!

Op 6 oktober 2024 om 10.00 uur wordt de zang bij de Franciscusviering in Alem verzorgd door een gelegenheidskoor o.l.v. organist Diana van Mil en dirigent Bart van de Wiel. Iedereen die mee wil zingen, ook als je geen (koor)zanger bent, kan meedoen.

Naast enkele liederen zal gezongen worden de 2-stemmige *Missa Quarta* van Jaspers. Er zijn drie repetities, telkens op de dinsdagavond:

- 17 en 24 september van 19.00 tot 20.30 uur (of indien nodig wat langer) in dorpshuis 'de drie Linden' in Alem, na afloop koffie/thee (voor eigen rekening).
- 1 oktober van 19.00 tot 20.30 uur (of indien nodig wat langer) in de kerk in Alem, na afloop koffie/thee (voor eigen rekening) in dorpshuis 'de drie Linden'.

Voor iedere zanger m/v is een mapje met alle muziek beschikbaar.

Graag uiterlijk 8 september aanmelden bij:

Bertie van Heel: bertie.vanheel@upcmail.nl of

Mieke Verhoeven: m.verhoeven453@upcmail.nl

Doe mee en laat (van) je horen !!!

foto: Thirdman





Familieochtenden, Communie en Vormselvoorbereiding

De Eerste Communie- en de Vormselvoorbereiding begint in september en de eerste les is op zondag 13 oktober. Op 10 juni was een informatieavond maar voor aanmelding en informatie kunt u ook terecht op onze website of mailen

- www.katholiekbommelerwaard.nl/franciscus20
- info@katholiekbommelerwaard.nl

Daarna zijn er zeven familieochtenden waarin allerlei leuke dingen worden gedaan. Deze familieochtenden zijn in de regel elke 2e zondag van de maand. We beginnen om 9.30 uur met een viering en aansluitend is er catechese tot 12.00 uur.

De familieochtenden bestaan uit drie elementen: samen ontdekken, samen ontmoeten en samen vieren. De hulp en bijdrage van ouders is hierbij natuurlijk onontbeerlijk.

Voor de tieners, na het Vormsel, is er een extra programma.

We kijken er naar uit om samen met jullie eropuit te gaan!





Open Haard- en Open Tuinavonden

Februari stond in het teken van carnaval. Op beeldende wijze namen in Kerkdriel in de schuur van de familie Van Alem, Jan Claasen en Mirjam Duijts-As ons mee in de achtergrond van carnaval en vasten, waarbij natuurlijk ook enkele 'krakers' werden gezongen.

In maart had ds Jan-Willem Drost in Zaltbommel een boeiend verhaal over de achtergronden van Jezus als Messias en hoe dat in het jodendom, maar ook tussen protestanten en christenen verschillend beleefd wordt.

In april was in de huiskamer van Marleen van Lamoen in Rossum Maria Poullisse te gast, met een boeiend verhaal over haar werk in de sloppenwijken van Barranquilla in Colombia. Ze maakte helder hoe geloven ook heel concreet in de zorg voor schoon water kan zitten, in een wereld waar corruptie en geweld het leven van alledag bepaalt.

In mei was in Velddriel Denise de Costa (een impressie van haar verhaal leest u elders in dit blad).

In juni zaten we voor het eerste weer buiten in de tuin van Marian van de Laar op de Veilingweg. In Velddriel. Pater Joost Jansen van de abdij van Berne gaat ons daar meenemen in 'de kracht van verhalen'. In het volgende parochieblad zult u daar meer over lezen.

Volgende Open Tuinavonden

Wat is er leuker en gezelliger -als u niet op vakantie bent- dan onze Open Tuinavonden te bezoeken? U bent er van harte uitgenodigd.

Alle avonden beginnen om 19.30 uur met een inloop met koffie en thee. Om 20.00 uur is er een inleiding en gesprek afgewisseld door een lied. Vanaf 21.15 uur is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje. Bij slecht weer is er altijd een overdekte plek, zodat de avond altijd door kan gaan.



Vrijdag 5 juli

“Met een missie naar Oekraïne”. Twee jonge Oekraïense studentes zullen vertellen wat zij gaan doen als ze na een jaar studie praktische theologie weer terug in Oekraïne zijn.

Vaak horen we over het oorlogsgeweld in Oekraïne, maar minder vaak over jonge mensen, die terug keren naar Oekraïne. Afgelopen jaren hebben twee jonge Oekraïense studentes, Yulia en Sophia, een extra jaar praktische theologie gestudeerd in Tilburg. Beide zijn ze van de ortho-



doxide kerk, maar hebben afgelopen jaar in het stadsklooster San Damiano gewoond. Voor henzelf en hun familie en de echtgenoot van één van hen, een bijzondere (maar gelukkig goede) ervaring. Het afgelopen jaar zijn ze ook een paar keer in onze parochie geweest, onder meer met de Allerzielenviering in Kerkdriel, waar zij mee voorgingen. Ze gaan half juli weer terug naar Oekraïne om daar aan het werk te gaan. Graag willen ze over hun zorg voor hun land, maar ook over hun plannen vertellen, op de Open Tuinavond op vrijdag 5 juli!

Locatie: de tuin van Van Heemstraweg Oost 15, Zaltbommel, bij de familie Koopman. Parkeren op het plein van het naastgelegen bedrijf BTG - ingang via de Rozenbogerd.

Vrijdag 2 augustus

“Leerling worden”. Leo Lock zal op beeldende wijze ons meenemen in het verhaal “een zaaier ging uit om te zaaien”. Locatie: de tuin van de Prins Bernhardstraat 17 te Hedel bij de familie Nettenbreijers.

Vrijdag 7 september

Laatste tuin-avond, Te gast is dan ds Jan-Willem Drost. De locatie wordt nog bekend gemaakt.



Winterlocaties gezocht

Voor de winter zijn we nog op zoek naar locaties, om de 'open haard' avonden te organiseren. Heeft u ruimte in uw huiskamer of verwarmde schuur voor 20 - 30 mensen, dan horen we dat graag. Mocht u zelf ideeën hebben of concrete sprekers kennen, dan horen we dat ook graag.

pastoor@katholiekbommelerwaard.nl

Bijbelavonden

Een Bijbeltekst gaat meer spreken, als je het vanuit je eigen vragen en ervaringen, gaat benaderen. Ieder heeft zijn eigen vragen en vraagtekens bij een Bijbeltekst. Je hoeft het ook niet met elkaar eens te zijn, maar de vragen van een ander helpen om er altijd weer iets voor jezelf uit te halen.



De Bijbelavonden zijn op donderdag 19.15 - 21.00 uur in het parochiecentrum, Voorstraat 102 in Velddriel. In het komende kwartaal is dat elke vierde donderdag van de maand: 27 juni, 25 juli, 22 augustus en 26 september. Voorkennis is niet nodig en de avonden zijn los van elkaar te bezoeken. U kunt zich opgeven via pastoor@katholiekbommelerwaard.nl

Alpha cursus

De Alpha cursus is een cursus die je met de meest basale kennis van het Christelijke geloof wil laten kennismaken. Dit najaar gaat de cursus op donderdagavond 19 september van start.

De cursus wordt 12 weken achtereenvolgend gehouden, inclusief een weekendje weg. Wil je weten wat het christelijke geloof inhoudt of je geloofskennis weer opfrissen? Bekijk dan de website. Opgeven bij Lenny van den Berg via:

alphacursus.zaltbommel@gmail.com





Pater Leo van Beurden

In augustus 2024 is het 60 jaar geleden dat Leo van Beurden, een Drielse Missionaris, zijn professe heeft afgelegd. Hij trad toen officieel toe tot de Orde van de Kruisheren. Na zes jaar Groot Seminarie, volgde op 27 september 1970 zijn priesterwijding.

Direct daarna vertrok Leo naar Bandung in Indonesië waar hij tot op de dag van vandaag nog steeds betekenisvol werk ten behoeve van de gemeenschap daar verricht.

Om zijn Professie te vieren zal Leo op zondag 25 augustus 2024 tijdens de viering van 11.00 uur voorgaan in de St. Martinuskerk in Kerkdriel. Aansluitend is er een samenzijn in het Parochiecentrum om Leo te feliciteren. Iedereen is van harte welkom om de viering en het samenzijn bij te wonen.



Maria Poulisse

Maria Poulisse is naast pater van Beurden en Will van Mert één van de Drielse missionarissen. Zij werkt in de gemeenschap van de Camillianen al vanaf 1985 in Barraquilla in Colombia.

Op vrijdag 5 april was zij te gast op de openhaard avond in Rossum. Met veel geestdrift vertelde zij over de armen uit de grote stad Barraquilla. Moeders die niet genoeg melk hebben om hun kinderen te kunnen voeden, kinderen die onvoldoende scholing krijgen maar vooral het gehandicapte kind waar geen geld en dus geen toekomst voor is. Onvoorstelbaar is haar energie en bijzonder zijn de geslaagde projecten die zij mede met financiële hulp uit Nederland heeft kunnen realiseren. Ook was Maria Poulisse in het KRO/NCRV programma 'het Geloofsgesprek' waar zij de kijkers toevertrouwde. "Ik hoef het niet alleen te doen, ik leg mijn werk in Gods handen."





Week Nederlandse Missionaris (WNM)

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor anderen overal ter wereld. Van 11 tot en met 19 mei 2024 vond de Pinksteractie 2024 plaats met als thema 'Geloven in de ander. Ieder mens telt mee'.

Tijdens deze week werd het mooie en belangrijke werk van missionarissen en missionair werkers extra in de schijnwerpers gezet. Dit jaar waren missiewerkers Maria Poulisse en Fera Agricola de gezichten van deze actie.

Fera Agricola

Fera Agrivola is werkzaam in Malawi. Zij zet zich in voor de allerarmste mensen van dit zeer arme land. Fera doet onderzoek naar deze armoede en heeft van daaruit een adviserende rol naar o.a. de overheid over de aanpak hiervan. Daarnaast ondersteunt zij vrouwen met activiteiten waardoor deze zelf een inkomen kunnen verwerven.

Mocht u de collecte van de Nederlandse missionarissen gemist hebben, dan kunt u alsnog uw bijdrage overmaken naar: WVM Den Haag, bankrekeningnummer: NL30 RABO 0171 2111 11

Meer hierover lezen:
www.weeknederlandsemissionaris.nl

Waakmand Bommelerwaard

Waken bij een ongeneeslijk zieke is heel intens. Lichamelijk en emotioneel.

Stichting Waakmand Bommelerwaard wil mantelzorgers in de Bommelerwaard die deze zware taak op zich hebben genomen, graag een extra steuntje in de rug geven: een gratis mand vol troostrijke, handige en zinvolle zaken, waarmee de tijd aan het bed een stukje lichter kan worden.

Meer informatie en contactgegevens vindt u op de website:
waakmand-bommelerwaard.nl





Camino Brabant

De Camino lopen of fietsen, steeds meer mensen lopen of fietsen deze Middeleeuwse bedevaartroute in zijn geheel of in etappes. Een tocht vanuit Nederland van wel 2000 km met als doel aan te komen in Santiago de Compostella bij het graf van de apostel Jacobus.

Niet alleen het doel van de reis maar vooral ook de weg er naar toe ‘De Caminio’, maakt deze reis tot een bijzondere ervaring. Een weg van alleen zijn en ontmoeten, van soberheid en het wegvallen van normale zekerheden zoals bed en bad, maken deze periode tot een tijd van nadenken, reflectie en voor menig mens een weg van gebed.

Dit was voor Brabanders het idee om ook wat dichterbij huis een eigen Camino te organiseren.

Camino Brabant is in eerste instantie een wandelroute geworden, dertien bewegwijzerde routes langs Den Bosch, Eindhoven, Tilburg en Breda. Een route die voert langs kloosters, kapelletjes en kerken; de mooiste plekjes van de provincie Brabant. De route kan in zijn geheel worden afgelegd maar is zeker ook geschikt om in etappes te worden gedaan.

Hier en daar is ze aangepast voor fietsers zodat ook zij de pelgrimroute kunnen gebruiken.

Een bijzonder concept zowel door de bewegwijzering als mede door het pelgrimspaspoort waarin stem-oels kunnen worden verzameld bij de verschillende Mariakapelletjes langs de route. Bij voltooiing van de route kan men een certificaat aanvragen.

Op de site van camino-brabant.nl vindt u alle informatie en ook een beschrijving van de route en hotels die u kunt boeken voor een overnachting.

Een uitgebreidere en gedetailleerde beschrijving, de stempelplaatsen en de GPX bestanden kunt u downloaden nadat u (digitaal) een z.g. Camino Brabant pakket heeft gekocht. Met deze inkomsten kan de route en de organisatie onderhouden worden.

Voordelig overnachten kunnen zowel wandelaars als fietsers bij particulieren als u lid bent van vrienden op de fiets voor € 8 per jaar.

- www.vriendenopdefiets.nl
- www.caminobrabant.nl





Belangrijke mensen voor je geloofsontwikkeling

Vrijdag 3 mei, de avond voor dodenherdenking, was er een open-haardavond met Denise de Costa. Denise is in 1996 gepromoveerd op het leven en schrijven van Anne Frank en Etty Hillesum. Zowel het meisje dat volwassen wordt als de volwassen vrouw, hebben in hun leven iemand die hun geloofsbeleving op belangrijke wijze hebben gevormd. Het heeft hen de kracht gegeven om in de hardheid van de oorlog, niet alleen staande te blijven, maar ook het goede te blijven zien, ondanks de wreedheid en het onrecht dat hen aangedaan is, enkel alleen omdat zij als jood geboren waren.

De Costa weet op een ontwapende wijze het leven van hen heel dichtbij te brengen. Juist omdat ze geen heilige boontjes zijn, zou je hun leven toch heiligenlevens kunnen noemen, omdat ze beide ons kunnen inspireren om net als hen te ontdekken en te ervaren, dat iemand onvoorwaardelijk van ons houdt. Voor Anne was haar oma heel belangrijk. Al weten we niet wat ze precies gezegd en gedaan heeft, toch lezen we in haar dagboeken, hoe ze haar oma Rosalie Holänder, ook na haar overlijden voor Anne een beschermengel was. Voor Etty Hillesum was het haar therapeut en vriend Julius Spier, die een belangrijke rol in haar leven speelde. Al zullen tot op

de dag van vandaag mensen haar levenswijze afkeuren, toch bleef zij zoeken naar zuivere liefde. Met haar vriend Julius Spier zou ze zelfs de zaligsprekingen (Mattheus 5) lezen. Zelf getuigen van de gruweligheden, die ook haar wachten, kon ze de hoop uitspreken: “als wij als joden ons kunnen laten inspireren door de zaligsprekingen, dan zullen toch ook de christenen hierop hun leven kunnen richten.”

Tijdens de avond werden de vragen met elkaar besproken: “wie is inspirerend in ons leven?” Wie heeft onze manier van kijken naar onszelf verandert?” “Wie zijn voor ons belangrijk geweest, zoals de oma voor Anne en de vriend van Etty”. “Wat hebben wij van hen meegekregen, wat wij ook voort willen leven?”

Voor een aantal was het de eerste kennismaking met een avond van de Kerk. Een bijzondere reactie was: “ik wist niet dat de Kerk zo gezellig kon zijn!”





Annie Meuleman - de Bot

Vind je dit geen leuke foto? Op haar telefoon laat Annie in de Kerkdrielse sacristie een foto zien van de kleine vrouw boven op het altaar bezig het tabernakel te poetsen.

Dit plaatje is het zeker waard om in dit parochieblad te plaatsen. Maar nog meer een reden om met deze actieve vrijwilligster een gesprek aan te gaan.

Zij ontvangt mij in een prachtig appartement in het senioren- en verzorgingshuis van Kerkdriel, de Leijenstein. Uit haar raam wijst zij naar het huis waar ze in 1975 is komen te wonen en wat zij nog niet zolang geleden vrijwillig heeft verlaten.

Annie is de dochter uit een schippersfamilie wat als consequentie had dat zij op een internaat naar school ging, bij de zuster Franciscanessen. Die schooljaren hebben haar bijzonder gevormd. Doordat de leerlingen ook vaak de weekenden daar verbleven was er volop ruimte voor cultuur, muziek, toneel en handenarbeid. Annie spreekt met veel lof over de fijne tijd die zij bij de zusters heeft mogen doorbrengen.

Haar familie ging aan wal wonen in Alphen aan de Maas, wat de reden was dat haar vader voor de inmiddels getrouwde Annie, haar man en twee jonge kinderen een huis vond niet te ver weg, in Kerkdriel.

De toen vaak gebruikelijke weg van de voorbereiding voor de Eerste Communie van haar kinderen, was voor Annie de entree voor het vele vrijwilligerswerk wat zij voor de Kerkdrielse parochiegemeenschap doet en heeft gedaan: parochievergadering en parochiebestuur, lector, archiefgroep en niet te vergeten de koperpoetsploeg.

“Het zijn de kleine dingen waarin je in deze wereld het verschil kunt maken, als we allemaal een heel klein steentje bijdragen, kan onze parochie het nog een lange tijd volhouden. Vraag mensen voor een kleine klus, zo kun je ook gemakkelijker nieuwe mensen erbij krijgen,”

Annie roemt de gezelligheid van de koperpoetsers “het tabernakel en de Godslamp zijn mijn objecten” en legt de eer van het organiseren hiervan graag neer bij Francien van Hoften en Henk Tromp.

Mirjam Duijts-As



Vrijwilliger in het zonnetje

PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD



Vieringen



PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD

zaterdag 22 juni

17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman

zondag 23 juni - 12e Zondag dh jaar

9.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman

9.30 Rossum WoCo

11.00 Kerkdriel WoCo

11.00 Velddriel Eucharistie RPutman

11.00 Zaltbommel Meditatie werkgroep

zaterdag 29 juni

17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman

19.00 Zaltbommel Eucharistie RPutman

zondag 30 juni - 13e Zondag dh jaar

9.30 Velddriel WoCo HvBemmel

11.00 Kerkdriel WoCo HvBemmel

zaterdag 6 juli

17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman

19.00 Velddriel Eucharistie RPutman

zondag 7 juli - 14e Zondag dh jaar

9.30 Alem WoCo JVriesema

9.30 Hedel Eucharistie RPutman

11.00 Kerkdriel Eucharistie RPutman

11.00 Zaltbommel WoCo JVriesema

zaterdag 13 juli

17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman

19.00 Ammerzoden Eucharistie RPutman

zondag 14 juli - 15e Zondag dh jaar

11.00 Velddriel Eucharistie Franc.2.0

zaterdag 20 juli

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus

19.00 Velddriel Eucharistie BBus

zondag 21 juli - 16e Zondag dh jaar

9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus

11.00 Kerkdriel WoCo HvBemmel

11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

zaterdag 27 juli

17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman

zondag 28 juli - 17e Zondag dh jaar

9.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman

9.30 Velddriel Eucharistie BBus

11.00 Kerkdriel Eucharistie RPutman

11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

zaterdag 3 augustus

17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman

19.00 Velddriel Eucharistie RPutman

zondag 4 augustus - 18e Zondag dh jaar

9.30 Alem Eucharistie RPutman

9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus

11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus

11.00 Zaltbommel Eucharistie RPutman

zaterdag 10 augustus

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus

19.00 Ammerzoden Eucharistie BBus

zondag 11 augustus - 19e Zondag dh jaar

9.30 Velddriel Eucharistie BBus

zaterdag 17 augustus

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus

19.00 Velddriel Eucharistie BBus

zondag 18 augustus - 20e Zondag dh jaar

9.30 Ammerzoden Eucharistie Bronkhorst

11.00 Kerkdriel WoCo JVriesema

11.00 Zaltbommel Oecum. BBus

zaterdag 24 augustus

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus

zondag 25 augustus - 21e Zondag dh jaar

9.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman

9.30 Rossum kapel Eucharistie BBus

11.00 Kerkdriel Eucharistie LvBeurden

11.00 Velddriel Eucharistie BBus

11.00 Zaltbommel Eucharistie RPutman

zaterdag 31 augustus

17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman

19.00 Velddriel Eucharistie RPutman



zondag 1 september - 22e Zondag dh jaar

9.30 Alem WoCo JVriesema
9.30 Hedel Eucharistie RPutman
11.00 Kerkdriel Eucharistie RPutman
11.00 Zaltbommel WoCo JVriesema

zaterdag 7 september

17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman
19.00 Ammerzoden Eucharistie RPutman

zondag 8 september - 23e Zondag dh jaar

19.30 Velddriel Eucharistie Franc.2.0

zaterdag 14 september

17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman
19.00 Velddriel Eucharistie RPutman

zondag 15 sept - 24e Zondag dh jaar

9.30 Ammerzoden Eucharistie LFrendel
11.00 Kerkdriel WoCo JVriesema
11.00 Zaltbommel Eucharistie LFrendel

zaterdag 21 september

17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman

zondag 22 sept - 25e Zondag dh jaar

9.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman
11.00 Kerkdriel Eucharistie RPutman
11.00 Velddriel Eucharistie BBus
11.00 Zaltbommel Meditatie

zaterdag 28 september

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus
19.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

zondag 29 sept - 26e Zondag dh jaar

9.30 Ammerzoden WoCo VPalte
9.30 Velddriel Eucharistie RPutman
10.00 Kerkdr. Prot Oecum. BBus
11.00 Zaltbommel Oecum. RPutman

zaterdag 5 oktober

17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman
19.00 Velddriel Eucharistie RPutman

zondag 6 okt - 27e Zondag dh jaar

10.00 Alem Franciscusfeest

Wijzigingen voorbehouden

Het meest actuele en complete overzicht van vieringen vindt u op de website:

www.katholiekbommelerwaard.nl



Dopelingen

Ammerzoden

- Lia Prokop
- Lois Kras
- Lux van der Meijden

Kerkdriel

- Sylvester Gassior

Zaltbommel

- Marcel Pawlowski
- Bibi-Rose van Osch
- Martin van Osch
- Cinthia van Osch

In onze parochie kan op afspraak gedoopt worden. U kunt hiervoor contact opnemen met het parochiesecretariaat via info@katholiek-bommelerwaard.nl of tel. 06 - 151 78 357 (ma-di-wo-do 9-13 uur)

Een mensenleven kan niet altijd vol zonneshijn zijn *Licht, schaduw en duisternis geven het betekenis.*

Dit zinnetje op een kalenderblaadje trof me de afgelopen week. Het vertelt in enkele woorden wat me de laatste maand is overkomen. Het is maandag 15 april. 's Avonds tegen 7 uur ga ik naar de repetitie van het Gelegenheidskoor in Hedel; we repeteren voor Koningsdag en Dodenherdenking. Na afloop is er nog tijd voor een kopje koffie en daarna fiets ik naar huis, zet de tv aan en wacht op de live-uitzending van een voetbalwedstrijd om 8 uur. Wie er spelen, weet ik niet meer. Ter afsluiting van de dag neem ik nog wat yoghurt met aardbeien en voel me goed. Tegen kwart voor 10 moet ik naar het toilet. Ik ben er gekomen, maar weet niet meer hoe ik weer in mijn stoel terecht gekomen ben: heel mijn rechterkant werkte niet meer mee. Ik snapte dat er iets met me aan de hand was en kon, met veel moeite, Bets bereiken, mijn steun en hulp van al die jaren Hedel. Samen met haar dochter komt zij meteen en nog geen kwartier later ben ik in de ambulance op weg naar het JBZ. Op de Eerste Hulp volgen allerlei onderzoeken. Ik kan nog praten,

maar bewegen gaat moeizaam. Na overleg tussen enkele artsen blijkt dat ik niet naar Tilburg hoef. Wel kunnen zij me vertellen dat ik getroffen ben door een herseninfarct. Het duurt alles bij elkaar een hele tijd. Uiteindelijk word ik in het donker van de nacht, via de kelders van het ziekenhuis, gebracht naar C 755. Daar begint een lange nacht.

Dat was een dag vol licht, schaduw en duisternis!! Wat zal morgen brengen?

De nacht heeft lang geduurd; geen klok te zien, geen horloge, geen wekker. Van tijd tot tijd een verpleegster aan mijn bed: controle, medicijnen en wat te drinken. Voor de rest: enkele keren naar het toilet en alleen maar rust. Gisteren geen tijd gehad om de nodige spullen mee te nemen. Ze worden door Bets netjes bezorgd. We kletsen even wat bij. Wat was het gisteren toch een toestand! Er komt ook nog bezoek van het doktersteam en er zijn afspraken met de fysio en de ergotherapie. Voor eten en drinken wordt



gezorgd: het lijkt wel een hotel! En, oh, wat ben ik blij en dankbaar dat ik er zo goed van afgekomen ben. Ook 's middags krijg ik weer bezoek: in Hedel zijn ze flink geschrokken! Ik vind dat ik er zelf aardig rustig onder gebleven ben. Doet me goed. Verder is het een rustige dag; duurt voor mijn gevoel ook niet al te lang.

Licht, schaduw en duisternis geven het mensenleven betekenis.

Ik weet nu heel goed dat een mensenleven niet altijd vol zonneshijn kan zijn

Het ziekenhuis begint een beetje te wennen. Ik heb goed geslapen en voel me wat beter. Bij de oefeningen met de fysio merk ik dat er nog wel het een en ander mankeert. De weg naar algeheel herstel is nog lang. Maar ik houd goede moed. Vanmiddag komt mijn oudste zus met haar man en dan mag ik met hen mee naar huis. Allerlei hulpmiddelen staan me ten dienste: rollator, douche-stoel en armband-alarm. Voorlopig mag ik ook nog niet alleen op pad, niet fietsen of autorijden...en alles rustig aan. Ik blijf op afstand, via mijn telefoon,

contact houden met het JBZ; krijg een keer per week hulp van de fysio-therapeut en moet vaak, met begeleiding, oefenen met lopen.

Licht, schaduw en duisternis geven het mensenleven betekenis.

Blij en dankbaar ben ik dat het zo is afgelopen. Ik ben nu ongeveer een maand thuis en, naar mijn eigen mening, gaat het herstel best aardig. Veel aanloop en goede wensen vanuit het hele land heb ik ontvangen; het deed en doet me erg goed. Voor mijn gevoel ben ik niet ongeduldig en ik vertrouw erop dat binnen niet al te lange tijd alles weer redelijk in orde is.

Dank voor uw medeleven, fijne zomertijd en graag: tot ziens!

Ben van Bronkhorst ofm



Ouderenviering

De data van de Ouderenvieringen in De Munt voor de komende tijd zijn:

donderdag	12 september	15.00 uur	Voorganger: B. van Bronkhorst
donderdag	10 oktober	15.00 uur	Voorganger: R. Putman

Via deze weg nodigen wij iedereen die aan de viering deel wil nemen van harte uit daarbij aanwezig te zijn. Na afloop is er koffie en/of thee en blijven we gezellig even napraten.

Ook iets voor u? U bent van harte welkom!

Zondagviering

Elke eerste zondag van de oneven maand eucharistieviering in basisschool 'de Pollenhof' aanvang 9.30 uur: Zondagen 7 juli en 1 september.

Na afloop gezellig napraten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Overleden



Op 14 mei overleed ten gevolge van een noodlottig ongeval Ittie Verhoeven-Wuits. Zij werd geboren op 3 januari 1946. Sinds 22 januari 1993 was zij weduwe van Hans Verhoeven. Haar crematie vond plaats in Beesd op 22 mei 2024. Op velerlei terreinen maakte zij zich verdienstelijk voor heel de gemeenschap. Voor alles wat zij daarvoor deed, zijn we haar veel dank verschuldigd. Moge de Heer van alle leven haar daarvoor belonen.



Op 16 mei 2024 overleed te Hedel Mia (Wilhelmina Geertruida) van Tiel. Zij werd geboren op 10 mei 1937; was weduwe van Jacobus Bleijen. Na de dood van haar man kwam zij weer in Hedel wonen, in de buurt van haar moeder. Het waren moeilijke jaren voor haar en voor haar omgeving. De laatste tijd voelde zij zich wat meer op haar gemak. Ze was diep gelovig en daarvan getuigt ook de korte tekst op haar overlijdensbericht:

*“Ik ging niet meer ter kerke, maar geloofde diep in God.
Heb gepoogd hier goed te leven, zeker naar Zijn grootste gebod.”*

Alem

St. Odradastraat 7, 5335 LK Alem
(06) 57 34 71 29
alem@katholiekbommelerwaard.nl

NL19 RABO 0131 7018 51
t.n.v. Parochie H. Franciscus -
H. Hubertuskerk Alem

H. Hubertuskerk

Secretariaat: Mw. S. van Mook
Meerenstraat 9, Alem
(06) 23 50 27 79

Intenties: Mw. G. van Boxtel-Hooijmans, 't Buske 25, Alem
(0418) 66 20 63

Kruisweg met de kinderen

Op goede vrijdag 29 april was de jaarlijkse kruiswegviering in de H. Hubertuskerk in Alem. Aan deze viering deden, behalve de parochianen uit Alem, ook de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van de Odradaschool mee.

Al enkele jaren is het de gewoonte om de kinderen te betrekken bij het verhaal van het lijden en sterven van Jezus. Bij elke statie van de kruisweg las één leerling van groep 6 en 7 het verhaal voor, waarna de parochianen en de andere kinderen antwoorden. De liedjes werden ondersteund door enkele leden van het gemengd koor Alem/Rossum.

De kinderen vinden het wel spannend en doen goed hun best. We blijven deze opzet in de komende jaren voortzetten.



Mgr. De Korte in Alem

Op zondag 7 april jl. was Mgr. De Korte de voorganger in de Eucharistieviering in de H. Hubertuskerk in Alem.

Alem was dit keer aan de beurt om Mgr. De Korte welkom te heten. Op een zonovergoten zondagmorgen ving de dienst aan om 9.30 uur.

Geloven en leven in vrede was het hoofdthema in de overweging die Mgr. De Korte hield.

Ondersteund door het gemengd koor Alem/Rossum was het een mooie dienst.

Na afloop konden de kerkgangers onder het genot van een kop koffie of thee, nog napraten met de bisschop in het dorps huis “De Drie Linden”.



Kerkdriel

Hertog Arnoldstraat 57B
5331 XG Kerkdriel

(0418) 63 12 15
kerkdriel@katholiekbommelerwaard.nl

NL70 RABO 0125 1045 45
t.n.v. Parochie H. Franciscus -
H. Martinuskerk Kerkdriel

H. Martinuskerk

Secretariaat: idem

Intenties: idem

Spreekuur voor intenties of vragen
over het kerkhof op woensdag-
ochtend van 9.30 tot 11.30 uur

Overleden

- † Leonardus van Overdijk (67)
- † Gerda van Heumen-van Teeffelen (79)
- † Annie Hooijmans-Dielissen (90)
- † Betty Vissers (63)
- † Lientje van Mil-de Wit (100)
- † Gerard Wiegmans (83)
- † Wim Pompen (72)

Mariakapel

De Mariakapel in de kerktoren van de St. Martinus kerk in Kerkdriel biedt dagelijks aan bezoekers de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken, stil te zijn en te bidden.w



Weekendviering De Leyenstein

Ieder weekend vindt op zaterdag om 17.30 uur in het Woonzorgcentrum De Leyenstein een eucharistieviering plaats. De viering wordt druk bezocht door bewoners, familieleden, vrijwilligers en andere parochianen.

Een groepje trouwe vrijwilligers zorgt er samen met de kosters Elly Grandia en Annie Vissers en een van de pastores voor dat deze viering tot in de puntjes geregeld is.

Het bestaan van deze wekelijkse viering is van groot belang omdat het bewoners van het woonzorgcentrum de mogelijkheid biedt om samen te komen, hun geloof te blijven beleven en verbonden te zijn met anderen. Ook u bent van harte welkom om deze viering bij te wonen!

Ook u bent van harte welkom om aan deze vieringen deel te nemen!



Activiteiten Kerkdriel

In de maanden april en mei 2024 hebben in de Sint Martinuskerk in Kerkdriel onderstaande, bijzondere activiteiten en vieringen plaatsgevonden:

• Donderdag 26 april 2024

Lintjesregen 2024 gemeente Maasdriel

Donderdagmorgen 26 april 2024 veraste waarnemend burgemeester André Baars tien inwoners van de gemeente Maasdriel thuis of op een voor hen bijzondere locatie met de boodschap dat het Zijne Majesteit de Koning had behaagd om hen te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau of tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij ontvingen een lintje voor hun bijzondere verdiensten voor de samenleving.

De gedecoreerden waren door de burgemeester uitgenodigd om 's middags naar de Sint Martinuskerk te komen, samen met hun familie en vrienden. Daar werden zij nogmaals in het zonnetje gezet met een persoonlijke speech.

• Zaterdag 4 mei 2024

Herdenkingsconcert KZM Belcanto

Het Bommelerwaardse koor KZM Belcanto onder leiding van Mari-lou Krouwel verzorgde op zaterdag 4 mei 2024 om 18.00 uur een herdenkingsconcert in de Sint Martinus-

kerk. Op de avond van de Nationale Dodenherdenking werd het requiem van Gabriël Fauré ten gehore gebracht.

Maandag 6 mei 2024

Mariaviering van de Zonnebloem

Op maandagochtend 6 mei vond om 10.00 uur de jaarlijkse Mariaviering, georganiseerd door De Zonnebloem, plaats in de Sint Martinuskerk in Kerkdriel.

Pastor Bertus Bus ging voor in deze viering, die werd opgeluisterd door het koor uit Kerkdriel. Bij deze bijzondere viering met mooie teksten, gebeden en Marialiederen waren zowel leden als niet-leden van de Zonnebloem van harte welkom.

Zondag 12 mei 2024

Byzantijnse Liturgieviering

In de Sint Martinuskerk vond op zondag 12 mei om 12.00 uur een Byzantijnse Liturgieviering plaats. Het Tilburgs Byzantijns Koor verzorgde deze viering met mooie, veelstemmige en tot de verbeelding sprekende Slavisch Byzantijnse muziek.

Zondag 26 mei 2024

Oecumenische viering

Voor het eerst in tien jaar was er weer een oecumenische viering op zondag in Kerkdriel. Op zondag 26 mei om 11.00 uur gingen dominee



Jan-Willem Drost en pastoor Roland Putman voor in een zondagsviering. Het Gemengd koor van de Sint Martinuskerk verzorgde de zang.

De viering was vanuit de protestantse en katholieke kerk voorbereid. Het thema van de viering was 'Genoeg om te delen'. Na afloop was er een samenzijn met koffie/thee en werd informatie gegeven over nieuwe, toekomstige activiteiten.



Mariabeeld in de Mariakapel onder de toren

Vastenactie

In de parochie van Kerkdriel is een bedrag van € 350,60 opgehaald voor het microkrediet project in Oyugis (Kenia). Later dit jaar wordt bekend welk bedrag er via machtigingen en bankoverschrijvingen door parochianen is overgemaakt.

De Mgr. Zwijsenschool deed dit jaar mee met het landelijke project voor Zimbabwe. Door de geweldige inzet van leerlingen en het team van deze basisschool is het prachtige bedrag van € 4.703,60 bijeengebracht.

Graag wil de werkgroep eenieder die heeft bijgedragen, heel hartelijk danken!

Mariakalender

De overwaarde van de opbrengst van de verkoop van de Mariakalender, groot € 58,80, is geschonken aan het vastenactie project in Oyugis.

Kledinginzamelingsactie

De inzamelingsactie die in april 2024 is gehouden heeft 585 kg opgebracht.

De MOV-werkgroep wil eenieder danken die deze actie tot een succes heeft gemaakt.



4 mei dodenherdenking

Op zaterdagmiddag 4 mei 2024 hebben er herdenkingsplechtigheden plaatsgevonden bij de twee oorlogsmonumenten die zich bevinden aan de zijkant van de St. Martinuskerk aan de Kerkstraat in Kerkdriel. Een monument herdenkt de in het voormalig Nederlands-Indië gesneuvelde militairen uit de voormalige gemeente Maasdriel. Het andere monument is opgericht ter nagedachtenis aan de 27 geallieerde soldaten die tussen mei 1942 en april 1945 om het leven kwamen in Alem, Hoenzadriel, Kerkdriel en Velddriel.

Voorafgaand aan de herdenkingsceremonies vond in de raadzaal van het gemeentehuis van Maasdriel een bijeenkomst plaats, waar toespraken werden gehouden die in het teken stonden van het thema 'Vrijheid vertelt: opmaat naar 80 jaar vrijheid'.

Vervolgens vond bij beide monumenten een korte herdenking met krans- en bloemlegging plaats.

Bij de herdenkingsplechtigheden waren familieleden van Machiel Pardeel en Louis van den Oord aanwezig. Beiden kwamen om het leven in het voormalig Nederlands-Indië.

Voor het eerst was er ook een familielid van de Engelse marinier Geoffrey Albert Johnson aanwezig bij de herdenking. Deze marinier overleed op 23 april 1945 aan zijn zware verwondingen die hij eerder die dag had opgelopen tijdens zware gevechten in Kerkdriel.

In januari 2023 werd hij pas geïdentificeerd na jarenlang, historisch onderzoek en kreeg zijn familie eindelijk uitsluitsel over hun vermiste familielid. Neef Kevin Johnson kwam vanuit Antigua over om verschillende herdenkingen op 4 mei 2024 bij te wonen. Dit familielid van marinier Geoffrey Albert Johnson kon voor de eerste keer een poppy-krans leggen bij het oorlogsmonument naast de St. Martinuskerk.



Rossum

Correspondentieadres:

Antonie Weijgertzeplein 42
5328 AK Rossum

(06) 144 54 168

rossum@katholiekbommelerwaard.nl

H. Martinus en Barbara

Secretariaat & intenties: idem

NL66 RABO 0144 6023 93

t.n.v. Parochie H. Franciscus -
HH Martinus en Barbara Rossum

Vieringen

Zondag	17 maart	9.30 uur	WoCo viering Jos Vriesema
Zondag	23 juni	9.30 uur	Woord en Communieviering
Vrijdag	5 juli	10.00 uur	Eucharistieviering Vaste Burcht
Maandag	8 juli	14.00 uur	Eucharistieviering voor ouderen daarna gezellig samenzijn
Zondag	21 juli	9.30 uur	Gebedsviering Werkgroep
Vrijdag	2 augustus	10.00 uur	Eucharistieviering Vaste Burcht
Maandag	12 augustus	14.00 uur	Eucharistieviering voor ouderen daarna gezellig samenzijn
Zondag	25 augustus	9.30 uur	Mariaviering - Eucharistieviering bij de Mariakapel
Vrijdag	6 september	10.00 uur	Eucharistieviering Vaste Burcht
Maandag	9 september	14.00 uur	Eucharistieviering voor ouderen daarna gezellig samenzijn.
Zondag	15 september	9.30 uur	Gebedsviering Werkgroep
Zondag	22 september	10.00 uur	Oecumenische viering vanwege de Vredesweek

Vieringen de Vaste Burcht Kapelletje

De eucharistievieringen in de Vaste Burcht beginnen om 10.45 uur, maar u bent voortaan vanaf 10.00 uur van harte welkom om gezellig eerst een kopje koffie of thee met ons te drinken. We zouden het prettig vinden als u daarbij aanwezig wilt zijn. Ook mensen van buitenaf zijn van harte welkom bij deze vieringen.

Op zondag 25 augustus om 9.30 uur is er weer een Mariaviering bij het kapelletje. Eucharistieviering door pastor B. Bus. Het koor Rossum - Alem zal deze viering opluisteren. Er is weer koffie of thee en er wordt ook aan de kinderen gedacht. Hopende op een grote opkomst en mooi weer. *(bij slecht weer wijken wij uit naar de Beuk)*



Maandagvieringen

Op de tweede maandag van de maand hebben we om 14.00 uur in de Beuk een Eucharistieviering. Daarna gezellig samen-zijn met koffie/thee een drankje en iets lekkers. De laatste maanden loopt de opkomst heel erg terug, omdat veel mensen ons zijn ontvallen. Om met deze middagen door te kunnen laten gaan, doen wij nu een oproep om meer bezoekers voor deze gezellige middagen, anders zijn we genooddaakt om deze middagen te laten vervallen.

Schroom niet om een keertje te komen. U bent van harte welkom!

Woensdagontmoeting

Elke woensdag van 14.00 tot 16.30 uur wordt in de Beuk een ontmoetingsplek georganiseerd, een fijne plek waar mensen met elkaar in contact komen en samen leuke en zinvolle activiteiten kunnen doen. Het is een veilige en vertrouwde omgeving waar iedereen welkom is, ook mensen met geheugenproblemen of beginnende dementie. Iedereen, ook mantelzorgers, zijn welkom voor een kopje koffie/thee, een praatje en/of een spelletje. Een of meer gastvrouwen zijn aanwezig. Dit initiatief is gestart in april en gaat tijdens de zomervakantie gewoon door.

U bent van harte welkom!



Mooie Mariaviering

Op 20 mei 2024 hebben we kunnen genieten van een hele mooie en fijne Eucharistieviering bij ons kapelletje. We begonnen om 9.30 uur en Maria heeft er vast wéér voor gezorgd dat het droog is gebleven. We zijn heel erg trots op de grote opkomst, ongeveer 60 mensen. Vooral was het fijn dat er parochianen uit de verschillende dorpen aanwezig waren. Bertus Bus en Roland Putman gingen ons voor en het Alem-Rossum koor heeft weer mooi gezongen.



Vakantie - overpeinzing

*Een reisgids kwam op weg een bijbel tegen,
ze zaten beide in een weekendtas.*

*De reisgids was een tikkeltje beduimeld,
de bijbel of hij pas gebonden was.*

*“Zeg” sprak de reisgids aarzelend tot de bijbel,
En uit zijn stem klonk zachtjes een verwijt.
“Jij blijft zo nieuw ondanks het vele reizen,
terwijl ik bijna zienderogen slijt”..*

*Ze moeten mij natuurlijk veel gebruiken,
op mijn gegevens kun je altijd aan.
De mens zegt waar hij heen wilt reizen,
ik geef vertrek en halte plaatsen aan.*

*Toen sprak de Bijbel en hij zuchtte even,
“Ik ben de mensen niet zo naar de zin,
Ik wijs wel de weg, maar, wat zij lastig vinden,
bij mij staan er geen aankomsttijden in!”*

Ammerzoden

Kerkstraat 2

5324 AG Ammerzoden

(073) 599 1215

ammerzoden@katholiekbommelerwaard.nl

NL51 RABO 0102 6011 78

t.n.v. Parochie H. Franciscus -

H. Willibrorduskerk Ammerzoden

H. Willibrorduskerk

Intenties: achterin de kerk liggen invulformulieren. Deze kunnen in de brievenbus van de pastorie worden gedeponeerd. Telefonisch kunnen intenties worden opgegeven op de pastorie 073-5991215. Of in de pastorie op donderdag of zaterdagmorgen.

Overleden



Lientje van Mil - de Wit

Ze werd geboren op 20 februari 1924 in Ammerzoden. Ze stierf in Kerkdriel op 8 april 2024. In het misboekje dat gebruikt werd bij de afscheidsviering in de Willibrorduskerk werd de volgende tekst opgenomen:

‘Dag en nacht waakt ze, haar handen kennen geen rust; haar ogen gaan rond en zien wat gezien moet worden. Haar oren zijn gespitst en horen wat gehoord moet worden en ook wat niet gezegd wordt, wordt verstaan...’

In de voorbeden baden de aanwezigen: *‘Dankbaar zijn we voor wat Lientje ons gegeven heeft: liefde, zorgzaamheid, gastvrijheid, dankbaarheid.’*

Op het bidprentje vatte de familie alles samen: *‘Maar wij hebben je naam in ons hart geborgen. En daar wordt hij voor de eeuwigheid goed bewaard.’*



Ad Aarts-Roeters

Ze werd geboren op 1 maart 1933 in Ammerzoden. Ze stierf in Well op 7 maart 2024. Op het bidprentje werd haar hele leven in kort uitgesproken termen weergegeven: *‘Ad hield van : Ammerzoden, kunst, lezen, Jan, ons, gezelligheid, familie, vrienden, reuring, thuis zijn, pottenbakken, theater, vilten, schilderen, nieuws, de Maas, de dijk, wandelen, school, handwerken en geschiedenis. Kortom, Ad hield van het leven en wij ... houden van haar.’*



Marie-Josine Aarts

Ze werd geboren op 27 april 1948 in Ammerzoden. Ze stierf in 's-Hertogenbosch op 17 maart 2024. Marie-Josine werd, net als haar vader, leerkracht aan een basisschool. Dat werk heeft ze haar hele leven met volle overgave gedaan. Na haar pensioen heeft ze nog een groot aantal jaren van haar welverdiende vrije tijd kunnen genieten. De uitvaartdienst vond plaats in de Willibrorduskerk in Ammerzoden op 22 maart 2024.



Bedevaart

In de meimaand gaan van oudsher heel veel mensen ter bedevaart naar de Sint-Jan in Den Bosch. Ze willen dan het beeld van de Zoete Moeder van Den Bosch zien.

Onze parochie is op 14 april met een bus vol bedevaartgangers naar Meerseledreef geweest.

In de Middeleeuwen kwamen de bedevaartgangers naar Ammerzoden! Ze kwamen dan naar een altaar in de Onze Lieve Vrouwe Kerk (de huidige ruïnekerk). Dat altaar was gewijd aan de Heilige Quirinus. Quirinus was een Romeinse martelaar uit de tweede eeuw. Volgens de legende kreeg hij als tribuun (bestuurder) in het Romeinse leger de opdracht om paus Alexander I te arresteren. Hij deed dat niet, hij liet zich bekeren.

Zijn verering begon in de 11e eeuw vanuit het Rijnland. Als één van 'De Vier Heilige Maarschalken' werd hij aangeroepen bij grote rampen, zoals de pest. Sint Quirinus wordt in de liturgische kalender op 30 maart herdacht.

Over de bedevaart naar Quirinus in Ammerzoden zijn vermeldingen bekend uit de 15e en 16e eeuw. In 1419 ging Jan III van Berlaer, heer van Helmond, met gevolg op bedevaart naar Ammerzoden. Op 2 maart 1495 maakte Reinier Reinerszoon uit Vlijmen twee koeien over aan zijn vrouw waarvoor zij op bedevaart moest. Ze moest 'met ene peerde tot Mereveld (Meerveldhoven), tot Berne, naar ons Vrouw ten Bosch, voer sunt Anthonis, sunte Lenarts tot Brecht, een maal naar de Gaarsweide (Elshout) ende voer sunte Karijn (Quininus) tot Ammerroei.'



Op 22 maart 1561 liet Lijsbeth van Dijck uit Oss een testament opmaken waarin ze haar bezittingen vermaakte aan haar echtgenoot, op voorwaarde dat hij een bedevaart onderneemt naar Bergharen, Amelroy, Boxtel en Sint Oedenrode.*

*Naar: Sil van Doornmalen in 'Bedevaartplaatsen in Nederland' van P. Margry en C. Kaspers. Pagina 132-134.



Gevonden - Vaandel

Bij opruimwerkzaamheden op de zolder van de sacristie vonden we een prachtig vaandel. Dat vaandel is gemaakt in maart 1927. Het heeft te maken met de R.K. Zangvereniging 'Deo Gloria' uit Ammerzoden.

Wij zijn daarna in het memoriaal van de parochie gaan zoeken. Dat werd destijds door pastoor Trienekens bijgehouden. Hij knipte en plakte er allerlei krantenartikelen in. Daar vonden we een artikel over de feestelijkheden ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van fanfare Sint Caecilia. Dat artikel was geschreven door Driekske van Wordingen. Driekske is enkele jaren geleden door de fanfare herdacht en geëerd in verband met 'Driekskes nacht'.

Ter gelegenheid van het jubileumfeest werd er in Ammerzoden een groot Nationaal Concours voor zang en muziek georganiseerd.

Op maandag 15 augustus 1927 was de tweede dag van de feestelijkheden. Er lag over het dorp een onheilspellende lucht. De bezoekers van het festival werden regelmatig verrast door een waterpartijtje. Toch waren er vele toeschouwers. Omstreeks half één werd de erewijn aangeboden. Direct daarna begon de wedstrijd. Als eerste trad op het Ammerzodense Mannenkoor.

Zij deden mee in de vierde afdeling. De zangers behaalden een eerste prijs met lof met 340 punten. Dat was volgens de correspondent van de krant een groot succes voor de 'jonge' vereniging. De leden van die vereniging hadden in maart dit vaandel gemaakt. (zie foto)



Het R.K. Gemengd Koor Sursum Corda uit Hedel behaalde met 261 punten de eerste prijs met felicitatie van de jury.

Sint Cornelius uit Bokhoven kreeg ook een eerste prijs met onderscheiding met 354 punten.

De toppers waren de zangvereniging Kunstliefde en Vriendschap uit Leerdam met 261 punten met de hoogste onderscheiding van de jury en de zangvereniging Wilhelmina uit Eindhoven behaalde ook 361 punten en de onderscheiding van de jury.

Velddriel

Voorstraat 102, 5334 JW Velddriel
(0418) 63 13 15
velddriel@katholiekbommelerwaard.nl

NL25 RABO 0153 4015 16
t.n.v. parochie H. Franciscus - H.
Martinuskerk Velddriel

H. Martinuskerk

Secretariaat: als hiernaast

Intenties:
Mw. J. van den Dungen
(0418) 63 20 61

Bijzondere vieringen

- Zondag 9 en 16 juni - Eerste Heilige Communieviering om 11.00 uur met pr B. Bus en pr. R. Putman en Martinuskids
- Zaterdagavond 15 juni
Gewone Eucharistieviering pr. B. Bus en gemengd koor.
- Zondag 23 juni 11.00 uur - Familieviering met tieners en pr Putman.
- Zondag 14 juli 11.00 uur - Familieviering met team en Martinuskids.
Tevens terugkomviering met na afloop uitzoeken foto's van Vormselviering en van de twee Eerste H. Communievieringen
- Zondag 28 juli 9.30 uur
Eucharistieviering pr. B. Bus met aansluitend inloopuurtje pastorie.

Heilig Doopsel

Vragen omtrent het laten dopen van je kind lopen via het algemeen secretariaat, telefonisch bereikbaar op 0418 - 632504.

Kaarten in Velddriel

Eens in de twee weken wordt er een leuke en ontspannende kaartmiddag gehouden in de zaal van de pastorie in Velddriel. De kaartmiddagen zijn op donderdag van 14.00 tot 16.00 uur en iedereen is van harte welkom. De kosten zijn € 2 waar koffie/thee en iets lekkers erbij inbegrepen zijn.

Data

13 en 27 juni, 11 en 18 juli,
1, 15 en 29 augustus, 12 en 26 september





M.O.V. werkgroep Vastenactie Kenia 2024

In Velddriel hadden we in samenwerking met basisschool Deken Wehmeijer een totaalopbrengst van: € 869,15. De school had € 400,00 opgehaald.

Iedereen hartelijk dank voor de gulle gaven namens de medemensen in Kenia.

*M.O.V. Groep Velddriel
Annie van Kuijk en
Gertrude Hooijmans*



Terugblik op Dodenherdenking

Omdat er voor aanvang van de Dodenherdenking een ware wolkbreuk losbarstte, is het officiële gedeelte achterin de Sint Martinuskerk te Velddriel gehouden.

Fanfare La Harpe stelde zich links achterin de kerk op. De bezoekers die na de vervroegde eucharistieviering nog bleven en de nieuwe mensen die een voor een binnengedruppeld kwamen, gingen eromheen staan.

Voorzitter van dorpsraad Velddriel, Carola van Kessel, opende de Dodenherdenking met een welkomstwoord. Nadat fanfare La Harpe enkele nummers speelde met afgewisseld liederen van kinderkoor Martinuskids, sprak raadslid Sjors Pardoel namens het College van de gemeente Maasdriel en enkele kinderen droegen een gedicht voor.

Gelukkig was het net op tijd droog om de officiële kranslegging op het kerkhof bij het graf van de omgekomen marinier Patrick Kenneth Pearce te houden. Er werden rozen en andere bloemen gelegd door o.a. de kinderen van de Deken Wehmeijerschool.

Na afloop was iedereen welkom om in dorpshuis De Boxhof een kopje koffie/thee, fris te drinken met iets lekkers erbij.



Gedicht bij de Herdenking van 4 mei 2024
Gedicht gemaakt en voorgedragen door Iris.

Nooit vergeten

*Herdenken doen we hier vandaag samen.
Terug naar plaatsen, gebeurtenissen en namen.
Herinnering aan bijzondere strijders,
die ons de vrijheid hebben gegeven.
Vandaag dichtbij ons en dankbaar voor hun leven.
Blijven nadenken over wat zij hebben meegemaakt
Wat ze hebben geofferd en hoe hun leven is geraakt.
Nooit vergeten en dankbaar voor hun leven.
Nooit vergeten of met vanzelfsprekendheid verzachten.
Nu in stilte met hen in gedachten.*



Zaltbommel

Oliestraat 26, 5301 BB Zaltbommel
(0418) 51 22 15

zaltbommel@katholiekbommelerwaard.nl

NL07 INGB 0004 4572 38

t.n.v. parochie H. Franciscus - H.
Martinuskerk Zaltbommel

H. Martinuskerk

Secretariaat & intenties:

Tiny van Steenberg
Johan de Wittstraat 68
5301 GR Zaltbommel
(0418) 51 42 62

Overledenen



Op 25 april 2024

Gerard Claveaux (86 jaar)

Zijn uitvaart was op 2 mei in onze kerk, daarna hebben we Gerard begeleid naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof.



Op 11 mei 2024

Wim Heinsbroek (95 jaar)

Zijn uitvaart was op 18 mei in het crematorium in Vlijmen.



Op 13 mei 2024

Sascha van Oostrom (86 jaar)

Zijn uitvaart was op 18 mei in de Sint Martinuskerk, daarna is hij gecremeerd in Tiel.



Op 16 mei 2024

Ria Heilig-Schooten uit Haaften

Haar uitvaart was op 25 mei in de Sint Martinuskerk, daarna is zij gecremeerd in Tiel.

Seniorenviering

Elke vierde dinsdagmiddag van de maand is er om 14.30 uur een Eucharistieviering in de Wielewaal. Niet alleen de bewoners zijn daar van harte welkom, maar ook de mensen uit het Schootsveld en de Nije Hof worden daar van harte voor uitgenodigd. Na de viering is er gelegenheid voor een kopje koffie en een praatje, zolang de Wielewaal nog in de Johan van Oldenbarneveldstraat zit.

Weeksluiting

Iedere vrijdagavond is er in de Wielewaal (ook zolang de Wielewaal nog in de Johan van Oldenbarneveldstraat zit) een weeksluiting door de gezamenlijke kerken, om 19.00 uur. Ook hierbij zijn de mensen uit het Schootveld en de Nije Hof van harte uitgenodigd. Na deze viering is er ook altijd gelegenheid voor koffie en een praatje.

Meditatieve viering

Op zondag 23 juni om 11.00 uur is er de meditatieve viering "Op Adem komen" in juli en augustus zijn er geen meditatieve vieringen i.v.m. vakantie.



Openluchtviering - zondag 18 augustus

Op zondag 18 augustus 2024 begint om 11.00 uur de tweede openluchtviering in en rond de muziektent in het stadspark in Zaltbommel.

De organisatie is met veel enthousiasme van start gegaan om alles te regelen. Ook dit jaar steken veel leden, samen met de voorgangers van de vier Bommelse kerken, de handen uit de mouwen om er een mooie en toegankelijke dienst van te maken. Hopelijk is het weer ons beter gezind dan vorig jaar en mogen we velen van u ontmoeten.

Neem uw stoeltje en/of kleding mee en voor alle zekerheid een paraplu...





Proficiat aan onze vormelingen:
Robin Slagter, Robin Slagter, Vikash van Burk,
Madelief Van Herwijnen, Gijs van den Bighelaar,
Niels van Doremaele, Cas van Doremaele,
Ruben Rudek, Bartek Kaziur, Mateusz Wójtowicz

*Alle Communicanten in onze parochie
Van Harte Proficiat!*

