

# ZALTBOMMEL HELPT AFRIKA



Helpt u ons bouwen aan een school voor de armste kinderen in Budaada?

Nieuwsbrief 11

30 april 2014

## Dankbaar, vertrouwen en bouwen (1)

Dag lieve lezers,

**Ik kan vertellen** dat ik trots ben op onze groep. We hebben ons volop ingezet om een bedrag bij elkaar te krijgen om samen naar Oeganda te kunnen. We hebben dit gehaald! Ik wil graag zelf iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd of op een andere manier mee heeft geholpen. We begonnen als groep met veel verschillende mensen die elkaar voornamelijk kennen van de Jeugdvereniging. We kenden elkaar niet altijd even goed. Uiteindelijk moeten we wel met zijn alle naar Oeganda toe en moeten we daar als een hecht team staan. Het is dan ook goed om te zien dat de groep naar elkaar en met elkaar goed gegroeid is. De resultaten met acties en dergelijke die we samen behaald hebben zijn helemaal top. Er komen nog een paar acties aan en de werkvakantie komt steeds dichterbij. Ik kijk er met goede zin naar uit. Ik hoop dat de komende acties nog goed mogen slagen en dat we ons dan volledig kunnen richten op de voorbereiding van de reis. Zowel in materiaal als hoe we er geestelijk in staan. Er komen nog een paar teambuilding avonden waar in we ons groepsgevoel kunnen vergroten. Ik hoop dat we als een hechte groep daar kunnen staan. Voor elkaar en met elkaar. En bovenal met God zijn hulp die ons door alle

wegen heen leid. (Matthijs)

**We zijn alweer** een tijdje onderweg om deze mooie reis werkelijkheid te laten worden. Al een aantal leuke en succesvolle acties zijn geweest en er staan er nog paar op het programma. Ik sta er van te kijken hoe snel het eigenlijk allemaal gaat. Het kost best wel veel tijd om de acties te organiseren, maar als groep weten we van aanpakken en zijn we allemaal ook ontzettend enthousiast wat onderling heel motiverend werkt. Dit heeft er volgens mij voor gezorgd dat we elkaar vertrouwen en het maakt ons tot een hechte, gezellige groep. We zijn ook allemaal heel dankbaar voor alle lieve mensen om ons heen die ons ook ontzettend helpen en steunen. Met elkaar hebben we al een heel mooi bedrag weten op te halen voor het project. We gaan veel mooie, bijzondere en heftige dingen mee maken in Afrika. Ik heb het vertrouwen dat dit met deze groep helemaal goed gaat komen en kijk er dan ook erg naar uit nu het allemaal steeds echter begint te worden en het zo dichtbij komt.

De voorpret zit er in ieder geval al goed in en het begint bij mij nu echt te kriebelen.

Liefs, Lisanne.

**Helpen een school** bouwen in Budaada, Oeganda. Wat een spannende opdracht!

Spannend omdat het Oeganda is, maar ook omdat ik me even afvroeg: kan ik in korte tijd een beetje nuttig zijn met iets wat ik niet dagelijks doe? Ik ben geen bouwvakker.

Nu scheelt het, dat ik een tijdje in buitenland heb gewoond, en wat me toen opviel bij het kijken naar een filmpje, was de manier van bouwen in Oeganda. Ze bouwen de huizen (en de school dus ook) nog van een soort rode bakstenen, die hol zijn. Ze zijn dus wat groter als onze baksteentjes, maar ze zijn minder sterk, omdat je er zo een gat ik kunt slaan. Maar wat doen ze bij het bouwen? Ze bouwen de muur van het gebouwtje waar ze mee bezig zijn vrij ruw, en als de muren staan, pakken ze met de troffel van het cement, dat ze tegen de muren gooien (met een



[www.zaltbommelhelptafrika.nl](http://www.zaltbommelhelptafrika.nl)

[info@zaltbommelhelptafrika.nl](mailto:info@zaltbommelhelptafrika.nl)

# ZALTBOMMEL HELPT AFRIKA



Helpt u ons bouwen aan een school voor de armste kinderen in Budaada?

Nieuwsbrief 11

30 april 2014

## Interessante informatie:

- Oppas nodig? mail naar [info@zaltbommelhelptafrika.nl](mailto:info@zaltbommelhelptafrika.nl)
- ICT ondersteuning? Freek Pleijzier en Jeroen van Opstal weten raad!
- Boodschappen doen wij graag voor u!
- Huishoudelijke klussen. Alles voor het goede doel. Mail naar [info@zaltbommelhelptafrika.nl](mailto:info@zaltbommelhelptafrika.nl)
- **Bijles Frans**, € 10,- per uur, informeer naar de mogelijkheden!
- Taarten, gebak? Wij maken het voor u!
- Informatie, ideeën, aanmeldingen en aanvragen voor diensten horen we graag via [info@zaltbommelhelptafrika.nl](mailto:info@zaltbommelhelptafrika.nl)
- Wilt u ons financieel steunen? Dat kan door 'bakstenen' te kopen (€ 10,- per stuk) of gewoon uw gift over te maken naar: NL83 RABO 3743 1504 76 t.n.v. Diaconie Geref. Kerk Vrijgemaakt, o.v.v. Afrika (ANBI)

## Dankbaar, vertrouwen en bouwen (2)

beweging als van een stukadoor), waardoor je een soort bepleisterde muur krijgt.

Als dit opdroogt, is het een redelijk sterke muur geworden, die hol is, wat zelfs nog een beetje isolatie geeft tegen de felle zonnestralen. Maar het meest opvallende vond ik, dat ze dit op precies dezelfde manier doen als in Zuid-Amerika, waar ik dus vroeger een tijd woonde. Met ook precies dezelfde gereedschappen precies dezelfde stenen. Ik denk dan: hoe kan het, dat Europa zo anders is dan Afrika, en dat Afrika en Zuid-Amerika, met zo'n grote oceaan ertussen, zo sterk op elkaar lijken? Dat zal vast mee komen door de (gedwongen) migratie van Afrika naar Noord- en Zuid-Amerika. Zelfs de manier waarop de bouwers cement maken is in Afrika en Zuid-Amerika gelijk: je gooit een hoop zand op straat, voor de plek waar je gaat bouwen, je vermengt dat met cementpoeder, dan maak je een kuiltje in het midden en gooit daar water in, net zoals de jus op het bordje hutspot voor je neus, en je mengt het tot een heerlijke smurrie. En dan aan 't werk! Een cementmolen hebben ze niet (nodig).

Zo heb ik al meer overeenkomsten gezien tussen Uganda en Zuid-Amerika. Voor mij is dat best vertrouwd. De bananenpalmen, de zandwegen vol kuilen, de busjes van Japanse make-lij, die dienen als Openbaar Vervoer, en nog meer. Maar er zijn ook verschillen: de mensen

zijn er toch anders. Ik ga daar speciaal op letten: wat kenmerkt de Afrikanen hier?

Ondertussen begreep ik dat de muren van de school al vergevorderd zijn. Wij gaan ons richten op kozijnen, verven en verdere afwerking.

En bijlessen geven aan de leerlingen van de school. Fantastisch, dat we die kans krijgen.

Met onze schitterende groep 'Zaltbommel helpt Afrika' denk ik dat we echt iets kunnen doen voor Budaada. Ik vertrouw erop dat we een verschil kunnen maken, voor de mensen en kinderen van Budaada voor wie we daar zijn. Ik kijk er echt naar vooruit. Het komt al dichterbij!

Roel Sietsma

### Komende acties:

9 mei: soos 15+

6 juni: bios

€ 35.368,15



[www.zaltbommelhelptafrika.nl](http://www.zaltbommelhelptafrika.nl)

[info@zaltbommelhelptafrika.nl](mailto:info@zaltbommelhelptafrika.nl)