

Sint-Maartens keramiek workshop voor kinderen

Voor Sint Maarten maken we prachtige fantasie lampjes van keramiek. Dit doen we op twee woensdagmiddagen. De eerste woensdagmiddag maak je je lampje van klei, die moet in het atelier drogen en wordt dan gebakken in de keramiek oven. De volgende woensdagmiddag kom je je lampje glazuren en dan moet hij nog een keer in de keramiekoven zodat de glazuur mooi over je lampje smelt en dan is je lampje klaar! Je kan je lampje vrijdag 10 november ophalen in de Poortერი. Als je de tweede woensdag niet kan kunnen wij het lampje ook voor je glazuren.

Data en tijd: 2 november 15.00 uur-17.30 uur en 9 november 15.00 uur-17.30 uur

Locatie: Het atelier van de Tekenschool in de Poortერი.

Kosten: 14,50 euro

Inschrijven: info@tekenschoolbommelerwaard.nl



Kerkdiensten over St. Maarten

Op zondag 6 november zal de viering in de Sint-Martinuskerk te Zaltbommel in het teken staan van het gedachtegoed van Sint-Maarten. Het thema 'Delen en zorgen voor elkaar' zal doorklinken in de overwegingen. Ook in andere kerken zal de viering aandacht besteden aan de boodschap van Sint-Maarten.

Locatie: Sint-Martinuskerk oliestraat 26 Zaltbommel

Aanvang: 11.00 uur. Voorganger: J. Claassen

Stadskasteel

Op 11 november wordt de tuin van het museum Stadskasteel Zaltbommel feestelijk aangelicht voor het Sint Maartensfeest. Kinderen en volwassenen zijn van harte welkom. Je kunt je opwarmen aan de vuurtjes in de vuurkorven en genieten van heerlijke dranken, zoals warme chocolademelk, Glühwein en een versnapering.

De tuin is geopend van 18.30 tot 20.00 uur.

Aanmelden is niet nodig.

Dag van de mantelzorg

Het was Sint-Maarten die zijn mantel deelde met iemand die zorg nodig had. Jaarlijks wordt in Nederland op 10 november de Dag van de Mantelzorg gevierd. In de Bommelerwaard wordt deze dag -namens beide gemeenten- georganiseerd door Welzijn Bommelerwaard. Vele mensen in de Bommelerwaard zorgen langdurig voor een ander. Vaak combineren ze dat met een betaalde baan. Mantelzorgers worden dit jaar met een high-tea in het zonnetje gezet op de Dag van de Mantelzorg. Inwoners die voor een naaste zorgen, worden hiervoor van harte uitgenodigd.

Aanmelden: mantelzorg@welzijnbommelerwaard.nl

Het feest van Sint-Maarten op 11 november

Op vrijdag 11 november om 16.30 uur geven herauten op de Sint-Maartenstoren met hun trompetten het sein dat de deuren van de Sint-Maartenskerk geopend kunnen worden voor het grote feest van Sint-Maarten. In de kerk is iedereen welkom en kan men genieten van muziek, dans en zang. Om 17.40 uur wordt Sint-Maarten verwacht. Hij zal dan de bedelaar ontmoeten en in een fraai schouwspel met hem de mantel delen. Daar, om 17.50 uur, gaat Sint-Maarten in optocht door de binnenstad van Zaltbommel. Bij aankomst op de Markt worden appeltjes uitgedeeld. Om 18.45 uur brengt Sint-Maarten een bezoek aan zorgcentrum De Wielewaal en vervolgens wordt hij om 19.05 uur verwacht in de Waluwe; plein Heer Balderikstraat en om 19.25 uur in de Spellewaard; Bij de Poort nabij de Citadel.

Vanaf 18.15 uur kan men in de Sint-Maartenskerk genieten van muziek en dans.

Info: www.sintmaartensfeest.nl

Route optocht St. Maarten

Op vrijdagavond 11 november vertrekt om 17.50 uur vanuit de Sint-Maartenskerk de Sint-Maartensoptocht door de binnenstad van Zaltbommel. De route is als volgt: Nieuwstraat-Boschstraat-Ruiterstraat-Kerkstraat-Koningstraat-Oude Vischmarkt-Gasthuisstraat-Markt. (zie ook oude kaart van Zaltbommel in deze folder)



Stadskasteel en MuseumAtelier

Bij het Stadskasteel Zaltbommel kun je op zaterdag 5 november in het MuseumAtelier een Sint-Maartenslichtje komen maken. Het lichtje kun je voor het raam zetten óf als lampion dragen. Vanaf groep 3 kun je meedoen.

Het duurt van 15:30 tot 17:00 uur en het kost € 4,00

Aanmelden: museumatelierzaltbommel@gmail.com

Neem iets mee voor Voedselbank

Op vrijdagavond 11 november verwelkomen we Sint-Maarten in de grote Sint-Maartenskerk. Er is muziek, dans en zang. Sint-Maarten is het feest van Delen. Wat zou het mooi zijn wanneer iedereen iets meeneemt voor de Voedselbank. Bij voorkeur: koffie, thee, rijst, olie, conserven en ontbijtgranen. Vrijwilligers van de Voedselbank zijn aanwezig om uw bijdrage in ontvangst te nemen.

Info: www.voedselbankbommelerwaard.nl

Overzicht

Zaterdag 29 oktober, 8.00 / 13.00 uur

Pelgrimstocht West-Bommelerwaard,

Zondag 30 oktober, 11.00 uur

Meditatieve viering St.-Martinuskerk Zaltbommel

Woensdag 2 november, 15.00 uur

Workshop keramiek Poortერი

Vrijdag 4 november, 19.30 uur

Maartensconcert Gasthuiskapel Zaltbommel

Zaterdag 5 november, 13.30 uur

Lampions maken Museumatelier Stadskasteel

Zondag 6 november, 11.00 uur

Maartensviering St.-Martinuskerk Zaltbommel

Zondag 6 november, 15.30 uur

Vredesconcert St.-Martinuskerk Zaltbommel

Zondag 6 november, 14.00 uur

Torenbeklimming Maartenskerk

Dinsdag 8 november, 10.30 uur

Bespelen carillon Gasthuistoren

Woensdag 9 november, 19.30 uur

Lezing Abdij van Berne Gasthuiskapel

Woensdag 9 november, 17.00 uur

Maartensdiner Grote Aak Zaltbommel

Donderdag 10 november

Mantelzorgdag Stichting Welzijn Bommelerwaard

Vrijdag 11 november, 16.30 uur

Feest Sint-Maarten Maartenskerk Zaltbommel

Vrijdag 11 november, 17.50 uur

Optocht Sint-Maarten Binnenstad Zaltbommel

Vrijdag 11 november, 19.05 uur

Aankomst Sint-Maarten Waluwe. Plein Balderikstraat

Vrijdag 11 november, 19.25 uur

Aankomst Sint-Maarten Spellewaard Poort Citadel

FEEST VAN HET DELEN



SINT-MAARTEN

29 oktober t/m 11 november 2022



De Sint-Maartenskerk is de trots van de inwoners van Zaltbommel. Al vele eeuwen is Sint-Maarten de schutspatroon van Zaltbommel. Martinus leefde in de 4e eeuw en deelde als Romeins soldaat bij de stadspoort van de Franse stad Amiens zijn mantel met een bedelaar. Later werd Martinus bisschop van Tours. Dit teken van delen is herkenbaar geworden in

heel Europa. Daarom wordt op en rond de feestdag van Sint-Maarten het 'Feest van Delen' gevierd en organiseren we de Dag van de Mantelzorg. Ook dit jaar worden in Zaltbommel in de Sint-Maartensweek weer vele activiteiten georganiseerd, die in het teken staan van delen en zorgen voor elkaar.

De eerste activiteit rond Sint-Maarten begint op zaterdag 29 oktober met een pelgrimstocht langs zes kerken in de Bommelerwaard. Deze keer is de tocht in de West-Bommelerwaard. Een dag later is er een meditatieve viering in de R.K. Martinuskerk. Op vrijdagavond 4 november is het traditionele Sint-Maartensconcert in de Gasthuiskapel. Er is een gevarieerd programma voor jong en oud met o.a. koorschool Senta, leerlingen van de muziekschool en koperkwintet Fohkes. Zondagmiddag 6 november is er een bijzonder Vredesconcert in de Martinuskerk. Op woensdag 9 november is er in de Gasthuiskapel een boeiende lezing over de geschiedenis van de Abdij van Berne en de relatie met Sint-Martinus. En natuurlijk wordt op 11 november Sint-Maarten op zijn paard verwelkomd en is er een optocht door de binnenstad van Zaltbommel en gaan kinderen met lampions langs de deuren en vragen om een aalmoes. Een overzicht van alle activiteiten vind je in deze Maartensfolder.



Pelgrimstocht

Ga mee op pelgrimstocht in de West-Bommelerwaard. Op zaterdag 29 oktober kunt u op pelgrimstocht gaan. Voorgaande jaren ging de tocht door de Oost-Bommelerwaard. Deze keer gaan we langs kerken in de West-Bommelerwaard: Gameren, Nieuwaal, Zuilichem en Brakel. Wandelaars starten om 8.00 uur na een korte plechtigheid in de R.K. Sint-Martinuskerk van Zaltbommel, Oliestraat 26. Een groot deel van de wandeltocht gaat door de prachtige uiterwaarden van de Waal. Fietsers starten tussen 13.00 uur en 13.30 uur en kunnen vanuit ieder dorp vertrekken en volgen de dijkroute. Bij bezoek aan een kerk ontvangt men een pelgrimsstempel. Tijdens de tocht kan men enkele kerken bewonderen en is er ruimte voor rust en bezinning. Wanneer men de stempels van de zes kerken op de pelgrimskaart heeft verzameld ontvangt men een mooi aandenken aan deze Sint-Maartenspelgrimstocht. De zes kerken zijn: R.K. Martinuskerk Zaltbommel, Maartenskerk Zaltbommel en de kerken van Gameren, Nieuwaal, Zuilichem en Brakel. Men kan de pelgrimstocht het gehele jaar lopen/fietsen echter op deze dag zijn enkele deelnemende kerken geopend. De tocht van Zaltbommel naar Brakel is ongeveer 13,5 km. U dient om 16.00 uur de tocht te hebben volbracht. Als de terugreis te lang is, kunt u zich in Brakel of elders door familie of vrienden met de auto laten ophalen. U kunt ook met de Arriva-bus lijn 860 terug naar Zaltbommel gaan. Men moet dan tijdig reserveren: 0800-0232545. Buurtbus lijn 49 rijdt niet in het weekend.

Deelname gratis:

Deelnemers ontvangen bij aanvang: route, brochure en stempelkaart.

Info: www.katholiekbommelerwaard.nl



Koperkwintet Fohkes

Sint-Maartensconcert met Fohkes, muziekschool en koor Senta in Gasthuiskapel

Op vrijdagavond 4 november wordt het genieten in de Gasthuiskapel. Dit jaar kunt u niet alleen luisteren naar het bekende kinderkoor Senta uit de Bommelerwaard o.l.v. dirigente Sylvia van der Vinne maar laten ook leerlingen van de muziekschool zich van hun beste muzikale kant horen. Zij spelen o.a. op de dwarsfluit een medley van Sint-Maartenliedjes. Het koperkwintet FOHKES maakt ook weer deel uit van het inmiddels traditionele Sint-Maartensconcert. Fohkes, is het fameuze koperkwintet van het Filharmonisch Orkest Den Bosch. Op het programma staan speciale werken uit de baroktijd. Ook dit jaar laten zij een speciaal gemaakte compositie op het thema Sint-Maarten horen. Dit concert is een prachtig muzikaal hoogtepunt van de Sint-Maartensweek.

Locatie: Gasthuiskapel Zaltbommel Aanvang: 19.30 uur.

Entree: vrijwillige bijdrage.

Info: www.muziekschoolzaltbommel.nl

Vredesconcert

Op zondagmiddag 6 november organiseert de Raad van kerken samen met Harmonie De Karel een bijzonder concert dat in het teken staat van Vrede in de Wereld. Meer dan ooit is er behoefte aan vrede. Met elkaar willen we daarbij stil staan tijdens dit vredesconcert in de R.K. Martinuskerk te Zaltbommel. Behalve Harmonie De Karel o.l.v. Alphons van Stenis zal ook het opleidingsorkest van De Karel present zijn en spelen zij een medley van Sint-Maartensliedjes. Op 11 november, de dag van Sint-Maarten, 1918 werd de Vrede van de 1e Wereldoorlog getekend. In veel landen van Europa (Frankrijk, België, Groot-Brittannië) wordt dit jaarlijks op 11 november groots herdacht. Het Zaltbommels Kamerkoor o.l.v. Irene Maessen neemt ook deel aan het concert en het koor zingt o.a. Finlandia en het Oekraïens volkslied. Voor dit concert zullen Oekraïense vluchtelingen worden uitgenodigd en zullen pastor Bertus Bus en dominee Marten Tel een korte overweging houden.

Locatie: Martinuskerk Oliestraat 26 Zaltbommel

Aanvang: 15.30 uur. Toegang: Vrijwillige bijdrage voor hulp Oekraïense vluchtelingen

Lezing over het klooster van Berne en Sint-Maarten

Bijna 450 jaar stond in de Bommelerwaard in het plaatsje Berne het klooster van de Norbertijnen. Norbertijnen van Marienwaerd hebben in 1134 dit klooster gesticht. Zij hadden een speciale verbintenis met Maria, maar ook

met Sint-Martinus. De abdij werd helaas aan het eind van de 16e eeuw verwoest door de geuzen. De kloosterlingen vluchten naar elders en uiteindelijk kwam de abdij van Berne in het Brabantse dorp Heeswijk-Dinther terecht. Ton van Balken heeft zich verdiept in de geschiedenis van de abdij en vertelt u er over. Op woensdagavond 9 november is er in de Gasthuiskapel een lezing over de rijke geschiedenis van deze abdij.

Aanvang 19.30 uur. Toegang: Vrijwillige bijdrage voor vluchtelingen Oekraïne

Carillon Gasthuistoren

Op dinsdagmorgen 8 november speelt de stadsbeiaardier tijdens de Bommelse markt de bekende Sint-Maartensliedjes op het carillon van de Gasthuistoren. Ook tijdens de optocht van Sint-Maarten door de stad Zaltbommel op vrijdagavond 11 november laat het carillon zich horen.

Info: www.carillon-zaltbommel.nl

Meditatieve viering in Sint-Martinuskerk

Iedere maand is er in de Sint-Martinuskerk een meditatieve viering. De viering van zondagmorgen 30 oktober staat in het teken van de boodschap van Sint-Maarten. De viering duurt ongeveer 45 minuten.

Aanvang 11.00 uur Sint-Martinuskerk Oliestraat 26 te Zaltbommel

Torenbeklimming en Sint-Maarten

Op zondag 6 november is er voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar een speciale beklimming op de Sint-Maartenstoren.

Verzamelen ingang Sint-Maartenskerk 14.00 uur.

Deelname: 5 euro

Verhalenvertellers op scholen

Verhalenvertellers gaan vanaf maandag 7 november op pad om op de Bommelse basisscholen het verhaal van Sint-Maarten te spelen en te vertellen. Het zijn vooral verhalen waar het thema 'Delen en zorgen voor elkaar' centraal staat.

Stadsorgel speelt liedjes Sint-Maarten

Op vrijdagavond 11 november rond 18.30 uur staat het Bommelse stadsorgel op de Markt en verwelkomt de optocht van Sint-Maarten met liedjes over Sint-Maarten. Ook op zaterdag 5 november is het orgel in de binnenstad van Zaltbommel present om Maartensliedjes te laten horen.



route St. Maarten op 11 november '22

Sint-Maartensweek 2022

Deze folder is een gezamenlijke uitgave van

Stichting Sint-Maartensfeest
en
Stichting Beeld Sint-Maarten

Beide organisaties willen de boodschap van Sint-Maarten "Delen en Zorgen voor Elkaar" duidelijk laten klinken bij de inwoners van de Bommelerwaard en van de stad Zaltbommel in het bijzonder. Dit met steun van de gemeente Zaltbommel en tal van lokale organisaties en 300 vrijwilligers.

Meer info op:

www.sintmaartensfeest.nl



Vormgeving: Harry Kolman, Tekst: Ton van Balken