

## Opening Witte Anjer Perkje Velddriel 9 juni 2022

Beste aanwezige, Wethouder Sorensen namens de Gemeente Maasdriel en in het bijzonder Jouri en John, voor wie deze dag als veteraan heel bijzonder is. De meeste van u zullen zich afgevraagd hebben: Wat is dat een Witte Anjer Perkje?

Eerlijk gezegd had ik dezelfde reactie toen ik voor de eerste keer werd geattendeerd op het bestaan van een Witte Anjer Perkje. Het Witte Anjer Perkje is een initiatief van het **Nationaal Comité Veteranendag**, dat elk jaar de Nederlandse Veteranendag in Den Haag organiseert op de laatste zaterdag van juni. Samen met verschillende veteranenambassadeurs hebben zij een oproep gedaan om in elke Nederlandse gemeente perkjes aan te leggen om de veteranen te eren en te waarderen. In de Bommelerwaard is Velddriel het eerste dorp die een Witte Anjer Perkje heeft en daar zijn we als Dorpsraad ook erg trots op.

Voordat ik u meeneem in de geschiedenis en de betekenis van de witte anjer, zal ik u eerst iets vertellen over het ontstaan van dit perkje in Velddriel. We gaan dan even paar jaar terug in de tijd. Alle dorpsraden in de Gemeente Maasdriel kregen een groencheque. Wij hebben als dorpsraad destijds aan alle inwoners via Facebook een oproep gedaan om met leuke ideeën te komen, hoe we de cheque het beste konden besteden.

Jouri attendeerde ons op het Witte Anjer perkje. De gedachte daarachter vonden we als dorpsraad niet verkeerd omdat we ook jaarlijks de Dodenherdenking in Velddriel organiseren en daarbij Patrick Kenneth Pearce herdenken die hiernaast op het kerkhof ligt begraven. Echter we hadden één probleem. Waar zouden het perkje moeten aanleggen? We hebben lang gezocht en ik kan me voorstellen dat Jouri wel eens heeft gedacht, dat perkje komt er nooit. Maar gelukkig kregen we dit jaar onverwachts en niet aangekondigd medewerking van de Gemeente Maasdriel. Hier op het kerkplein werd het bestaande haagje verwijderd en een boom gepland. We hadden eindelijk onze locatie gevonden en we konden alles in gang zetten. Van de gemeente kregen we toestemming, de anjers konden besteld worden. Ik vertel het nu alsof het niets voorstelde, maar er is stiekem best wel veel tijd in gaan zitten. Gelukkig kregen we hulp van Jouri, de mannen van de gemeentewerf, de groenploeg van de kerk. Maar zoals u kunt zien, het ligt er prachtig bij en ik kan zeggen dat we trots mogen zijn op ons eigen Witte Anjer Perkje. Straks kunt u nog luisteren naar de speech van John en van Jouri, maar eerst een stukje geschiedenis.

De Witte Anjer is bij de oudere generatie onder ons bekend omdat wijlen Prins Bernhard de gewoonte had een witte anjer te dragen. De witte anjer heeft echter een diepere, historische betekenis. "Anjerdag" stamt uit de eerste oorlogsdagen van bezet Nederland in 1940.

Op zaterdag 29 juni 1940, anderhalve maand na het begin van de Duitse bezetting, was de eerste verjaardag van een lid van het Koninklijk Huis, die van wijlen Prins Bernhard. De Nederlandse bevolking greep geheel spontaan die gelegenheid aan om hun onvrede over de bezetting te uiten en om de bezetter te tonen dat hun hart bij de Koninklijke familie lag. Overal in het land stak men op 29 juni 1940 de vlag uit en werden standbeelden van leden van het koninklijk huis onder bloemen bedolven.

De reactie van de Duitse bezetter op deze uiting van verzet bleef niet uit. De Duitse bezetter kwam direct na 29 juni met een aantal drastische maatregelen: zo werd de Nederlandse vlag verboden; mocht Koninginnedag, toen nog op 31 augustus, niet langer worden gevierd; het Wilhelmus mocht niet meer worden gezongen; portretten van de Koningin werden verwijderd, alle straatnaamborden met de namen van de leden van het Koninklijk Huis werden vervangen en scouting werd een verboden organisatie. De Nederlanders voelden zich gesterkt door hun eerste verzetsdaad. Het dragen van de Witte Anjer krijgt door deze geschiedenis een bijzondere betekenis.

De fanfare zal zo meteen voor de muziek zorgen en in de tussentijd ontvangt u een witte anjer die u op uw linker borst kunt spelden. Met deze anjer en straks met de opening van het Witte Anjer Perkje uiten we onze waardering en erkenning aan alle Nederlandse veteranen voor hun oorlogs- en vredesmissies.

Nu wil ik graag Eva en Fin naar voren roepen om de anjers uit te delen en wil ik de fanfare vragen om te spelen.