



Kleur in de Kerk | **Biibel:** Matteüs 20:1-16

Het zal je maar gebeuren, heb je de hele dag hard gewerkt, en krijg je net zoveel als die ander die maar 1 uurtje heeft gewerkt! Hoe kijk je dan? Blij of boos? Verdrietig of teleurgesteld?

En de arbeider die als laatste kwam werken, hoe kijkt hij? Lees het verhaal van Matteüs 20; 1-16
Teken de mond en ogen in de gezichten, kleur de hoofden, en teken het geld in de portemonnee.