

Deze week vieren we...

H. TERESIA VAN AVILLA – 15 oktober

Teresia werd in 1515 in Avilla in Spanje geboren. Toen ze ongeveer 7 jaar oud was en had leren lezen, bestudeerde ze met veel geestdrift allerlei boeken over heiligen. Zij wilde ook graag heilig worden en ze besloot naar het gebied van de Moren in het zuiden van Spanje te trekken, het gebied van de vijanden van het christendom, opdat ze door hen zou worden gedood. Zo zou ze als martelares in de hemel komen, dacht ze. Ze stond op het punt weg te trekken, toen een oom haar nog net op tijd dat plan uit het hoofd kon praten.

Eens 20 geworden, trad Teresia in Avilla in het Karmelietessenklooster in. Ze was ongelukkig toen ze zag hoe weinig de medezusters zich aan de kloosterregels hielden. De zusters deden maar wat ze wilden, zaten de hele dag samen wat te kletsen en sommigen hadden zelfs enkele dienaressen die voor hen het werk deden. Op een dag echter werd Teresia erg ziek. Ze vermoedde dat God haar hiermee een boodschap wilde sturen. Teresia toonde haar sterk karakter, begaf niet en werd weer kerngezond. Van nu af wou ze God dienen zoals zij dacht dat Hij dat wenste. Ze begon andere vrouwen ook te bezielen voor een edelmoedig kloosterleven. Ze stichtte een nieuwe orde, die zij de *Ongeschoeide Karmelietessen* noemde.

Teresia won met vele bezielende toespraken al snel nog meer vrouwen voor haar idee en bouwde in korte tijd verscheidene kloosters. Teresia stierf op 4 oktober 1582. Omdat zij zo'n belangrijke vrouw geweest is binnen de Kerk, verleende de paus haar in 1970, ongeveer 400 jaar na haar dood, de eretitel van kerklerares.



Bronnen : Doe Mee, uitg. Tabor.1990 - Werkbladen voor kinderwerkers, Internationale Bijbelbond-Beeldrijk Evangelie, J.F.Kieffer - Zo spreekt de Heer (jaar C), uitg. Van Spijk, Venlo - Puzzelkrakers, uitg. IBB - Bijbelse puzzels voor kinderen, uitg. Ark boeken - www.cin.org - 365 Puzzelplaten, uitg. Benjamin, Heerenveen - God heeft mij geroepen uitg. Jules Hovine, Marquain
Contact: 016/46.17.32 - goede.herder@skynet.be
DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID.



De Goede Herder

Evangelieblaadjes voor de jeugd.
Achtentwintigste zondag door het jaar
jaar C

Beste kinderen,

Vandaag maken wij in het evangelie mee hoe Jezus tien melaatse mensen geneest. In de tijd van Jezus was melaatsheid een erg besmettelijke ziekte waaraan je zeker dood ging. De melaatsen moesten daarom samen wonen op een eiland, ver weg van de gezonde mensen. Ze hoorden er niet meer bij!

Jezus is het hier niet mee eens. Hij gaat juist naar deze mensen toe om ze te genezen. Ook wij willen ons door Jezus laten genezen. Het is niet zo moeilijk wat Hij vraagt. Je hoeft alleen maar in Hem te geloven.

In het evangelie lezen we dat er slechts één melaatse terugkomt om God te bedanken voor zijn genezing. Hoe teleurgesteld moet Jezus geweest zijn over de negen anderen!

Laten wij deze week vooral niet vergeten Jezus te danken voor de duizenden gaven die we van Hem ontvangen: de natuur, onze vriendjes, onze ouders, Zijn vergiffenis, een genezing...

Tot zondag!



EVANGELIE-LEZING

Lc. 17, 11-19

Verteller: Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.

Jezus was op reis naar Jeruzalem.
Hij trok door het grensgebied van Samaria en Galilea.
Toen Hij een dorp binnenging,
kwamen tien melaatsen naar Hem toe.
Ze bleven op een afstand staan en riepen heel hard:

Mensen: "Jezus, Meester, ontferm U over ons!"

Verteller: Hij zag hen en zei:

Jezus: "Ga je laten zien aan de priesters."

Verteller: En onderweg werden ze rein.

Een van hen kwam terug, toen hij zag dat hij genezen was.

En luidop verheerlijkte hij God.

Vol dankbaarheid viel hij neer voor de voeten van Jezus.

Deze man was een Samaritaan.

Hierop vroeg Jezus:

Jezus: "Zijn ze niet alle tien rein geworden?"

Waar zijn dan de negen anderen?"

Is er niemand teruggekomen om aan God eer te brengen dan alleen deze vreemdeling?"

Verteller: En Hij zei tegen hem:

Jezus: "Sta op en ga maar weer. Je geloof heeft je gered."

Verteller: Dit is het Woord van de Heer.



IN ONS GEBEDSHOEKJE

Kijk, die herfst, wat een feest!
Blaadjes rapen om het meest.
Lieve God, dan denk ik vaak aan U,
die alles hebt gemaakt.
Het is zo mooi, Uw werk te zien.
Ja hoor, van mij krijgt U tien op tien.



PUZZEL : GEHEIMSCHRIFT

Wat staat hier? Je vindt de betekenis als je elke letter vervangt door de volgende letter uit het alfabet. De letter "Z" moet je vervangen door een "A":

LDS CD LDKZZSRDM QNDO HJ:
GDDQ, NMSDQL T NUDQ NMR.

.....
.....