

Binnenkort vieren we...

DE HEILIGE ALFONSUS DE LIGUORI – 1 AUGUSTUS

Op 27 september 1696 wordt Alfonsus in Napels geboren uit een deftige familie. Zijn vader wil dat Alfonsus een beroemde man wordt. Daarom voedt hij hem streng op. Daar hoort bijvoorbeeld bij dat de jongen eenmaal per week op de grond moet slapen. Hij leert klavecimbel spelen en geeft een dichtbundel uit. Wanneer andere jongens alleen nog maar aan spelen denken, begint Alfonsus al met een zware studie. Als hij zestien jaar oud is, is hij doctor in het kerkelijk en het burgerlijk recht. Hij wordt dan ook snel een voornaam advocaat. Hij krijgt belangrijke zaken te behandelen en hij doet dat heel goed. Maar op een dag verliest Alfonsus door een gemene truuk een belangrijk proces. Daar kan hij helemaal niet tegen. Hij sluit zich een paar dagen op in zijn kamer en zit daar maar te mokken en te kniezen. Hij wil zelfs helemaal niets eten. Dan weet hij wat hij zal doen. Hij geeft zijn zwaard aan Maria en besluit om priester te worden. Vader is woedend. Maar Alfonsus wordt priester gewijd. Zes jaar na zijn priesterwijding sticht Alfonsus een kloostergemeenschap. Dat zijn de Redemptoristen. Onverwachts wordt hij dan bisschop in het koninkrijk Napels.

Ruim negentig jaar oud, sterft deze heilige kloosterstichter en bisschop op 1 augustus 1787. Gedurende dit hele lange leven heeft hij duizenden preken gehouden die zelfs de eenvoudigste mensen konden begrijpen.

Voor de armste mensen heeft hij ook altijd veel aandacht gehad door hen te vertellen over de eindeloze goedheid en barmhartigheid van God. Vele mensen dachten in die tijd namelijk dat God zomaar mensen deed lijden en sterven. Alfonsus is ook de schrijver van het beroemde Italiaanse kerstlied *Jij daalt neer van de sterren* waarin de armoede van het Kindje Jezus wordt bezongen.



Bronnen : Doe Mee, uitg. Tabor.1990 - Werkbladen voor kinderwerkers, Internationale Bijbelbond-Beeldrijk Evangelie, J.F.Kieffer - Zo spreekt de Heer (jaar C), uitg. Van Spijk, Venlo – Puzzelkrakers, uitg. IBB – Bijbelse puzzels voor kinderen, uitg. Ark boeken – www.cin.org – 365 Puzzelplaten, uitg. Benjamin, Heerenveen – God heeft mij geroepen uitg. Jules Hovine, Marquain - Wikipedia
Contact: 016/46.17.32 - goede.herder@skynet.be
DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID.



De Goede Herder

Evangelieblaadjes voor de jeugd.
Zeventiende zondag door het jaar
jaar C

Beste kinderen,

Vandaag vragen de vrienden van Jezus in het evangelie aan Hem om hen te leren bidden. Jezus leert Zijn vrienden en ons het *Onze Vader*. Dit gebed heet niet 'mijn'...maar 'Onze' Vader. Zo legt Jezus ons uit dat God Vader wil zijn voor *alle mensen*. Maar wie zegt er 'vader'? Natuurlijk, dat doen de kinderen. En die kinderen zijn alle mensen samen. Als jij thuis iets aan je vader vraagt, dan luistert hij naar je, omdat jij zijn kind bent en hij jouw vader. Een goede vader luistert altijd naar zijn kind. Zou God een goede vader zijn? Natuurlijk! Dus als wij iets aan Hem vragen, dan luistert Hij naar ons als een goede Vader.

Ja maar, zeg je nu misschien. Ik bid heel vaak om een goede gezondheid en toch word ik nog ziek. Of ik bid om hoge punten en toch haal ik onvoldoendes. Hoe kan dat? Tja, God is een echte Vader. Een vader geeft niet altijd wat zijn kind vraagt. Soms moet je wachten of vindt hij datgene wat jij vraagt, niet goed. En...als je God iets vraagt, moet je er zelf óók iets voor doen. God haalt geen hoge punten voor jou, daar moet je zelf voor werken!

Van wie zijn de woorden van het 'Onze Vader'? Die zijn van Jezus. Als wij dat gebed bidden, hoor je Jezus eigenlijk meebidden. En natuurlijk luistert God naar Zijn eigen Zoon en dus ook meteen naar ons.

Tot zondag!



EVANGELIE-LEZING

Lc.11, 1-13

Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.

Op een dag was Jezus ergens aan het bidden.

Toen Hij ophield zei een van zijn leerlingen tegen Hem :

Leerling: "Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het aan zijn leerlingen heeft geleerd."

Verteller: Hij zei tegen hen :

Jezus: "Wanneer jullie bidden, moeten jullie zeggen :
Vader, uw Naam worde geheiligd, uw Rijk kome.
Geef ons iedere dag ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze zonden, want wij vergeven ook
aan iedereen die ons iets schuldig is.
En leid ons niet in bekoring."

Verteller: Hij zei verder :

Jezus: "Stel je voor, dat iemand van jullie een vriend heeft.
Midden in de nacht gaat hij naar hem toe en zegt :
Vriend, leen mij drie broden, want een vriend van mij
is van een reis bij mij aangekomen
en ik heb niets om hem voor te zetten.
Wanneer die ander dan van binnen uit zou antwoorden :
Val me niet lastig. De deur is al op slot
en mijn kinderen en ik liggen in bed.
Ik kan niet opstaan om ze te geven.
Ik zeg jullie : als hij al niet opstaat
en ze hem geeft omdat hij zijn vriend is,
dan zal hij toch opstaan
en hem alles geven wat hij nodig heeft,
omdat hij zo onbescheiden blijft aandringen.
Tegen jullie zeg ik hetzelfde :
Vraag en je zult krijgen. Zoek en je zult vinden.
Klop en men doet voor je open. Want ieder die vraagt, krijgt,
wie zoekt, vindt en voor wie klopt, doet men open.
Is er onder jullie soms iemand die zijn zoon een steen geeft,
als deze hem om brood vraagt ?
Of als hij om een vis vraagt,
zal hij hem toch in plaats van een vis geen slang geven ?
Of als hij een ei vraagt,
zal hij hem toch geen schorpioen geven ?
Als jullie dus, ondanks je slechtheid,
al goede gaven aan jullie kinderen weten te geven,
dan zal toch zeker jullie Vader in de hemel
de heilige Geest geven aan ieder die Hem erom vraagt."

Verteller: Zo spreekt de Heer.

KNUTSELEN BIJ HET EVANGELIE

Vul de tekst in. Kleur dan het hart mooi en knip het uit. Als je er een lusje aan bevestigt, kan je dit mooie gebed in je gebedshoekje ophangen. Vergeet je niet om het dagelijks te bidden?

