

Binnenkort vieren we ...

DE HEILIGE ULRIK VAN AUGSBURG – 4 juli

Van Ulrik kennen we twee afbeeldingen: ofwel zit hij op een paard ofwel wordt hij met een vis voorgesteld. Beide beelden herinneren aan gebeurtenissen uit het leven van deze heilige bisschop.

Ulrik werd omstreeks 890 geboren als zoon van de graaf van Augsburg. Al vroeg nam hij het besluit om priester te worden, en hij kreeg ook spoedig enkele belangrijke taken in de kerk. Hij was steeds trouw aan koning en keizer, ook in het jaar 955, toen zich de beroemdste gebeurtenis uit Ulriks bisschopstijd voordeed. Vijandelijke Hongaarse troepen stonden op het punt de stad binnen te vallen. De bevelhebber van de keizer liet echter op zich wachten. Kordaat nam bisschop Ulrik het bevel over. Hij riep de bevolking op om kalm te blijven en te bidden. Hoog te paard reed hij met een groep soldaten de vijand tegemoet. In een moedige strijd slaagden de Augsburgers erin de tegenstander zolang op te houden tot de keizer met zijn leger aangekomen was en de overwinning behaalde. Tot op vandaag wordt deze 'strijd op het Lechfeld' in de herinnering bewaard.

En dan is er ook de vislegende. Ulrik kreeg bezoek van een vriend. Het was een donderdagavond. De mannen zaten gezellig in het bisschopshuis te praten en bleven maar praten tot het vrijdagmorgen werd. Plots meldde zich een bode van de hertog met een brief voor Ulrik. Voor zijn terugreis gaf Ulrik de bode een stuk vlees mee...hij was totaal vergeten dat het eigenlijk al vrijdag geworden was – toen was vlees eten op vrijdag voor een gelovige christen niet toegelaten. Snel reed de bode naar zijn hertog en meldde hem dat Ulrik toch maar een huichelaar was die op vrijdag gewoon vlees at.

Toen hij het stuk gebrad wilde tonen...was het een vis geworden! De bode was beschaamd omdat hij de goede naam van Ulrik had beklad.

Bisschop Ulrik stierf in 973 in Augsburg waar hij begraven werd.



De Goede Herder

Evangelieblaadjes voor de jeugd.
Dertiende zondag door het jaar
jaar C

Beste kinderen,

Vandaag legt Jezus ons in het evangelie uit hoe wij Hem kunnen navolgen. Dus hoe we ècht vrienden met Hem kunnen zijn. Wie echt een vriend van Jezus is, vindt Hem belangrijker dan geld verdienen, een groot huis bezitten of met een bepaalde auto rijden. Mag je dan van Jezus geen auto hebben of in een mooi huis wonen? Natuurlijk wel. Maar we moeten er voor zorgen dat auto, geld of huis niet zo belangrijk zijn, dat we daardoor God en de andere mensen vergeten.

Er zijn mensen die veel kunnen opgeven om Jezus na te volgen. Denk maar aan de zusters en broeders van Moeder Teresa in India. Die geven soms hun eigen bed weg! Zo lijken ze heel veel op Jezus, die zegt: "De vogels hebben nog een nestje en de vossen een hol, maar Ik heb niets".

Wij hoeven echter niet alles weg te geven om vrienden van Jezus te zijn. Je bent al een heel goede vriend of vriendin wanneer je een ander kind eens met jouw speelgoed laat spelen.

Of als je met je ouders in de winkel bent en niet altijd alles moet hebben wat je ziet. Wanneer je kunt delen met anderen, krijg je vanzelf ook nieuwe vrienden en word je meer en meer een echte vriend van Jezus. Tot zondag!



Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.

Toen de dagen dichterbij kwamen, waarop hij opgeheven zou worden, ging Jezus vastbesloten op reis naar Jeruzalem. Hij zond boodschappers voor zich uit. Deze kwamen onderweg in een dorp in Samaria om er voor Hem voor onderdak te zorgen. Maar de Samaritanen wilden Hem niet ontvangen, omdat Hij naar Jeruzalem wilde gaan. Toen de leerlingen Jakobus en Johannes dit merkten, vroegen ze:

Leerlingen: "Heer, wilt U dat we bidden om vuur uit de hemel, om hen te vernietigen?"

Verteller: Maar Hij keerde zich om en gaf hun een strenge berisping. Daarna gingen ze weg naar een ander dorp. Onderweg zei iemand tegen Hem:

Leerling: "Ik zal U volgen, waar U ook heen gaat."

Verteller: Jezus zei tegen hem:

Jezus: "De vossen hebben hun hol en de vogels hun nest, maar de Mensenzoon heeft niets om zijn hoofd op te laten rusten."

Verteller: Tegen een ander zei Hij:

Jezus: "Volg Mij."

Verteller: Deze vroeg:

Leerling: "Heer, laat mij eerst teruggaan, om mijn vader te begraven".

Verteller: Jezus zei tegen hem:

Jezus: "Laat de doden hun doden begraven, maar jij, ga op weg om het Rijk van God te verkondigen."

Verteller: Weer een ander zei:

Leerling: "Ik zal U volgen, Heer, maar laat me eerst afscheid nemen van de mensen thuis".

Verteller: Tegen Hem zei Jezus:

Jezus: "Wie gaat ploegen en daarbij achterom kijkt, is niet geschikt voor het Rijk van God."

Verteller: Zo spreekt de Heer.

Bronnen : Doe Mee, uitg. Tabor.1990 - Werkbladen voor kinderwerkers, Internationale Bijbelbond-Beeldrijk Evangelie, J.F.Kieffer - Zo spreekt de Heer (jaar C), uitg. Van Spijk, Venlo - Puzzelkrakers, uitg. IBB - Bijbelse puzzels voor kinderen, uitg. Ark boeken - www.cin.org - 365 Puzzelplaten, uitg. Benjamin, Heerenveen - 101 Heiligen voor kinderen, uitg. Don Bosco Centrale
Contact: 016/46.17.32 - goede.herder@skynet.be
DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID.

KLEUREN BIJ HET ZONDAGSEVANGELIE

Ken je de naam van deze heiligen? Zij hebben veel weggegeven om arm te leven zoals Jezus.

