

# JOHANNES IS ZIJN NAAM!

“Moeder, waarom heet ik Hans? Wat betekent die naam eigenlijk?”

“Wel, Hans komt van Johannes en die naam komt uit de Bijbel. Nu staan er in de Bijbel twee belangrijke mannen die allebei Johannes heten. De ene is Johannes, de lievelingsleerling van Jezus, dus één van de twaalf apostelen. En de andere is...”

“Johannes de Doper!” vult Hans zelf aan. “Juist,” zegt moeder. “Hij was een neef van Jezus. Hij heeft de mensen de weg naar Jezus gewezen. Hij vertelde hen dat ze weer moesten gaan leven zoals God dat verlangt. Daar is veel moed voor nodig! En, weet je ook wat zijn naam betekent? De naam ‘Johannes’ betekent: God is genadig. God is goed voor de mensen!”

“Dan heb ik een heel mooie naam!”

“Zeker weten, en jij niet alleen, ook iedereen die Jan, Johan, Hanne, John of Jo heet!”

“En...hoe komt Johannes aan zijn naam?”

“Wel, die naam heeft hij van God zelf gekregen. Zacharias en Elizabeth, zijn ouders, hadden veel gebeden om nog een kindje te krijgen. Op zekere dag verscheen een engel aan Zacharias en sprak: “Je gebed is verhoord en je vrouw Elizabeth zal een zoontje krijgen. Dat moet je noemen: ‘Johannes’. Omdat Zacharias deze woorden van de engel niet wou geloven, kon hij niet meer spreken tot het moment dat zijn zoontje geboren werd.”

Hoe dat precies gebeurd is, kan je horen in het evangelie van deze zondag.



## De Goede Herder

*Evangelieblaadjes voor de jeugd.*  
*Geboorte van Johannes de Doper*  
24 juni  
jaar C

Beste kinderen,

Het is bijna vakantie. Misschien gaan jullie dan wel op reis. Stel je eens voor dat je in een grote buitenlandse stad komt en je moet naar het centrum. Hoe kan je dan de weg vinden? Juist, een andere persoon kan jou de weg wijzen! Vandaag vieren we de geboorte van Johannes de Doper, die voor de mensen als een wegwijzer was. Niet naar het centrum van de stad, maar een wegwijzer naar Jezus, de langverwachte Messias. Johannes mag alle mensen vertellen van Jezus die nog moet komen. En hij mag Gods Zoon dopen in de Jordaan. Maar denk je dat hij zichzelf daarom heel belangrijk vindt? Niks hoor! Hij vindt zichzelf niet eens waardig genoeg om de riem van Jezus' sandalen los te maken. Maar hoe belangrijk en kostbaar is hij in Gods ogen!

Misschien is dit feest van Johannes de Doper voor ons een goed moment om ons af te vragen: hoe kan ik de mensen rondom mij naar Jezus brengen? Hoe kan ik een wegwijzertje naar Jezus zijn?

Tot zondag!



**Verteller:** Lezing uit het heilig Evangelie volgens Lucas.  
Op een dag brak voor Elisabet het ogenblik aan dat zij moeder zou worden ;  
zij schonk het leven aan een zoon.  
De buren en de familie hoorden, hoe barmhartig God voor haar was geweest.  
Daarom waren ze samen met haar blij.  
Op de achtste dag kwam men het kind besnijden.  
Ze wilden het de naam van zijn vader Zacharias geven.  
Maar zijn moeder zei daarop :

**Elisabet :** "Nee, het moet Johannes heten."

**Verteller :** Zij antwoordden haar :

**Mensen :** "Maar zo heet niemand in jullie familie."

**Verteller :** Met gebaren vroegen ze toen aan zijn vader hoe hij het wilde noemen.  
Deze vroeg een schrijftafeltje en schreef er op :  
"Johannes zal hij heten."

Iedereen was verbaasd.

Onmiddellijk opende Zacharias zijn mond en kon hij zijn tong weer gebruiken !

Hij verkondigde de lof van God.

Alle mensen uit de buurt werden vervuld van eerbied en in heel het bergland van Judea werd rondverteld wat er gebeurd was.

Iedereen die het hoorde dacht er over na en vroeg zich af :

**Mensen :** "Wat zal er worden van dit kind ?"

**Verteller :** Want de hand van de Heer rustte op hem.  
Het kind groeide op en de Geest kwam steeds meer in hem.  
Hij leefde in de woestijn tot op de dag, dat hij zich aan Israël in het openbaar vertoonde.  
Zo spreekt de Heer.



Zacharias was een ..... en werkte in de tempel. De ..... vertelde hem dat hij een zoon zou krijgen. Zacharias geloofde dit niet en kon niet meer ..... . Zijn vrouw heette ..... . Toen het kind geboren werd, ..... Zacharias: Johannes is zijn ..... . Johannes was de ..... van Jezus. Later werd hij Johannes de ..... genoemd.

Vul de tekst in. Gebruik onderstaande woorden als je hulp nodig hebt:

ELISABETH - ENGEL -  
NEEF - DOPER - SCHREEF -  
PRIESTER - NAAM -  
SPREKEN

Dit is het schrijftafeltje van Zacharias. Kun jij de medeklinkers invullen?

