

## *Binnenkort vieren we ...*

### **DE HEILIGE CASIMIR – 4 maart**

Casimir was een koningskind. Zijn vader was koning Casimir IV van Polen, zijn moeder was koningin Elisabeth, afkomstig uit Oostenrijk. Casimir was de derde in een rij van zomaar eventjes 13 kinderen! Al spoedig bleek dat hij erg verschilde van de andere kinderen. Hij had geen interesse voor de pracht en praal van het koningshuis, hij hield niet van de koninklijke jachtpartijen. Veeleer zocht hij de arme mensen op van het dorp en af en toe vond men hem terug in de slotkerk waar hij helemaal alleen aan het bidden was. Ook sliep hij liever op de grond dan in zijn zachte praalbed. Elke morgen trok hij naar de kerk waar hij stevast de priester stond op te wachten aan de kerkdeur.

Toen Casimir volwassen geworden was, wilde hij boete doen voor de fouten van zichzelf en van anderen. Zo droeg hij onder zijn jas een ongemakkelijk hemd, geweven uit staaldraad, een soort harnas. Op vrijdagen en vastendagen at hij vrijwel niets: hij gaf zijn eten aan de armen. Ook zijn geld deelde hij grootmoedig uit. Eens zag hij een hofbeambte meewarig het hoofd schudden bij zoveel vrijgevigheid, maar Casimir antwoordde hem heel eenvoudig wat Jezus gezegd had: "Wat je aan de armen doet, heb je aan Mij gedaan!" De man schaamde zich toen en vroeg vergiffenis voor zijn houding.

De dag brak aan dat Casimir aangesteld zou worden als koning van het buurland Hongarije. Maar hij bedankte voor zoveel eer, tot verwondering van iedereen. Want hij had voor zichzelf de beslissing genomen dat hij nooit een kroon zou dragen en geen volk zou regeren: alleen God wilde hij dienen.

Zijn familie had respect voor zijn beslissing en liet hem van dan af zijn leven leiden zoals hij het verlangde.

Casimir werd plotseling echter zwaar ziek. Zijn lichaam was door het vele vasten en boeten zo verzwakt dat hij de ziekte niet meer te boven kwam. Pas 25 jaar oud stierf Casimir op 4 maart 1484, omringd door de hele familie. Ze weenden, maar begrepen ook dat Casimir slechts daarheen gegaan was, waar hij steeds had willen zijn: bij zijn Heer Jezus Christus.



Bronnen : Doe Mee, uitg. Tabor.1990 - Werkbladen voor kinderwerkers, Internationale Bijbelbond-Beeldrijk Evangelie, J.F.Kieffer - Zo spreekt de Heer (jaar C), uitg. Van Spijk, Venlo – Doordenkertjes voor de veertigdagentijd, jaar C, uitg. Samuel.

Contact: 016/46.17.32 - [goede.herder@skynet.be](mailto:goede.herder@skynet.be) -

DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID.



## *De Goede Herder*

*Evangelieblaadjes voor de jeugd.  
Tweede zondag van de vasten  
jaar C*

Beste kinderen,

Vandaag klimmen we met Jezus en Zijn vrienden mee de berg Tabor op. Op de top van de berg zien de vrienden wie Jezus eigenlijk is. Zijn kleren zijn prachtig wit en Hij straalt een enorm helder wit licht uit. Als wij naar Jezus kijken, zien we Hem dikwijls als een gewoon mens. En dan is het moeilijk te geloven dat Jezus niet alleen mens is, maar ook God!

Vandaag zien we met de vrienden van Jezus hoe Hij als God eruit ziet! Prachtig gewoon!

Petrus vindt het zó fijn op de berg dat hij er op datzelfde moment enkele tenten wil neerzetten. Dan kan hij hier samen met Jezus blijven wonen. Merk je hoe fijn het is om bij Jezus te zijn? Als je echt weet wie Jezus is, wil je nooit meer bij Hem weg.

Als Jezus aan het kruis hangt, is het moeilijk om te geloven en te zien dat Hij ook God is! Maar als je goed naar Jezus luistert, met Hem bidt en nadenkt over ons geloof, dan zul je merken dat Jezus niet alleen mens is. Dan straalt daar doorheen dat Hij ook God is!



Denk nog eens aan de drie koningen. Zij kwamen bij Jezus in de stal en knielden neer. Waarom deden ze dat?

Niet omdat ze Jezus zo'n lief Kindje vonden, maar omdat zij wisten wie dit Kindje is: de Zoon van God! Daarom knielen ook wij voor Jezus in de H.Mis, of als we thuis bidden.

Tot zondag!

**Verteller:** Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.

Op een dag nam Jezus Petrus, Johannes en Jakobus met zich mee. Hij ging de berg Tabor op om er te bidden. Toen Hij aan het bidden was, kreeg Hij een heel ander uiterlijk en werden zijn kleren stralend wit. Opeens waren er twee mannen met Hem aan het praten. Het waren Mozes en Elia die in pracht verschenen waren. Ze praatten er over hoe Hij in Jeruzalem zijn dood tegemoet ging. Intussen waren Petrus en zijn metgezellen in slaap gevallen.

Toen ze wakker werden, zagen ze zijn majesteit en de twee mannen die bij Hem stonden. Toen dezen bij Hem weg wilden gaan, zei Petrus tegen Jezus:

**Petrus:** "Meester, het is goed om hier te zijn. Laat ons hier drie tenten bouwen: een voor U, een voor Mozes en een voor Elia."

**Verteller:** Maar hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk als een schaduw over hen. Ze schrokken toen de wolk hen helemaal bedekte. Uit de wolk klonk een stem die zei:

**God:** "Dit is mijn Zoon, die Ik heb uitverkoren. Luister naar Hem."

**Verteller:** Terwijl de stem nog klonk, merkten zij dat Jezus alleen was. Ze zwegen erover en vertelden in die tijd aan niemand wat zij gezien hadden.

Zo spreekt de Heer.

Elke dag van de vasten een goede daad: bidden, vasten, goed zijn.

zo ○ ma ○ di ○ wo ○ do ○ vr ○ za ○

# PUZZELLEN BIJ HET EVANGELIE

Ontcijfer een belangrijke boodschap van vandaag voor jou:

©	🔔	§	↔	£	&	→
a	J	s	u	e	d	i
✂	😊	†	🌸	*	%	🕯
t	z	n	l	g	o	r

🌸 ↔ → § ✂ £ 🕯 † © © 🕯

🔔 £ 😊 ↔ § \* % & §

£ → \* £ † 😊 % % †

## In ons gebedshoekje

Lieve Jezus,  
 ik wil het even stil maken.  
 Ik zeg niet veel,  
 maar ik blijf dicht bij U.  
 Ik weet dat Gij hier zijt.  
 Ik aanbid U en ik bemin U.

Amen.

