

Het askruisje

Wat hadden Inge en Joris tijdens de carnavalsdagen veel pret gemaakt. Ze dansten op gezellige muziek en aten veel lekkere dingen. Vandaag is het Aswoensdag. Onder de Mis deelt de priester een askruisje uit. De kinderen zien hoe de priester as van verbrande palmtakjes zegent met wijwater.

Als Inge voor de priester staat, maakt deze met die as een kruisje op haar voorhoofd en zegt: “Van as ben je gemaakt en as zult je weer worden.” Onderweg naar huis zegt Joris: “Wat bedoelde de pastoor met as?”

“Wel, dat is niet zo moeilijk,” antwoordt Inge. “Het askruisje herinnert eraan dat we op een dag zullen dood gaan. Daarna blijft er van ons lichaam niet veel meer over dan wat stof of as.”

“Waarom krijgen we een askruisje?” wil Joris weten.

Thuis legt mama het aan ze uit. “In welke vorm krijg je de as van de priester?” vraagt ze. Dat weet Joris wel: “In de vorm van een kruisje op je voorhoofd.”

“Juist.” zegt mama. “De as vertelt ons dat we allemaal een keer sterven en dat er van ons niet veel over blijft. Maar het kruisje vertelt dat onze ziel blijft leven, ook na de dood. Daarvoor is Jezus gestorven aan het kruis. Zodat we na dit leven voor altijd kunnen leven bij God in de hemel. Snap je?”

Inge en Joris knikken. “Inge,” vraagt mama, “hoe heet het feest dat we vieren als de vastentijd voorbij is?”

“Pasen!” roept Joris voor zijn beurt. “Dan vieren we dat we voor altijd blijven leven,” vult Inge aan. Joris denkt even na en zegt dan: “Met carnaval vier je dat je nu leeft. En met Pasen vieren we dat je voor altijd leeft.”

“Dat hebben jullie goed begrepen,” prijst mama.



Bronnen : Doe Mee, uitg. Tabor.1990 - Werkbladen voor kinderwerkers, Internationale Bijbelbond-Beeldrijk Evangelie, J.F.Kieffer - Zo spreekt de Heer (jaar C), uitg. Van Spijk, Venlo - Puzzelkrakers, IBB, Brussel - Milles images d'évangile, J.F.Kieffer, uitg. Les Presses d'Île De France.
Contact: 016/46.17.32 - goede.herder@skynet.be - DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID.



De Goede Herder

Evangelieblaadjes voor de jeugd.
Vijfde zondag door het jaar
jaar C

Beste kinderen,

Wat zijn Petrus en de andere apostelen verbaasd. De hele nacht hebben ze niets gevangen. En nu beveelt Jezus hen om toch nog te vissen. Wat een grote visvangst! Bij zo'n groot wonder voelt Petrus, de eerste van de apostelen, zich heel klein. “Heer, ik ben maar een zondig mens”. En Jezus antwoordt: “Wees maar niet bang. Van nu af zul je mensen vangen”.

Zo roept Jezus de apostelen. Wat voelen zij zich klein. Maar Jezus houdt juist van mensen die durven zeggen dat ze klein en zwak zijn. Juist die mensen zal Jezus groot maken.

Als je je soms klein voelt, als je weet dat je soms fouten maakt of zonden begaat, en je zegt dat tegen Jezus, dan zal Jezus je sterk en groot maken.

Wees maar niet bang! Jezus wil ook met jouw handen wonderen doen.

“Willen jullie me helpen”, vraagt Jezus ook aan ons. “Help de mensen weer geloven in Mij! Zo worden jullie ook vissers van mensen.” Kom, wij helpen Jezus en gooien de netten ook nog eens uit. Plons!

Tot zondag!



Dier Coenstaer 1948

Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.

Op een dag stond Jezus aan het meer van Gennesaret. De mensen drongen om Hem heen om het Woord van God te horen. Nu zag Hij bij het meer twee boten liggen. De vissers waren eruit gegaan en spoelden hun netten. Hij stapte aan boord van een van de boten, namelijk die van Simon, en vroeg hem een beetje van wal te steken. Hij ging zitten en vanuit de boot ging Hij verder met zijn onderricht aan het volk. Na zijn toespraak zei Hij tegen Simon: "Vaar nu naar diep water en gooi daar je netten uit voor de vangst." Simon antwoordde: "Meester, de hele nacht hebben we gezwoegd en niets gevangen. Maar als U het zegt, zal ik de netten uitgooien." Ze deden het en vingden zoveel vis, dat hun netten dreigden te scheuren. Daarom wenkten ze hun metgezellen in de andere boot, om hen te komen helpen. Toen die gekomen waren, maakten ze beide boten zo vol, dat ze bijna zonken. Toen Simon Petrus dit zag viel hij voor Jezus op de knieën en zei: "Heer, ga van mij weg, want ik ben een zondig mens." Want vanwege de vangst die ze gedaan hadden waren hij en allen die bij hem waren, vreselijk geschrokken. Zo verging het ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die met Simon samenwerkten. Maar Jezus zei tegen Simon: "Ben niet bang, van nu af aan zul je mensen vangen." Ze trokken de boten op het land en lieten alles achter om Hem te volgen. Dit is het Woord van de Heer.

PUZZELLEN BIJ HET EVANGELIE

Petrus, Jacobus, Johannes, Andreas, Filippus, Bartolomeüs, Mattheüs, Thomas, Jacobus, Thaddeus, Simon en Judas. In deze voetstappen staan de namen van de apostelen die Jezus uitkoos. Maar enkele horen er niet bij. Zet daar een kruis door.



Wat zegt Jezus hier tegen Simon Petrus? Zoek dat op in het evangelie en schrijf het dan in het tekstballonnetje.





samen op weg met Jezus



zaterdag

palmzondag



40 dagen lang groeit onze vriendschap rond Jezus

de goede week



ma

di

wo.

vrij
donderdag

zaterdag

zondag

Vergeet niet: - elke dag gebed en offertjes - kies per week een eigen 'vastenpuntje' - de zondagen zijn geen vastendagen - elke dag kleur je een figuurtje