

GEBEDSWEEK VOOR DE EENHEID VAN DE CHRISTENEN

Jezus heeft gewild dat wij allen één zijn. Maar de kudde van de gelovigen is verdeeld geraakt. Daarom houden christenen van verschillende kerken ieder jaar van 18 tot 25 januari een gebedsweek voor de eenheid.

Ook wij bidden deze week dat alle christenen weer één worden. Bid jij elke dag van deze week dit gebed? Misschien kunnen je ouders, broers of zusjes ook meebidden.



GEBED

Heer,
Gij zijt de Goede Herder. Ik mag een schaapje van Uw grote kudde zijn.
Vandaag wil ik bidden voor Uw kudde die verdeeld is geraakt.
Dat alle christenen uit de verschillende kerken weer één mogen worden in geloof, hoop en liefde.
Dan wordt het weer één kudde met één herder.
Amen.

Doe Mee, uitg. Tabor.1990 - Werkbladen voor kinderwerkers, Internationale Bijbelbond-Beeldrijk Evangelie, J.F.Kieffer - Zo spreekt de Heer (jaar C), uitg. Van Spijk, Venlo - Puzzelkrakers, IBB, Brussel - Milles images d'évangile, J.F.Kieffer, uitg. Les Presses d'Île De France.
Contact: 016/46.17.32 - goede.herder@skynet.be - DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID.



De Goede Herder

*Evangelieblaadjes voor de jeugd.
Tweede zondag door het jaar
jaar C*

Beste kinderen,

Vandaag hoor je in het evangelie dat op de bruiloft van Kana de wijn op is. Denk je eens in dat jij jarig bent en er komen een heleboel kinderen op het feest...Ineens merk je dat alle lekkere dingen op zijn. Oei! Wat nu? Is het feest mislukt? Moeten de gasten nu naar huis?

De wijnmeester vertelt aan Maria wat het probleem is. Zij denkt even na. Zou Jezus willen helpen? Natuurlijk kan Jezus dat! Maar dan weten de mensen meteen wie Hij is. En daar wil Jezus nog even mee wachten. Maar...Jezus kan geen neen zeggen tegen Maria en helpt dus. We horen hoe de wijnmeester van het water proeft waarmee de knechten de grote wijnkruiken hebben gevuld. Het smaakt als de beste wijn. Wanneer de gasten van het wijnwonder horen, kijken ze verbaasd naar Jezus. Wie is Hij toch? Zie je dat door de bruiloft van Kana Jezus bekend wordt?

Heb je trouwens ook gezien hoe Maria mensen helpt? Ze luistert heel goed naar ons en vraagt dan Jezus te helpen. En we weten nu dat Jezus geen neen kan zeggen tegen Zijn eigen moeder. Daarom bidden we vaak met Maria en vragen haar voor ons te spreken met Jezus. Begrijp je nu waarom we Maria onze voorspreekster noemen?

En jij? Zeg jij wel eens neen tegen je moeder? Ook als zij eens ja zou willen horen? Zullen we Maria eens vragen of Jezus ons daarin wil helpen? Ja?...

Tot zondag!



Verteller: Op een dag was er een bruiloft te Kana in Galilea.
De moeder van Jezus was daar ook bij.
Jezus en zijn leerlingen waren ook op de bruiloft uitgenodigd.
Toen de wijn bijna op was,
zei de moeder van Jezus tegen Hem:
Maria: "Ze hebben geen wijn meer."
Verteller: Jezus zei tegen haar:
Jezus: "Vrouw, is dat soms uw zaak?
Mijn uur is nog niet gekomen."
Verteller: Zijn moeder zei tegen de dienaren:
Maria: "Doe maar wat Hij jullie zeggen zal."
Verteller: Nu stonden daar zes stenen kruiken
volgens het reinigingsgebruik van de Joden.
Ze hadden ieder een inhoud van ongeveer honderd liter.
Jezus zei tegen hen:
Jezus: "Doe die kruiken vol water."
Verteller: Ze maakten ze tot de rand toe vol.
Toen zei Jezus tegen hen:
Jezus: "Schep er nu wat uit
en breng het naar de tafelmeester."
Verteller: Dat deden ze.
De tafelmeester proefde van het water
dat in wijn veranderd was.
Hij wist niet waar die wijn vandaan kwam.
De dienaren die het water geschept hadden,
wisten het wel.
Zo gauw de tafelmeester geproefd had,
riep hij de bruidegom en zei tegen hem:
Meester: "Iedereen schenkt eerst de goede wijn.
De minder goede geeft men pas,
als men al goed gedronken heeft.
Maar U hebt de goede wijn tot het laatst bewaard."
Verteller: Zo maakte Jezus te Kana in Galilea
een begin met de tekenen
en openbaarde zijn heerlijkheid.
En zijn leerlingen geloofden in Hem.

Daarna vertrok Hij samen met zijn moeder,
zijn broers en zijn leerlingen
naar Kafarnaüm,
waar ze maar enkele dagen bleven.

Dit is het Woord van de Heer.

Jezus, mag ik ook
jouw kruikje zijn?
Vul mij dan met
jouw vreugde, tot
boven toe.

Dank U, Jezus.



In de kruiken staan zes gaven die we van Jezus kunnen krijgen.
Maar de letters van de woorden zijn door elkaar getuimeld. Zoek
het juiste woord in elke kruik. Kleur alles mooi in.
Vraag jij deze dingen in je gebed aan Maria? Zij zal zeker en vast
jouw voorspreekster zijn bij Jezus.