

Binnenkort vieren we Kruisverheffing

Rond het jaar 250 wordt Helena geboren. Hoewel haar ouders maar heel gewone mensen waren, wordt ze toch keizerin. Samen met haar zoon, Constantijn, regeert ze.

Helena had vroeger dappere christenen gezien die vervolgd werden en wil nu zelf in Jezus geloven. Ze bekeert zich tot het geloof in Christus. Wanneer ze 78 jaar geworden is, onderneemt ze een gevaarlijke reis naar het land van Jezus. In Jeruzalem laat ze alle geleerden bij elkaar roepen en vraagt hen waar het kruis van Jezus is.

Er is er één die het weet, maar die zegt niets. Zijn grootvader had hem immers verteld: “Als ze het kruis van Jezus vinden, zullen Zijn volgelingen hier de baas worden”. De keizerin merkt dat de man niets wil zeggen en ze laat hem in een put gooien. Na een tijdje krijgt hij honger en dorst, en dan wil hij wel praten.

Hij vertelt waar Jezus' kruis begraven ligt, maar de mensen vinden er verschillende kruisen. Welk kruis is nu van Jezus? Helena bidt vurig tot God dat ze het juiste kruis mogen vinden.

Maar dan stopt er een begrafenisstoet van een jongen bij de kruisen. De keizerin beveelt dat men de jongen op de kruisen moet leggen. Bij één van de kruisen gebeurt het wonder: de jongen leeft weer. Zo heeft Helena het kruis van Jezus teruggevonden.

Het terugvinden en tonen van het kruis vieren we op 14 september, op het feest van de Kruisverheffing.



Bronnen:

Doe Mee, uitg. Tabor.1990- CD-rom Signs & symbols, uitg. Benedictinessen van de abdij van Turvey- Speurtocht naar Jezus, uitg. Du Signe- Gids voor de misdienaars, uitg. Tabor - Zo spreekt de Heer, uitg. Van Spijk, Venlo- Jezus, J. Vanier, uitg. Tabor- Handboek bij de zondagsevangeliën, uitg. Samuel- Samen groeien in geloof, uitg. Colomba - Vallende Sterren, Dick Coensen, Venlo - Puzzelkrakers, uitg. IBB, Brussel.

Contact: 016/46.17.32 -goede.herder@skynet.be -DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID.



De Goede Herder

Evangelieblaadjes voor de jeugd.
Drieëntwintigste zondag door het jaar
jaar B

Beste kinderen,

Vandaag vertelt het evangelie hoe een man, die doof en stom is, bij Jezus komt. Hij kan niet horen en ook niet praten. Zou Jezus hem helpen?

Jezus raakt zijn mond aan en zegt: “Effeta”. Dit betekent: “Ga open!” En inderdaad, zeg! De man kan horen en praten. Hij is zo blij en vol van Jezus dat hij alle mensen op straat vertelt van Jezus en het wonder!

Toen jij gedoopt werd, raakte de priester ook even jouw oren en mond aan. “Maar ik was toch niet doof en stom”, zul je nu zeggen.

De priester doet dit met de hoop en de wens dat jij iemand wordt die *hoort* dat er hulp nodig is, die *hoort* dat mensen jou nodig hebben. Iemand met wie zij graag *praten*, en die durft te *praten* over God en ons geloof.

Zo laat je mensen horen over God en help je mensen praten over God. Zo help jij, net als Jezus, mensen die doofstom zijn in het geloof. En van de doofstomme man kunnen we leren: als je Jezus eenmaal gehoord hebt, dan kun je nooit meer over Hem zwijgen.



Tot zondag!

EVANGELIE-LEZING

Mc.7, 31-37

Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.

Op een dag vertrok Jezus uit de streek van Tyrus.
Hij ging langs Sidon naar het meer van Galilea.
Zo kwam Hij midden in de streek van Dekapolis.
Men bracht iemand bij Hem die doofstom was
en smeekte Hem, dat Hij deze de hand zou opleggen.
Jezus nam hem mee buiten de kring van het volk.
Hij stak zijn vingers in de oren van de man
en met speeksel raakte Hij zijn tong aan.
Toen richtte Hij zijn ogen naar de hemel.
Hij zuchtte en zei tegen hem:
"Effeta".

Dat betekent: "Ga open".

Onmiddellijk gingen zijn oren open.

En ook zijn tongriem kwam los, zodat hij gewoon praatte.

Hij verbood het aan iemand te vertellen.

Maar hoe meer Hij het verbood,
des te harder vertelden ze het rond.

Ze waren helemaal buiten zichzelf van verbazing
en riepen uit: "Hij heeft alles goed gedaan.

Hij laat doven horen en stommen laat Hij spreken".

Zo spreekt de Heer.

Opdracht bij het evangelie



Luister goed naar het evangelie. Wat raakte Jezus aan bij de zieke man? Kleur de goede plaatjes!

Kleurprent bij het evangelie



GEBED

Heer Jezus,
Gij hebt de mond geopend van de man
die niet kon spreken.
Gij hebt de oren geopend,
omdat hij niet kon horen.
Heer, alles hebt Gij goed gedaan.
Wij vragen U:
Open ook onze oren
om steeds alleen te luisteren
naar wat goed voor ons is.
Geef dat wij met onze mond
steeds zo spreken
dat wij U daarmee eren.
Amen.

