

Het gebed van een clown.

Een oude clown belde bij de kloosterpoort aan. Broeder portier opende en nam de vrolijke gast mee naar de abt. Toen deze hoorde dat de clown wilde blijven, schudde hij het wijze hoofd. Een clown in het klooster? Dat kan toch niet? Het klooster is toch geen circus waar grappen en grollen gemaakt worden? Neen, daar was geen sprake van. Vol verdriet slofte de clown even later door de kloostergang. Dikke tranen drupten over zijn geschminkte wangen.

Hij kwam langs de kapel, stapte er binnen en bad bij het Mariabeeld: "Och Maria, kon ik maar bidden als de paters. Maar ik heb in plaats van Latijn alleen veel grappen geleerd en vaak vergeten te bidden. Toch wil ik broeder zijn en hier wonen. Wat moet ik nu bidden, zodat ik God kan loven zoals de andere broeders?"

De oude nar dacht na. Hij piekerde en zocht, maar hij wist geen gebed. Hij probeerde iets te zeggen, maar hij stotterde en hakkelde onbeholpen. "Ach," zei hij toen droevig, "ik kan niet bidden," en hij liet de schouders hangen...dan draaide hij het hoofd een beetje opzij, alsof iemand hem op een idee bracht... "maar wel dansen. Zal ik...?"

En toen gebeurde het.

De clown danste de kapel rond alsof hij in een circustent optrad, maar zijn hart was vol eerbied. Vrolijk rinkelden de zilveren bellen op zijn pak.

Eindelijk moe gedanst, maakte hij een hele diepe buiging voor Maria en wilde weggaan. Maar achter in de kapel stond de wijze abt. Hij had alles gehoord en gezien.

"Oei, oei, die zal nu wel héél erg boos zijn," dacht de geschrokken clown. Maar de abt sprak: "Jij wordt broeder bij ons in het klooster. Jij hebt gebeden met je ziel én je lichaam. Zo'n mooi bidden heb ik nog nooit gezien."



Bronnen:

Doe Mee, uitg. Tabor.1990- CD-rom Signs & symbols, uitg. Benedictinessen van de abdij van Turvey- Speurtocht naar Jezus, uitg. Du Signe- Gids voor de misdienaars, uitg. Tabor - Zo spreekt de Heer, uitg. Van Spijk, Venlo- Jezus, J. Vanier, uitg. Tabor- Handboek bij de zondagevangeliën, uitg. Samuel- Samen groeien in geloof, uitg. Colomba - Vallende Sterren, Dick Coensen, Venlo - Puzzelkrakers, uitg. IBB, Brussel.

Contact: 016/46.17.32 -goede.herder@skynet.be -DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID.



De Goede Herder

*Evangelieblaadjes voor de jeugd.
Eénerwintigste zondag door het jaar
jaar B*

Beste kinderen,

Jezus heeft de mensen dingen verteld die zij niet goed begrijpen. En daarom gaan ze aan het mopperen tegen Jezus. De één zegt: "Ik geloof niet dat U de Zoon van God bent!" Een tweede vraagt zich af hoe dat kan: het vlees van Jezus eten en Zijn bloed drinken? En een ander zegt wéér wat anders. Al deze mensen hebben moeite met het geloof. Daarom lopen ze weg bij Jezus. Jezus vraagt Zijn apostelen of ze ook weg gaan. Maar dan spreekt Petrus deze prachtige woorden uit: "Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden die eeuwig leven schenken."

Petrus weet wie Jezus echt is. Hij weet en gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Alleen Jezus kan de mensen echt blij en gelukkig maken en hen bij de Vader brengen.

Heb jij het ook wel eens moeilijk om te geloven? En wat doe je dan? Laat je Jezus dan ook maar in de steek? Of durf je eens te praten met papa of mama? Met een priester? Met oma en opa? Of met God?

Tot zondag!



EVANGELIE-LEZING

Joh. 6, 60-69

Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.

Op een dag zeiden veel leerlingen van Jezus:

Leerlingen: "Deze taal is niet om aan te horen.

Wie kan er nog naar Hem luisteren?"

Verteller: Maar Jezus, die uit zichzelf heel goed wist

dat zijn leerlingen daarover mopperden, vroeg hun:

Jezus: "Ergeren jullie je daar aan?"

En wat zullen jullie dan doen, als jullie de Mensenzoon eens zien opstijgen naar waar Hij vroeger was... ?

De geest maakt levend; het vlees heeft helemaal geen nut.

De woorden die ik tegen jullie gezegd heb,

zijn vol van geest en leven.

Maar er zijn er onder jullie die geen geloof hebben."

Verteller: Jezus wist inderdaad vanaf het begin,

wie het waren die niet geloofden,

en wie Hem zou overleveren.

Hij zei nog:

Jezus: "Daarom heb ik tegen jullie gezegd,

dat niemand bij Mij kan komen,

als het hem niet door de Vader gegeven is."

Verteller: Van toen af

keerden veel van zijn leerlingen hem de rug toe

en gingen niet langer met Hem mee.

Daarop vroeg Jezus aan de twaalf:

Jezus: "Willen jullie soms ook weggaan?"

Verteller: Simon Petrus antwoordde Hem:

Petrus: "Heer, naar wie zouden wij gaan?"

Uw woorden zijn woorden die eeuwig leven schenken.

En wij geloven en weten, dat U de heilige van God bent."

Verteller: Dit is het Woord van de Heer.

GEBED

Heer Jezus,
Wij bidden U:
help ons altijd goed te luisteren
naar Uw woord
en laat ons altijd trouw blijven aan U.
Want U bent de Zoon van God.
Amen.



Puzzelen bij het evangelie

Vul de woorden uit de puzzelstukken in op de juiste plaats. Dan bekom je een zin uit het evangelie van deze zondag.

