

Binnenkort vieren we...

DE HEILIGE BERNARDUS VAN CLAIRVAUX - 20 augustus

Wanneer Bernardus ergens in een stad komt, verstoppert de moeders hun zontjes. Hoe komt dat? Bernardus heeft zo'n aantrekkingskracht, dat wel alle jongens met hem mee willen gaan naar het klooster. Bernardus heeft dan ook veel kloosters gesticht om aan iedereen die hem wilde volgen, een plaats te geven.

Eigenlijk zou je dat van de jonge Bernardus helemaal niet verwacht hebben. Hij was een verlegen, bang en zwak jongetje. Hij kon dus geen ridder worden zoals zijn vader.

Langzaam groeit bij Bernardus de gedachte om in het klooster te gaan. Zijn familie probeert hem dat uit het hoofd te praten. Maar God roept. En Bernardus luistert naar Zijn stem. Bernardus is heel streng voor zichzelf en ook voor de andere kloosterlingen. Het gaat in die tijd niet zo goed met de Kerk. Er worden verkeerde dingen over God geleerd. Wanneer Bernardus dat hoort, verlaat hij zijn klooster. Hij gaat overal preken om de mensen wakker te schudden. Dan hoort hij dat het land van Jezus, het Heilig Land, veroverd is door de Mohammedanen



Dezen willen alle heilige plaatsen verwoesten, zoals het graf van Jezus. Bernardus gaat dan kruistochten preken. Hij weet veel dappere ridders over te halen om naar het Heilig Land te gaan en de heilige plaatsen te verdedigen.

Je ziet dat Bernardus hard gewerkt heeft. Hoe kon hij dat volhouden? Hij had een echte liefde en eerbied voor Maria. Aan haar had hij zijn hele leven gegeven.

Bernardus sterft in 1253. Hij is dan 63 jaar oud.

Bronnen:

Doe Mee, uitg. Tabor.1990 - CD-rom Signs & symbols, uitg. Benedictinessen van de abdij van Turvey - Werkbladen voor kinderwerkers, Internationale Bijbelbond-Beeldrijk Evangelie, J.F.Kieffer - Zo spreekt de Heer (jaar A), uitg. Van Spijk, Venlo - Jezus, J. Vanier, uitg. Tabor - Met kinderen het woord vieren, uitg. Samuel - www.heiligen.net - www.gelooftenleven.be
Contact: 016/46.17.32 - DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID.



De Goede Herder

*Evangelieblaadjes voor de jeugd.
15 augustus - Maria Tenhemelopneming
jaar B*

Beste kinderen,

Vandaag reizen we met Maria mee naar haar nichtje Elisabeth, die in de bergen woont. Elisabeth zegt tegen Maria: "Dag Moeder van de Heer!" Zij weet dus dat Maria een Kindje verwacht en ook WIE dat Kindje is. Elisabeth is zelf ook in verwachting. Als haar kindje geboren wordt, zal het Johannes heten. Johannes wordt later bekend als Johannes de Doper. Maar zover is het nog niet. Nu zit Johannes nog veilig bij zijn moeder. Elisabeth voelt hoe het kindje van blijdschap in haar schoot beweegt als zij Maria ziet. Het is net alsof Johannes op zijn eigen manier wil zeggen: "Dag Maria en dag...Jezus!"

En wij? Hoe zijn wij als we aan Jezus of Maria denken? 'Springen' wij ook op van blijdschap? Zijn we slaperig onder de mis of krijgt Jezus dan onze aandacht? En thuis? Als we 's avonds slapen gaan of 's morgens opstaan? Denken we dan even aan Hem? Doen we blij ons gebed?



Nu kun je niet alle dagen vol vreugde zijn. Soms hebben we een duwtje in de rug nodig. Dat duwtje geeft Maria ons vandaag! Kijk maar eens hoe mooi zij zingt voor God. Maria, vandaag bidden we tot U: *Leer ons blij en vurig te bidden. We bieden U ons gebed en ons werk aan. Schenk ze aan Jezus.* Hoe graag zal Jezus die geschenken aanvaarden uit de handen van Zijn lieve Moeder!

Tot zondag!

EVANGELIE-LEZING

Lc.1, 39-56

KLEURPRENT BIJ HET ZONDAGSEVANGELIE

Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.

Op een dag reisde Maria haastig naar het bergland, naar een stad in Juda.

Zij ging het huis van Zacharias binnen en begroette Elisabeth.

Op het ogenblik dat Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot.

Elisabeth werd vol van de Heilige Geest en riep met luide stem uit:

Elisabeth: "Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken, dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Kijk, zo gauw uw groet in mijn oren klonk sprong het kind van blijdschap op in mijn schoot. Zalig bent U: de vrouw die geloofd heeft dat zal gebeuren, wat haar door de Heer gezegd is."

Verteller: En Maria zei:

Maria: "Met heel mijn hart zeg ik de Heer dank. Mijn geest juicht van blijdschap om God, mijn redder. Want Hij had oog voor zijn nederige dienaress. Zie, van nu af prijzen alle geslachten mij zalig, want de Machtige heeft aan mij grote dingen gedaan. Heilig is zijn Naam. Barmhartig is Hij voor ieder geslacht, voor degenen die eerbied voor Hem hebben. Hij toont de kracht van zijn arm. Trotsen slaat uiteen. Heersers haalt Hij van hun troon, maar de kleine mensen geeft Hij een hoge plaats. Hongerigen overlaadt Hij met gaven maar rijke mensen stuurt Hij weg met lege handen. Voor zijn dienaar Israël heeft Hij gezorgd. Zo bewees Hij zijn eeuwige barmhartigheid aan Abraham en zijn nakomelingen, Zo toch heeft Hij het toegezegd aan onze voorouders."

Verteller: Nadat Maria ongeveer drie maanden bij haar gebleven was, keerde zij naar huis terug.

Zo spreekt de Heer.

