

Binnenkort vieren we...

DE HEILIGE IGNATIUS VAN LOYOLA - 31 juli

Ignatius is een echte soldaat. Wanneer de Fransen de Spaanse stad Pamplona aanvallen, staat Ignatius onverschrokken op de stadsmuur. Dan verplettert een kanonskogel zijn been. Ignatius moet nu veel in bed blijven. Hij gaat alle ridderromans lezen die er in de bibliotheek zijn. Wanneer die op zijn, geven ze hem boeken over Jezus en de heiligen. Dat interesseert de dappere krijger helemaal niet. Uit verveling begint hij toch maar te lezen. Tot zijn eigen verbazing beginnen de verhalen hem echt te boeien. Hij ontdekt dat Jezus een groter koning is dan alle vorsten die hij tot nu toe heeft gediend. En de heiligen zijn grotere ridders dan hij zelf ooit geweest is. Ignatius gaat nu over zijn eigen leven nadenken. Hij wil ook een ridder voor God worden. Wanneer hij weer beter is, maakt hij een bedevaart naar Montserrat, een beroemde bedevaartplaats van Maria. Hier spreekt hij zijn biecht en laat zijn zwaard bij het Maria-beeld achter. In de eenzaamheid van Manresa ontdekt hij dat alles wat mensen doen, alleen maar ter ere van God kan gebeuren. Na een bedevaart naar het Heilig Land wordt hij priester.

In Parijs aan de universiteit bereidt Ignatius zich voor op zijn opdracht. Hij wil een orde stichten.



Vele mannen sluiten zich aan en zo ontstaan de 'gezellen van Jezus', de Jezuïeten. Zij trekken erop uit en werken in scholen, ziekenhuizen en universiteiten en spoedig reizen ze als missionarissen naar de verste uithoeken van de wereld om Gods Woord te brengen. Eén van de basisregels in al dat werk bleef steeds het kleine bezinningsboekje van Ignatius: de Geestelijke Oefeningen. Op 31 juli 1556 sterft Ignatius.

Bronnen:

Doe Mee, uitg. Tabor.1990- CD-rom Signs & symbols, uitg. Benedictinessen van de abdij van Turvey- Speurtocht naar Jezus, uitg. Du Signe- 101 Heiligen, Don Bosco Centrale, Venlo - Zo spreekt de Heer, uitg. Van Spijk, Venlo- Jezus, J. Vanier, uitg. Tabor- Handboek bij de zondagsevangelien, uitg. Samuel- CD-rom Bijbelse Verwerkingen, uitg. IBB, Brussel- Puzzelkrakers, uitg. IBB, brussel- Vakantieboek, uitg. Stichting Parel, Soest.

Contact: 016/46.17.32 -goede.herder@skynet.be -DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID.



De Goede Herder

Evangelieblaadjes voor de jeugd.
Zeventiende zondag door het jaar
jaar B

Beste kinderen,

Vandaag doet Jezus in het evangelie een heel groot wonder: de brood-vermenigvuldiging.

Vroeger was brood erg kostbaar. Men kende geen rijst of aardappelen. Zonder brood kon je niet leven. Je had dit voedsel *broodnodig*.

Toch blijf je van gewoon brood niet altijd leven. Op een dag gaat zelfs de sterkste mens dood. Maar ook dan helpt Jezus. Want Hij wil toch dat we blijven leven. Waarom? Omdat Hij heel veel van ons houdt. Jezus laat ons leven voor altijd. Daarvoor geeft Jezus Zichzelf als Brood. Als je van dat Levende Brood eet, blijf je leven, ook na de dood. Dat Levende Brood, de H. Hostie, is Jezus Zelf. Zo zie je dat Jezus altijd zorgt dat de mensen naar lichaam *en* ziel gelukkig kunnen zijn.

In dit evangelieverhaal zien we dat Jezus geeft in overvloed. Maar Hij wil ook niet dat er iets weggegooid wordt. Hij vraagt de leerlingen de overgebleven broodresten te verzamelen.

Jezus geeft in overvloed, ook nu nog. Maar Hij wil dat we niets verspillen en alles delen met elkaar. Als we zo zouden leven, zouden er in sommige landen geen mensen meer sterven van honger.

Hoe kun jij hieraan meehelpen?
Tot zondag!



Puzzel bij het evangelie

Kleur volgens de code en tel dan hoeveel broden (bruin) en hoeveel vissen (grijs) er in de mand zitten.

Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.

Op een dag ging Jezus naar de overkant van het meer van Galilea, bij Tiberias.

Een grote menigte volgde Hem omdat zij de wondertekens zagen die Hij aan de zieken deed.

Jezus ging de berg op en zette zich daar met zijn leerlingen neer. Het was kort voor Pasen, het feest van de Joden.

Toen Jezus opkeek, zag Hij een grote menigte naar Zich toe komen.

Hij vroeg aan Filippus:

Jezus: "Hoe moeten wij brood kopen om deze mensen te laten eten?"

Verteller: Dit zei Hij om hem op de proef te stellen, want zelf wist Hij wel wat Hij ging doen.

Filippus antwoordde Hem:

Filippus: "Als iedereen ook maar een klein stukje wil krijgen, dan is voor tweehonderd denariën brood nog te weinig."

Verteller: Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, merkte op:

Andreas: "Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen. Maar wat heb je daaraan bij zoveel mensen?"

Verteller: Jezus echter zei:

Jezus: "Laat de mensen gaan zitten."

Verteller: Er was daar namelijk veel gras.

De mensen gingen dan zitten; er waren ongeveer vijfduizend mannen.

Toen nam Jezus de broden, sprak het dankgebed en liet ze uitdelen onder de mensen die daar zaten.

Zo ook de vissen, zoveel men maar wilde.

Toen ze genoeg gegeten hadden, zei Hij tegen zijn leerlingen:

Jezus: "Haal nu de overgebleven brokken op.

Er mag niets verloren gaan."

Verteller: Zij haalden ze op en vulden van de vijf gerstebroden twaalf manden met brokken, die door de mensen na het eten waren overgelaten. Toen de mensen het teken zagen dat Hij had gedaan, zeiden ze:

Mensen: "Dit is zeker de profeet die in de wereld moet komen".

Verteller: Jezus begreep dat ze Hem tegen zijn zin wilden meenemen en tot koning uitroepen.

Daarom trok hij zich weer in de bergen terug, helemaal alleen.

Dit is het woord van de Heer.



- | | |
|-----------------|------------|
| 7 = donkerbruin | 10 = geel |
| 21 = lichtbruin | 15 = rood |
| 49 = grijs | 32 = groen |