

Binnenkort vieren we...

DE HEILIGE ANNA EN JOACHIM - 26 juli

Vrouwen die jaren lang tevergeefs op een kindje wachten, bidden dikwijls tot de heilige Anna om hulp. Dat komt omdat ook Anna en haar echtgenoot Joachim lange tijd op een kind hebben moeten wachten, tot hen uiteindelijk een meisje werd gegeven: Maria. Zij werd later de moeder van Jezus. En zo werden Anna en Joachim opeens de grootouders van Jezus. Zij leidden na hun huwelijk een eenvoudig en trouw leven in geloof in God. Zoals zo vele mensen in Israël wachtten ze ook vol ongeduld op de komst van de Messias, die het heil op aarde zou brengen.

Na ongeveer 20 jaar huwelijk werd hen door een engel een kindje aangekondigd. Zo blijkt dat Anna de passende naam droeg: Anna (of ook: Hanna) betekent eigenlijk: 'begenadigde'.

God had dus Anna uitverkoren om de Moeder Gods, Maria, ter wereld te brengen. De legende bericht dat Anna en Joachim beloofd hadden hun dochter aan God toe te wijden. Toen Maria 3 jaar oud was, brachten ze het meisje daarom naar de tempel in Jeruzalem. De kleine Maria zal wel van vreugde de trappen opgerend zijn, gelukkig als ze was voortaan alleen voor God te mogen leven.

Verder is er over Anna en Joachim weinig meer bekend; ze verdwijnen in de duisternis van de geschiedenis. Maar Anna wordt als patrones van de moeders tot op heden geëerd. In vele kerken ziet men een beeld of houtsnijwerk dat Anna voorstelt met Maria op de schoot, terwijl die op haar beurt het kind Jezus draagt. Ook Joachim heeft een ereplaats gekregen in ons geloof: hij is de patroon van de echtparen.



Bronnen:

Doe Mee, uitg. Tabor.1990- CD-rom Signs & symbols, uitg. Benedictinessen van de abdij van Turvey- Speurtocht naar Jezus, uitg. Du Signe- 101 Heiligen, Don Bosco Centrale, Venlo - Zo spreekt de Heer, uitg. Van Spijk, Venlo- Jezus, J. Vanier, uitg. Tabor- Handboek bij de zondagevangeliën, uitg. Samuel- CD-rom Bijbelse Verwerkingen, uitg. IBB, Brussel- Puzzelkrakers, uitg. IBB, Brussel- Vakantieboek, uitg. Stichting Parel, Soest.
Contact: 016/46.17.32 -goede.herder@skynet.be -DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID.



De Goede Herder

*Evangelieblaadjes voor de jeugd.
Zestiende zondag door het jaar
jaar B*

Beste kinderen,

Vorige week hoorden we in het evangelie dat Jezus Zijn leerlingen twee aan twee uitstuurde om te getuigen van het geloof. Nu zijn ze weer terug van hun tocht. Ze vertellen aan Jezus alles wat ze onderweg meegemaakt hebben. "Kom nu mee en rust wat uit", zegt Jezus tegen hen. Ze stappen in een bootje om naar een eenzame plaats te gaan.

Maar...de rust zou niet lang duren! Na enige tijd stroomt het volk weer toe om naar Jezus te luisteren. Als Jezus dat ziet, loopt Zijn hart over van liefde voor deze mensen. Wat verlangen ze naar Zijn boodschap! Ze zijn zo hulpeloos als schapen die geen herder hebben.

Deze geschiedenis van het evangelie is ook onze geschiedenis. Aan het eind van elke eucharistie worden ook wij uitgestuurd om in onze omgeving te getuigen van het geloof. Elke zondag komen we weer naar de mis en vertellen Jezus wat we gedaan hebben. Om daarna met nieuwe kracht weer naar de anderen toe te gaan.

Wat goed dat we elke zondag eventjes mogen 'uitrusten' bij Jezus, die met ons praat en aan wie we in ons gebed alles mogen vertellen. Doe jij dat vandaag ook in de eucharistie? Tot zondag!



Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.

Op een dag kwamen de apostelen bij Jezus.
Zij brachten Hem verslag uit
over alles wat ze gedaan en onderricht hadden.

Daarop zei Hij tegen hen:

”Kom nu zelf eens mee
naar een eenzame plaats om alleen te zijn
en rust daar wat uit.”

Want er kwamen en gingen zoveel mensen,
dat ze zelfs geen tijd hadden om te eten.
Zij vertrokken dus in de boot naar een eenzame plaats
om alleen te zijn.

Maar veel mensen zagen hen gaan
en begrepen waar Hij heenging.
Ze kwamen te voet daarheen vanuit alle steden
en waren er nog eerder dan zij.
Toen Jezus uit de boot stapte
zag Hij dan ook een grote menigte.
Hij kreeg medelijden met hen,
want zij waren als schapen zonder herder;
en Hij begon hen uitvoerig te onderrichten.

Dit is het Woord van de Heer.

GEBED

Goede God,
in deze vakantietijd
mogen wij, net zoals de apostelen
in het evangelie,
even de rust opzoeken.
Stil genieten op een rustig plekje in de natuur,
even een kerk binnenlopen en gaan zitten...
Mogen wij die rust en vrede
vinden bij U.
Amen.



Kleurplaat bij het evangelie

Jezus kreeg medelijden met de mensen, want ze waren als schapen zonder herder. Jezus wil hen de weg wijzen, zoals de herder dat doet voor zijn schapjes.

