

## Sint Jozef-arbeider - 1 mei

Op 1 mei vieren we het feest van Sint Jozef-arbeider. We kennen allemaal deze heilige werkman. De hemelse Vader heeft Jozef uitverkoren tot hoofd van de Heilige Familie. Hij mocht voor Jezus en Maria zorgen.

De mensen van Nazareth kenden Jozef heel goed.

Toen Jezus begon te prediken, zeiden ze tot elkaar: "Is dat niet Jezus, de zoon van Jozef?..." Maar ze wisten niet dat Jozef alleen de voedster-vader van Jezus was.

Nu vieren we Sint Jozef, die heel zijn leven een eenvoudige timmerman was. Maar Sint Jozef was een werkman die helemaal openstond voor de Wil van zijn hemelse Vader. Sint Jozef zei iedere dag "ja" aan die Wil, door stil en blij zijn plicht te doen. Hij stelde zijn werk helemaal in dienst van Jezus en Maria. Van Sint Jozef kunnen wij leren om elke dag opnieuw goed en blij onze plicht te doen en daarmee Gods wil te volbrengen. Voor God is het niet belangrijk of we eenvoudig, nederig werk doen dan wel een beroep met veel aanzien hebben.

Als we maar uit liefde tot God, tot Jezus en Maria werken. Het geeft niet dat we minder verstandig zijn dan onze klasgenoten, als we maar ons best doen. Ook thuis kunnen we anderen dienen, zoals Sint Jozef dat deed: helpen afdrogen, een boodschap doen, letten op kleinere broers of zusjes,...

Sint Jozef, help ons om, zoals Gij, vreugdevolle werkers te worden in dienst van Jezus en Maria.



### Bronnen:

Doe Mee, uitg. Tabor.1990 - CD-rom Signs & symbols, uitg. Benedictinessen van de abdij van Turvey-  
Werkbladen voor kinderwerkers, Internationale Bijbelbond-Beeldrijk Evangelie, J.F.Kieffer - Zo spreekt de  
Heer, uitg. Van Spijk, Venlo - Jezus, J. Vanier, uitg. Tabor - Handboek bij de zondagevangeliën, uitg. Samuel -  
CD-rom Bijbelse Verwerkingen, uitg. IBB, Brussel - Roepende Stenen, D.Coensen, uitg. Van Spijk, Venlo  
Contact: 016/46.17.32 -goede.herder@skynet.be -DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID.



## De Goede Herder

Evangelieblaadjes voor de jeugd.

Derde zondag van Pasen

jaar B

Beste kinderen,

In het evangelie van vandaag begrijpen de apostelen niet dat Jezus na Zijn dood weer echt leeft. Maak jij dat ook wel eens mee? Dat je iets maar niet begrijpen kan?

Misschien begrijp je wel niets van 'breuken'. Daarom vertelt de juf of meester niet alleen over breuken, maar hij tekent ze ook op het schoolbord. En hij plakt magnetische pannenkoeken op het bord. Die pannenkoeken kun je fijn in stukken verdelen. Misschien krijg jij wel een beurt aan het bord: verdeel de pannenkoek met drie andere kinderen. En eerlijk zijn. Elk kind evenveel. Kijk eens! Nu leer je in een wip wat breuken zijn.

Hoe komt dat? Omdat je nu *ziet* en *aanraakt* wat de meester of juf uitlegt en vertelt. Wat mensen kunnen aanraken en bekijken, begrijpen ze ook gemakkelijker.

Jezus lijkt op jouw slimme meester of juf. Hij snapt heel goed wat Zijn vrienden niet begrijpen. Eerst was Hij dood aan het kruis en nu leeft Hij weer. Hoe kun je leven *na* de dood? Dat vragen zich trouwens een heleboel mensen af.

Daarom legt Jezus het wonder niet alleen met woorden uit. Hij laat zich ook *zien* en *aanraken*. Hij eet mee van brood en vis. Zo laat Hij ons mensen begrijpen dat Hij echt leeft! En? Begrijp jij daar al iets van?

Tot zondag!



**Verteller:** Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.

Die dag vertelden de twee leerlingen wat er onderweg gebeurd was, en hoe ze Jezus herkend hadden aan het breken van het brood. Terwijl ze dat vertelden, stond Hijzelf plotseling midden tussen hen. Hij zei:

**Jezus:** "Vrede zij met u".

**Verteller:** In hun verwarring en schrik meenden ze een geest te zien. Maar Hij zei tegen hen:

**Jezus:** "Waarom zijn jullie zo in de war? Waarom twijfelen jullie in je hart? Kijkt naar mijn handen en mijn voeten. Ik ben het zelf.

Raakt Mij aan en kijkt: een geest heeft geen vlees en beenderen. Ik heb die wel, zoals jullie kunnen zien".

**Verteller:** Zo sprak Hij. Daarna liet Hij hun zijn handen en voeten zien. Toen ze het van vreugde en verbazing niet konden geloven, zei Hij tegen hen:

**Jezus:** "Hebben jullie hier iets te eten?"

**Verteller:** Ze gaven Hem een stuk geroosterde vis. Hij nam het en at het voor hun ogen op. Hij zei tegen hen:

**Jezus:** "Dit zijn mijn woorden die Ik tegen jullie zei, toen Ik nog bij jullie was: Alles moet volledig gebeuren, zoals over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes, bij de profeten en in de psalmen".

**Verteller:** Toen opende Hij hun verstand om de Schriften te begrijpen. Hij zei tegen hen:

**Jezus:** "Zo spreken de Schriften, dat de Messias zou lijden, sterven en op de derde dag zou verrijzen uit de doden; en dat in zijn Naam de bekering en de vergeving van de zonden bekend gemaakt moet worden aan alle volkeren. Jullie moeten van dit alles getuigen. En begin in Jerusalem".

**Verteller:** Dit is het Woord van de Heer.

*In de meimaand: elke dag een gebed ter ere van Maria.*

Teken elke dag na je gebed een bloem ter ere van Maria.

Dan heb je op het eind een bloemenkrans voor haar.

*Gebed voor de mei-maand*

Moeder Maria,  
 Jij hebt zo goed voor Jezus gezorgd,  
 net als mijn moeke voor mij zorgt.  
 Daarom staan er overal bloemen  
 bij uw beeld.  
 Jij mag van Jezus ook voor ons allemaal  
 een goede moeder zijn.  
 Daarom bid ik : Maria, help mij  
 een lief kind te zijn.

