

DE PAASTIJD

Als er een heel groot feest is, dan vieren we dat soms op meer dan één dag. Het Paasfeest is het grootste en belangrijkste feest dat er bestaat. Waarom? Omdat Jezus uit de dood verzezen is. En als wij goed leven, zullen ook wij na onze dood gelukkig verder leven bij God.

Voor zo'n groot feest heb je aan één dag niet genoeg. Daarom viert de kerk zeven weken lang Pasen. We noemen dat: de paastijd. De paastijd is begonnen op paasnacht. De zondagen in de paastijd heten dan ook niet 'zondagen na Pasen' maar 'zondagen van Pasen', want het is één groot Paasfeest.

De priester draagt witte gewaden, want wit is de kleur van de blijdschap. En in de kerk weerklinkt steeds weer het blijde 'Alleluia', de vreugdekreet van de gelovigen die God loven om Zijn goedheid. In de lezingen van de mis horen we eerst hoe de apostelen preekten over de verrijzenis van Jezus. En de evangelies vertellen vaak over de verschijningen van de verzezen Heer aan de leerlingen of over de blijvende eenheid van Jezus met ons allen. Op de vijftigste dag wordt het grote Paasfeest besloten met het Pinksterfeest: het feest van de komst van de Heilige Geest over de apostelen en over de jonge kerk.

Als je in de kerk nu in deze tijd naar de altaaruimte kijkt, zie je de paaskaars staan. De paaskaars is het teken van de verzezen Jezus. Die kaars blijft daar staan tot Pinksteren. Het is het teken dat wij Pasen vieren, vijftig dagen lang.



Bronnen:

Doe Mee, uitg. Tabor.1990 - CD-rom Signs & symbols, uitg. Benedictinessen van de abdij van Turvey-
Werkbladen voor kinderwerkers, Internationale Bijbelbond-Beeldrijk Evangelie, J.F.Kieffer - Zo spreekt de
Heer, uitg. Van Spijk, Venlo - Jezus, J. Vanier, uitg. Tabor - Handboek bij de zondagsevangelien, uitg. Samuel -
CD-rom Bijbelse Verwerkingen, uitg. IBB, Brussel - Roepende Stenen, D.Coensen, uitg. Van Spijk, Venlo
Contact: 016/46.17.32 -goede.herder@skynet.be -DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID.



De Goede Herder

Evangelieblaadjes voor de jeugd.
Tweede zondag van Pasen
jaar B

Beste kinderen,

Vandaag horen we de apostel Thomas in het evangelie zeggen: "Ik geloof pas dat Jezus verzezen is als ik Hem kan zien en aanraken". Hij was er niet bij geweest toen Jezus aan de andere apostelen verschenen was.

Acht dagen later verschijnt Jezus opnieuw aan Zijn vrienden. Ditmaal met Thomas erbij. Thomas raakt de Heer aan en voelt de wonden in Zijn handen en voeten. Hij zegt nu niet: "U bent Jezus!" Neen, hij valt neer op zijn knieën en roept uit: "Mijn Heer en mijn God!" Een prachtige geloofsbelijdenis in vijf woorden! Hiermee laat de apostel ons horen dat hij nu weet wie Jezus is: niet alleen de zoon van Maria, maar de Zoon van God.

Ook wij lijken dikwijls op die ongelovige Thomas. Bijvoorbeeld als we bidden, maar niet geloven dat God echt luistert. Of als we de Communie krijgen en twijfelen of God nu echt bij ons is.

In elke H.Mis komt die verzezen Heer ook bij ons in de H.Hostie.

Laat ons vandaag, tijdens de consecratie, met Thomas vol geloof uitroepen: "Mijn Heer en mijn God". Jezus zal zeker ontroerd zijn bij het horen van jouw klein maar vertrouwd gebed.

Tot zondag!



De
Com
2006

Z.2 v. Pasen C

EVANGELIE-LEZING

Joh. 20, 19-31

Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.

's Avonds op de eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. De deuren waren op slot, omdat ze bang waren voor de Joden. Opeens kwam Jezus binnen.

Hij ging midden tussen hen staan en zei:

Jezus: "Vrede zij met u".

Verteller: Na deze groet liet Hij hun zijn handen en zijn zijde zien.

Toen de leerlingen de Heer zagen, waren ze vol van vreugde. Nog eens zei Jezus tegen hen:

Jezus: "Vrede zij met u".

Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u".

Verteller: Na deze woorden blies Hij over hen en zei:

Jezus: "Ontvangt de heilige Geest. Als u iemand zijn zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven. En als u iemand zijn zonden niet vergeeft, zijn ze niet vergeven".

Verteller: Tomas, een van de twaalf, die ook wel Didymus genoemd werd, was niet bij hen toen Jezus kwam.

De andere leerlingen vertelden hem:

Leerlingen: "Wij hebben de Heer gezien".

Verteller: Maar hij antwoordde:

Tomas: "Als ik niet in zijn handen het teken van de spijkers zie, en mijn vingers in de plaats van de spijkers kan steken, en mijn hand in de wond van zijn zijde leggen – als ik dat alles niet kan – zal ik het niet geloven".

Verteller: Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bij elkaar. Nu was Tomas er wel bij.

Ook al waren de deuren op slot, toch kwam Jezus binnen.

Hij ging midden tussen hen staan en zei:

Jezus: "Vrede zij met u".

Verteller: Toen zei Hij tegen Tomas:

Jezus: "Kom hier met uw vinger en kijk naar mijn handen.

Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde.

En ben niet langer ongelovig, maar gelovig".

Verteller: Toen riep Tomas uit:

Tomas: "Mijn Heer en mijn God!"

Verteller: Toen zei Jezus tegen hem:

Jezus: "Omdat u Mij gezien hebt, gelooft u?

Zalig de mensen die niet gezien en toch geloofd hebben".

Verteller: Jezus heeft nog veel andere tekenen gedaan, waar zijn leerlingen bij waren. Die tekenen zijn niet opgeschreven in dit boek. Maar de tekenen die er wel in staan, zijn opgeschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. Moogt u door te geloven, leven in zijn Naam.

Dit is het Woord van de Heer.

PUZZEL BIJ HET EVANGELIE



1. Naam van de apostel die twijfelt
2. Hij wilde een teken in de ... van Jezus zien
3. Hij wilde voelen met zijn ...
4. De naam van de Heer
5. Een ander woord voor 'gelukkig': ... de mensen die niet gezien en toch geloofd hebben
6. De deuren waren ...
7. Een ander woord voor 'vertrouwen hebben op God'
8. Een andere naam voor Thomas
9. Een ander woord voor 'spijkers'

Als je alles goed hebt ingevuld, lees je in de verticale balk het woord dat zegt hoe Tomas was vóór Jezus aan hem verscheen.