

## Deze week vieren we...

### DE BEKERING VAN SAULUS - 25 januari

Saulus is een echte Jood. Hij houdt veel van de Joodse godsdienst. Daarom ergert hij zich aan een nieuwe groep mensen, die overal verkondigen dat de Messias gekomen is. Dat klopt niet volgens de Joodse leer. Dus besluit Saulus deze vijanden van zijn geloof gevangen te nemen. Hij valt binnen in huizen en dorpen en neemt overal die christenen gevangen.

Nu is hij op weg naar Damascus. Daar zal hij een flinke vangst doen. Voor de poorten van de stad is het alsof er een hevige bliksemstraal door de lucht gaat.



Saulus valt van zijn paard en is op slag blind. Hij hoort een stem die zegt: "Saulus, Saulus, waarom vervolg je Mij?"

Hij moet naar een huis gaan, waar één van de leerlingen van Jezus woont. Deze geneest Saulus en nu weet hij dat Jezus hem van zijn trotse paard heeft gegooid. Voortaan zal hij Paulus heten en een grote apostel van Jezus worden.

*Oplossing van de puzzel: 1. Simon Petrus 2. Andreas 3. Filippus 4. Jakobus 5. Judas 6. Johannes 7. Tomas 8. Jakobus 9. Matteüs 10. Natanaël (soms Bartolomeüs genoemd) 11. Simon 12. Judas Iskariot*

#### Bronnen:

Doe Mee, uitg. Tabor.1990 - CD-rom Signs & symbols, uitg. Benedictinessen van de abdij van Turvey-  
Werkbladen voor kinderwerkers, Internationale Bijbelbond-Beeldrijk Evangelie, J.F.Kieffer - Zo spreekt de  
Heer, uitg. Van Spijk, Venlo - Jezus, J. Vanier, uitg. Tabor - Handboek bij de zondagsevangelien, uitg. Samuel -  
CD-rom Bijbelse Verwerkingen, uitg. IBB, Brussel  
Contact: 016/46.17.32 - DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID.



## De Goede Herder

*Evangelieblaadjes voor de jeugd.  
Derde zondag door het jaar  
jaar B*

Beste kinderen,

Vandaag vraagt Jezus vissers om Hem te helpen bij het bekend maken van het evangelie. Dat woord betekent: "Goed en blij nieuws". En dat gaat over Jezus. Na Zijn kruisdood is Hij immers weer écht levend geworden. Ook wij leven verder, na de dood, bij God. Dankzij Jezus. Is dat geen geweldig nieuws? Maar het is geen nieuws zoals in de krant staat. Als de krant uitgelezen is, gaat ze bij het oud papier, want niemand leest oude kranten.

Het evangelie van Jezus blijft nieuw nieuws. Elke dag praten we over dit blijde nieuws thuis, op school, in de kerk, misschien wel gewoon op straat of in de bus. We praten en vertellen erover alsof het vandaag in de krant staat. En zo gaat het al eeuwen door.

Tussen 1399 en 1473 leefde pater Jan Brugman. Hij vertelde overal het evangelie. Hij kon zo prachtig vertellen dat de mensen zeiden: "Praten als Brugman". Ze luisterden met open mond. Aan hem kon je wel merken dat het evangelie écht nieuws is.



Het evangelie gaat niet naar de stapel oud papier. Jezus vraagt ons allemaal om het evangelie bekend te maken. Durf je anderen te laten zien dat je gelooft? Dat je veel van Jezus houdt? Durf jij over ons geloof te vertellen en te praten...als Brugman?

Tot zondag!

# EVANGELIE-LEZING

Mc.1, 14-20

De rol van Jezus wordt door de priester gelezen.

**Verteller:** Nadat Johannes gevangen was genomen ging Jezus naar Galilea en verkondigde er de Blijde Boodschap van God. Hij zei:

**Jezus:** "De tijd van God is gekomen. Het Rijk van God is dichtbij. Bekeert U en geloof in de Blijde Boodschap".

**Verteller:** Toen Jezus eens langs het meer van Galilea liep zag Hij Simon en de broer van Simon, Andreas, terwijl ze bezig waren het net uit te werpen in het meer; zij waren namelijk vissers.

**Jezus zei tot hen:** "Komt, volgt Mij; Ik zal maken, dat jullie vissers van mensen worden".

**Verteller:** Onmiddellijk lieten ze hun netten in de steek en volgden Hem. Een eindje verder zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes; ook zij waren in de boot bezig met het klaarmaken van hun netten. Onmiddellijk riep Hij hen. Zij lieten hun vader Zebedeüs met de knechten in de boot achter en volgden Hem.

Dit is het woord van de Heer.

## GEBED

Lieve Heer Jezus,  
Gij hebt eenvoudige mensen geroepen om U bij Uw werk te helpen.  
Geef ons diezelfde nederigheid als de vissers om naar U te luisteren en te doen wat Gij van ons vraagt.  
Amen.



Ken jij de twaalf apostelen?



Zoek de namen van de apostelen door de letters naast de afbeeldingen in de juiste volgorde te zetten! De namen van vier apostelen kan je in dit evangelie vinden. De oplossing van de puzzel vind je achteraan.